

Mijn tijden zijn in uw hand

Preek over Psalm 31:16

Te lezen: Psalm 31

Den Haag, 31 december 1975

Enkele uren voor klokke twaalf zitten we hier, met ieder zijn eigen gedachten.

Voor de één is 1975 een blij jaar geweest:

U bent in 1975 getrouwd.

U werd vader en moeder.

Je slaagde voor je examen en kreeg een goede baan.

Voor de ander was 1975 een jaar van verdriet en spanning.

U verloor uw man, uw vrouw, en kwam alleen te staan.

Iemand die u volledig vertrouwde, stelde u vreselijk teleur.

U kreeg van de directie te horen dat uw baan voor 1976 niet zeker is.

Toch zitten we hier allen bij elkaar in dezelfde dienst,

- mensen voor wie 1975 een blij jaar was, en mensen voor wie 1976 een verdrietig jaar was -

en we zingen dezelfde liederen,

en we bidden samen dezelfde gebeden,

en we luisteren naar hetzelfde woord.

Toen u vanavond de Mirtekerk binnenkwam, trof u onze koster, broeder Jongejan, niet in de gang als een verkeersagent, om de blijde mensen naar boven te sturen voor het zingen van lofliederen,

en om de verdrietige mensen beneden een zaal te wijzen waar een speciaal troostwoord gesproken zou worden.

Blijde en verdrietige mensen,

dankbare en teleurgestelde mensen,

we gaan in één dienst, met elkaar, over de streep van 1975 naar 1976.

Hoe dat kan?

Dat kan, omdat allen die zich kinderen van God weten, op de grens van 1975 en 1976 kunnen zeggen:

‘Mijn tijden zijn in uw hand’.

Blijde en verdrietige christenen kunnen dat op oudejaarsavond in koor zeggen: ‘Mijn tijden zijn in uw hand’.

Niet de blijdschap en het verdriet zijn doorslaggevend, maar of die tijden - blijdschap en verdriet - in Gods handen liggen.

1975 was voor u een goed jaar? Gefeliciteerd!

In het gezin geen ziekte geweest? Promotie gemaakt op het bedrijf? U kon een eigen huis kopen? Erg fijn!

Ik wil de pret niet bederven, maar er moet me toch iets van het hart.

Al die goede dingen maken, op zichzelf genomen, 1975 nog niet tot een goed jaar.

De goede dingen uit het leven kun je vergelijken met een knot goede wol.
Het materiaal is uitstekend. Het ligt er maar aan wie de wol in handen krijgt en op de breipennen zet. Een slechte breister is instaat een knot goede wol te verbroddelen.
De jaren van uw leven zijn als een lange draad. De levensdraad. Alleen in de handen van God wordt die levensdraad tot een goed breiwerk.

Hebt u ze in handen van God gegeven:
uw gezondheid en werkkraft,
uw promotie,
uw eigen woning,
en al die andere fijne dingen van 1975?
Alleen in de handen van God wordt het mooie tot iets dat echt mooi is, het fijne tot iets dat echt fijn is.

Misschien was 1975 voor u een jaar van teleurstelling en verdriet.
U staat dan dicht bij de dichter van psalm 31.
De 31^e psalm is een gebed in nood.
De dichter zegt:
'Mijn leven vergaat in kommer en mijn jaren in zuchten, mijn gebeente verkwijnt'.
Er zijn mensen die hem naar het leven staan.
In deze noodsituatie zegt de dichter tegen God:
'Mijn tijden zijn in uw hand'.

Ik wil er met nadruk uw aandacht op vestigen, dat de dichter niet zegt:
'Ik ben in uw hand', maar: 'Mijn tijden zijn in uw hand'.

Wij zouden het ons nog kunnen voorstellen dat iemand, die het erg moeilijk heeft, zegt: 'Midden in alle ellende ben ik toch in Gods hand'.
Mijn gezondheid mag dan nog zo slecht zijn,
ik mag dan mijn man verloren hebben,
ik mag dan mijn baan zijn kwijtgeraakt,
mijn eigen kinderen mogen dan niet meer naar mij omkijken.
Maar te midden van dit alles weet ik mij in Gods hand. God zal mij bewaren in al deze verdrietige en teleurstellende ervaringen.

Het is een zegen wanneer u kunt zeggen: 'Ik ben in Gods hand'.
De dichter van psalm 31 gaat verder. Hij zegt niet 'Ik ben in Gods hand', maar:
'Mijn tijden zijn in Gods hand'.
Het is niet zo, dat alleen u in de hand van God bent, en dat uw slechte gezondheid, en het overlijden van uw man en het ontslag op uw werk buiten Gods hand liggen.
Ook deze ervaringen en gebeurtenissen liggen in Gods hand. 'Mijn tijden zijn in Gods hand'.
Het jaar 1975 met al het verdriet en de spanning en de teleurstelling ligt in Gods hand.
- Niet dat verdriet en spanning en teleurstelling door God zijn gemaakt en als

geschenk in zijn hand liggen. Je kunt nooit zeggen: 'God gaf me in 1975 een hartinfarct'. Zulke dingen geeft God niet -.

Je mag toch zeggen: Dat hartinfarct, dat overlijden, die teleurstelling, ligt in de hand van God. Namelijk zoals een draad ligt in de handen van een wever aan een weefgetouw. God scheurt het niet. Gods hand grijpt het en maakt er wat van. Gods hand beschermt niet alleen maar. Gods hand maakt iets.

Hij pakt de draad van 1975 op en Hij maakt er wat van.

God zit aan het weefgetouw van de geschiedenis.

Hij pakt de draad op van uw slechte gezondheid,

Hij pakt de draad op van die verdrietige periode,

Hij pakt de draad op van dat overlijden dat u tot een alleenstaande maakte.

Hij pakt alle levensdraden op, en maakt er wat van aan het weefgetouw van de geschiedenis.

'Mijn tijden zijn in uw hand....'.

Deze dingen heb ik niet ter gelegenheid van oudejaarsavond uit een vrome duim gezogen.

Deze dingen liggen besloten in het leven, het sterven en de opstanding van Jezus Christus.

Er loopt een lijn van psalm 31 naar Jezus Christus.

Lees het zesde vers van deze psalm: 'In uw hand beveel ik mijn geest'.

Dit zijn de woorden die Jezus sprak toen Hij op Golgotha de kruisdood stierf.

Psalm 31 laat zich alleen goed uitleggen aan de hand van het leven, het sterven en de opstanding van Jezus Christus.

Zo ook het zestiende vers: 'Mijn tijden zijn in uw hand'.

Wanneer Jezus op Golgotha sterft, ligt niet alleen Jezus' geest in Gods hand, maar ook zijn tijden.

Alles wat Jezus had gedaan, had gezegd, had meegemaakt, had ondervonden, lag als een draad in de hand van God.

Het gesprek met Nicodemus,

van de genezing van het dochttertje van Jäirus,

en de verloochening van Petrus,

en het verraad van Judas,

en het 'kruisigt Hem' van de mensen,

en de bespotting door de soldaten,

en de hamerslagen, en de kruisiging,

al Jezus' tijden lagen op Golgotha in de hand van God, en God maakte er iets van.

Hij weefde er het kleed van de opstanding van, en het kleed van de vergeving, en het kleed van het nieuwe leven, het kleed van de nieuwe aarde.

Wanneer u de draad van uw levensgeschiedenis in 1975 in Gods handen legt maakt Hij er iets van.

In zijn goddelijke scheppingshanden weeft Hij zelfs uit de tijden van uw verdriet en teleurstelling iets moois.

Amen.