

Ik ben met jullie

Preek over: Jesaja 43:2

Te lezen: Jesaja 43:1-8

Trouwdienst Chris Noordzij en Joke Ruitenburg

Den Haag/Utrecht-Noord, 21 december 1978

Beste Joke en Chris ,

Jullie beginnen vandaag een heel nieuwe periode in je leven. Vandaag trouwen jullie. Dat is heel wat. Getrouwd zijn.

Dat kan geweldig zijn. Het is geweldig om 's avonds als je thuis komt niet de deur te openen van een leeg, donker en koud flat. Het is geweldig als er iemand is die het licht heeft gemaakt, en warm, en die er bovendien zelf is.

Dat is geweldig. Er is iemand die me voor niets ter wereld wil missen. Die me óók niet wil missen wanneer ik fout ben geweest, of in de ogen van anderen niet zoveel waard ben.

Getrouwd zijn. Dat is heel wat. Dat is, over een paar jaar misschien, 's nachts wakker worden van gehuil, en dan denken: Wie van ons tweeën gaat er uit?!

Dat is soms zeggen: Ik zie het zus! En de ander: Nee, het zit zo! Dat is soms: Ik wil graag dit! En de ander: Ik wil graag dat!

Jullie trekken vandaag een heel nieuw terrein van het leven binnen. Het terrein van het huwelijk. Veel mensen zullen jullie vandaag gelukwensen. 'Dat jullie samen maar erg gelukkig mogen worden'. En ze zullen geloven in wat ze zeggen.

Aan een tafeltje, tijdens de receptie zullen ze tegen elkaar zeggen: Dat komt best goed met Chris en Joke! Het is zo'n enig stel! Ze houden zoveel van elkaar! Het zijn beiden verstandige jonge mensen! Ze weten wat ze doen. Het zijn geen kinderen meer!

Ik geloof van harte dat jullie samen gelukkig zullen worden, en dat het goed zal gaan met jullie beiden. Ik vind jullie ook een leuk stel. Ik zie ook dat jullie veel van elkaar houden. Ik ben er ook van overtuigd dat jullie weten wat jullie vandaag doen.

Maar niet om deze reden geloof ik dat jullie samen gelukkig zullen worden.

Ik geloof dat, ik durf het jullie bijna te beloven, omdat jullie vandaag samen een terrein van het leven betreden waarop God Heer is.

God heeft jullie aan elkaar gegeven. Jullie hebben elkaar ontmoet. Je voelde je tot elkaar aangetrokken. Jullie kregen elkaar lief en voelden het beiden.

God roept ons om samen door het leven te gaan, om het levensterrein van het huwelijk te betreden.

Als God je roept om in het leven een bepaalde weg te gaan, behoef je nooit bang te zijn. Want God roept je nooit om een terrein te betreden waarop hijzelf niet Heer is, waarop hij niet alle macht heeft, en al zijn macht niet inzet om je te beschermen en verder te helpen.

Chris en Joke,

er is een overeenkomst tussen jullie beiden, vandaag, en de Israëlieten die 2500 jaar geleden de woorden uit Jesaja 43 hoorden.

Net als de Israëlieten toen staan jullie op het punt om samen op weg te gaan.

De Israëlieten woonden ver van Jeruzalem in vijandig Babylon. Daarheen waren ze gedeporteerd door de Babylonische koning Nebukadnezar, die Jeruzalem had veroverd. Zoals in Rusland mensen gedeporteerd worden naar Siberië.

In het verdriet en de heimwee naar Jeruzalem klinkt ineens de stem van God, die bij monde van de profeet tegen de ballingen zegt: Ik zal jullie terugbrengen naar Jeruzalem!

Wees niet bang voor de reis! Op weg naar Jeruzalem zullen jullie rivieren moeten doortrekken. Wees niet bang voor dat water. 'Wanneer jullie door het water trekken ben ik met jullie'. Ik zal jullie er veilig doorheen doen trekken. Net als vroeger, toen jullie voorvaders onder Mozes door de Schelfzee trokken en het water als een muur stond. Als ik jullie uitnodig om door het water te gaan, mogen jullie weten dat ik Heer ben over dat water.

Wees op reis niet bang voor de hitte van de woestijn. Ik ben ook Heer over de hitte van de woestijn, zoals we lazen: 'Als jullie door het vuur gaan, zullen jullie niet verteren'. Als ik jullie uitnodig om door de hitte van de woestijn te trekken mogen jullie het weten: God is Heer over de hitte en hij zal bij ons zijn als we er doortrekken. Wees ook niet bang voor de politieke grootmachten. Jullie denken misschien: De Babyloniërs zullen ons nooit laten gaan! Als ballingen zijn we toch overgeleverd aan de machtigen der aarde?!

God zegt tegen die Joodse ballingen: Ik ben met jullie, ook in het politieke spel dat de groten der aarde spelen. Ik ben Heer over de volkeren.

Ik zal maken dat een toekomstig heerser jullie laat gaan. En in ruil voor jullie geef ik een ander volk in zijn macht. Zoals we lazen: 'Ik geef Egypte, Ethiopië en Seba als losgeld in jullie plaats'.

Als God een mens uitnodigt een bepaalde weg te gaan, een bepaald terrein te betreden, zegt God: Wees niet bang! Ik ben met u! Want u zult nergens uw voet moeten neerzetten waar ik niet Heer ben.

Wanneer je als ouders een kind ontvangt mag je het weten. God nodigt dat kind en mij uit om jong te zijn. God nodigt uit om te leven als voor een feest. Een mens wordt niet in deze wereld geworpen, zoals levenspessimisten wel eens zeggen. Als er een kind geboren wordt mag je zeggen: God nodigt weer iemand uit om mens te zijn. Als ouders kun je bang zijn voor de toekomst van je kinderen. Je kunt bang zijn dat ze op school verkeerde vrienden krijgen, dat ze aan de drugs raken, dat ze.... Jonge mensen hebben het zo moeilijk in deze tijd.

God is Heer op alle levensterreinen. Ook Heer over je jeugdijaren. Als God een jongen, meisje uitnodigt om jong te zijn zegt hij tegen hem, tegen haar, tegen de ouders:

Wees niet bang. Ik ben Heer. Ook over je jeugd. Ik zal met je zijn in het jong zijn en je

tot een evenwichtig mens laten opgroeien.

God is Heer. Ook over de ouderdom. Misschien zitten hier mensen die bang zijn voor de oude dag. Heb je als mens in de kracht van je leven somber een bejaardentehuis of verpleegtehuis verlaten na een bezoek bij oma.

Als God u uitnodigt om oud te worden, zegt hij tegen u: Wees niet bang. Ik ben Heer, ook over de oude dag met zijn gebreken en problemen. Ik zal met u zijn.

God is Heer. Hij is zelfs Heer over de dood. Hoe erg het ook is om te sterven, als u gelooft in God, hoeft u voor de dood niet bang te zijn. God zegt: Ik ben Heer over de dood. Ik ben met u in de dood. Ik zal u eens uit de dood doen opstaan tot een eeuwig leven.

Joke, Chris,

God is Heer. Ook op het levensterrein van het huwelijk. Daarom zullen jullie samen gelukkig kunnen worden. Eén op de vijf huwelijken loopt uit op een echtscheiding. Het lijkt wel of huwelijksproblematiek besmettelijk is. Of de lucht vergeven is met frustraties, gevoelens van niet begrepen zijn, en te kort gedaan worden. Jan praat met Piet die bij zijn vrouw is weggelopen omdat het huwelijk hem verstikte. En de volgende avond heeft Jan ook ineens een benauwd gevoel als zijn vrouw moe is van een hele dag optrekken met de kinderen.

Nu vind je elkaar geweldig. Maar zal je dat ook zijn over twintig jaar? Als je vaker moe bent? Als je elkaar door en door kent? Als je kunt voorspellen hoe de ander zal reageren?

Is het niet erg om je zo aan elkaar te geven, als in een huwelijk? Weet je zeker dat je over tien jaar niet iemand zal ontmoeten met wie je veel gelukkiger zult worden? Uren kun je zo door redeneren. Keihard feitenmateriaal kun je op tafel leggen. Je kunt het huwelijk helemaal kapot praten.

Ik ga niet discussiëren over het huwelijk. Ik mag zeggen: God is Heer over het huwelijk. Hij is Heer over het huwelijk, met al zijn onzekerheden en beperkingen die het meebrengt, en bedreigingen, en irritaties die er in kunnen optreden, en teleurstellingen.

God is Heer over het huwelijk.

Daarom, Joke, Chris, het zal waarachtig goed gaan met jullie beiden. Want er zal in je huwelijk niets passeren waar God niet Heer over is.

Als je luistert naar wat hij zegt, als je elkaar niet begrijpt, als je je open stelt voor zijn liefde, als je elkaar irriteert, zal hij zijn macht tonen.

En jullie zullen gelukkig zijn.

God is Heer over jullie huwelijk. Met al zijn macht staat God klaar om jullie samen een fijn leven te geven.

God is ook Heer over de mensen met wie jullie als man en vrouw in aanraking zullen komen.

Ik weet dat jullie er naar verlangen om als man en vrouw anderen te helpen om te ontdekken wie God is. En te helpen om als christenen te groeien in het geloof.

We lezen in Jesaja 43 dat God Heer is, niet alleen over Israël, maar ook over de andere volkeren. God heeft alle macht, niet alleen over jullie, maar ook over die in het leven vastgelopen jongeman die volgend jaar misschien bij jullie binnen komt stappen. Jullie behoeven hem dan niet te overtuigen of te bekeren of zijn leven te verbeteren.

Dat doet God zelf. Want hij is Heer. En hij wil jullie er bij gebruiken.

Terecht: het huwelijk is niet alleen voor jezelf. De liefde die je voor elkaar hebt, heb je óók voor een ander.

De warmte die je samen kent, heb je óók voor een ander.

Een huwelijk is een vindplaats van geluk en geborgenheid, ook voor anderen.

Alles wat je van God ontvangt, ontvang je óók een beetje voor anderen.

Amen.