

# De aarde als feestzaal

## Preek over Genesis 1:26

Te lezen: Genesis 1:24-28 en 1 Korintiërs 15:20-22 en 45  
Jeugddienst  
Zuilen, 4 november 1973

Vijf en een halve dag heeft God al aan de aarde gewerkt. De aarde lijkt nu op een feestzaal die klaar is voor het feest: het hemelgewelf is het dak van de feestzaal. Een dak beschermt wat 'binnen' is, tegen de regen die 'buiten' is. Jullie herinneren je van de vorige Genesispreek hoe God het boze water van zonde en dood van de aarde wegdreef naar buiten. Achter het hemelgewelf. Laat dat boze water buiten nu maar zijn best doen! De grote koepel van de hemel beschermt de feestzaal die de aarde is, tegen de regenbuien van zonde en dood die het feest zouden kunnen bederven. Na vijf en een halve scheppingsdag lijkt de aarde op een feestzaal die klaar is voor het feest: De aarde baadt in een tintelend licht dat je blij maakt. Alles in de feestzaal stráált je toe. Op de eerste dag, toen het dak nog niet eens op de zaal geplaatst was, had God dit feestlicht al aangestoken met de woorden: 'Er zij licht!' Toen het dak later zijn plaats gevonden had, had God er direct feestverlichting aan gehangen: Zon, maan en sterren.

Na vijf en een halve scheppingsdag lijkt de aarde op een feestzaal die klaar is voor het feest. Het vloeroppervlak van de zaal is één grote overdekte tuin die uitnodigt tot een tuinfeest. God heeft het gras geschapen. En een groot grasveld nodigt uit om er te komen spelen, te picknicken en samen vrolijke liederen te zingen. God heeft de bomen geschapen. En zij nodigen uit om na het spelen wat in hun schaduw te rusten. God heeft de dieren geschapen. Wanneer je zin hebt kun je hen in het bos gaan bekijken en voeren. Zonder enig gevaar! Een kinderboerderij in het groot met leeuwen en beren. Na vijf en een halve scheppingsdag lijkt de aarde op een feestzaal die klaar is voor het feest. Slechts één ding ontbreekt nog. Er zijn geen feestgangers! Alles is klaar voor het feest. Maar er is niemand om het feest te vieren. Voor wie zou de deur van de feestzaal kunnen opengaan? Tegen wie zou God kunnen zeggen: Kom binnen! Zie eens wat Ik voor je gemaakt heb! Neem je intrek en vier feest!

Zou dat een egoïst kunnen zijn? Egoïsten halen alles naar zichzelf toe. Daarom zijn egoïsten toch op feestjes. Want op feestjes is veel te halen. Je kent vast wel zo'n egoïstische jongen of meisje dat als vriend of vriendin met je probeert aan te pappen tegen de tijd dat je jarig wordt. Egoïsten zijn er als de kippen bij wanneer er iets te feesten en te halen valt. Maar egoïsten bederven een feest. Zij komen alleen voor zichzelf. Zij ontzien niets of niemand. Wanneer je niet oppast breken zij de tent af. Wat kan hun de vloerbedekking, de stoelen en de lampen schelen! Als zij maar lol hebben! Zij eten de tafels leeg. Zonder er op te letten of er voor een ander wat overblijft. Als zij maar aan hun trekken komen! Egoïsten doen een feest ontaarden in een zwelg- en plunderpartij.

Egoïsten hebben alleen liefde voor zichzelf. Maar wanneer je met elkaar in een zaal feest viert heb je heel andere liefde dan eigenliefde nodig: Liefde voor de feestzaal. Zodat je voorzichtig met de spullen omgaat en de tent niet afbreekt. Liefde voor de dingen die je aangeboden worden. Zodat je er geen egoïstische zwelgpartij van maakt, waar je tenslotte ziek vandaan komt. Liefde voor de andere feestgangers. Zodat je hen niet tekortdoet of ergert. Egoïsten zouden zeker niet de feestzaal die de aarde is, kunnen bevolken. Maar welke mensen zouden dat wel kunnen?

Jongens, je vader heeft vast wel eens iets eigenhandig voor je gemaakt: Een vlieger, of een zeilbootje, of een kar om in te racen. Wat zei je vader wanneer hij de kar klaar had en aan je overhandigde? Hij legde je uit hoe hij de kar gemaakt had en hoe je hem moet besturen. En tenslotte zei hij: voorzichtig ermee! Ik heb hem met liefde gemaakt, en ik wil dat je hem met liefde gebruikt! Je vader wilde dat jij op hem zou lijken wanneer je in de kar ging rijden. Wanneer de buren jou er op straat mee zagen karren moesten zij kunnen zeggen: Jan behandelt de kar met dezelfde liefde en zorg als waarmee zijn vader hem maakte. Net zijn vader! Alleen zo kan de kar goed blijven.

Tijdens zijn scheppingswerk heeft God de aarde met liefde en zorg als feestzaal ingericht. Welke mensen zouden in die feestzaal feest kunnen vieren? Welke mensen zouden de aarde kunnen bevolken? Mensen die op God lijken! Mensen die dezelfde liefde en zorg voor de feestzaal hebben als God die de feestzaal maakte. Mensen die dezelfde liefde voor de andere feestgangers hebben als God. De mensen die op aarde het feest van het leven gaan vieren moeten op God lijken. In hun feestvieren moeten zij vervuld zijn met dezelfde geest waarmee God vervuld was toen Hij de feestzaal maakte. Na vijf en een halve scheppingsdag lijkt de aarde op een feestzaal die klaar is voor het feest. Alleen de feestgangers ontbreken nog. Welke mensen laat God de feestzaal binnengaan? We lezen in Genesis 1:26 dat God op de zesde scheppingsdag zegt: 'Laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis.' God scheidt mensen die in hun doen en laten op Hem lijken. Want alleen zulke mensen zullen in Gods feestzaal het leven als een feest kunnen vieren.

Meisjes en jongens, hoe jong je ook bent, God heeft je een stukje van de aarde in bezit gegeven. Dat plekje van je zolderkamer thuis. Dat plekje in de klas waar jouw tafel en stoel staan. De plaats die je inneemt tussen je vader en moeder, tussen je broers en zussen, tussen de vrienden van de padvinderij. Al deze plekken en plaatsen zijn evenzovele stukjes aarde die God je aanbiedt. En God zegt: alsjeblijft, maak er een feest van! Laten al deze stukjes aarde stukjes van mijn feestzaal zijn. God heeft de aarde zó gemaakt dat het leven er een feest kan zijn. God heeft je vader en moeder, je broers en zussen zó gemaakt dat het leven met hen een feest kan zijn. Maar God stelt één voorwaarde. Hij zegt: Je moet op Mij lijken. Je moet mijn beeld dragen. Wat dat inhoudt? Ik zal je een voorbeeld geven: Wanneer je met je broer speelt moet je op God lijken. Dat wil zeggen: In de omgang met je broer moet je vervuld zijn met dezelfde liefde voor je broer die God had toen Hij je broer schiep. En dan zal je merken dat het leven met je broer iets feestelijks krijgt.

Je zult zeggen: u vertelt een mooi verhaal. Maar het lijkt nergens op. Want de aarde is helemaal geen feestzaal. Hoewel ik pas twaalf ben, heb ik heel goed door dat het leven geen feest is. De aarde lijkt meer op een uitgeleefd krot dan op een feestzaal. Hoeveel diersoorten worden met uitsterven bedreigd omdat wij mensen steeds meer grond voor onszelf willen gebruiken? Hoeveel water en lucht is er vervuild omdat wij steeds gemakkelijker en luxueuzer willen leven?

De mensen op aarde vieren helemaal geen feest met elkaar. Ze voeren oorlog, in het groot en in het klein. De aarde van 1973 bewijst het gelijk van het scheppingsverhaal: op Gods aarde kunnen alleen mensen leven die op God lijken. Mensen die niet Gods beeld dragen in hun doen en laten maken de aarde kapot en bederven het feest dat God aangericht heeft.

Beste mensen, gelukkig behoeven wij volgens de bijbel niet bij de pakken neer te zitten. Oorlogen, ruzies en een uitgeleefde aarde vertellen ons dat wij niet meer op

God lijken. Maar daarom behoeven wij niet bij de pakken neer te zitten. Want te midden van mensen die niet meer op God lijken is Jezus Christus verschenen. Christus: De Zoon van God, het evenbeeld van zijn vader. Hij is gekomen om ons weer op zijn vader te doen lijken.

We lazzen uit 1 Korinthiërs 15 dat Paulus Jezus Christus met Adam vergelijkt. De eerste Adam was door God naar zijn eigen beeld en gelijkenis geschapen. Op dat Hij op Gods aarde het leven als een feest zou kunnen vieren. Maar na zijn zonde leek die eerste Adam niet veel meer op God. De tweede Adam is Jezus Christus. Als Zoon van God is Hij het evenbeeld van zijn vader. Wanneer uw leven geen feest is, omdat u het beeld van God verloren hebt mag u bidden: 'Heer Jezus komt u als het evenbeeld van uw Vader in mijn leven. En herschep mij naar Uw beeld. Doe mij weer op God lijken'. En het leven zal een feest zijn.

Uitleg voor ouderen. Het beeld van God dragen houdt in: In je doen en laten op aarde op God lijken. In alle dingen van het leven moet je Gods beeld dragen. Maar het beeld Gods heeft vooral betrekking op één zaak: op de menselijke gemeenschap. In Genesis 1:27 lezen we: 'En God schiep de mens naar zijn beeld; man en vrouw schiep Hij hen.' God is een God die gemeenschap zoekt. God is een God van contact, van gemeenschap.

Amen.