

Als God liefde is

Preek over 1 Korinthiërs 13:6

Te lezen: Deuteronomium 32:1-6; 1 Korinthe 13:6-7; 1 Johannes 4:7-12
26 maart 1995

Dit jaar staat voor baptisten gemeenten in het teken van evangelisatie. Zo willen wij het gedenken dat 150 jaar geleden in ons land de eerste baptisten gemeente werd gesticht: door mensen uit onze omgeving te laten weten wat het geloof in God voor ons betekent en wie God voor hen wil zijn. De meest natuurlijke vorm van evangelisatie is die van het persoonlijk contact. Hoe voer je zo'n gesprek over het geloof met je buurman, je collega, een klasgenoot? Vóór je weet verzand je in bijzaken! In deze serie preken willen wij u van keer tot keer bepalen bij een hoofdzaak in zo'n gesprek aan de orde moet komen. 'Kernbegrippen' noemen we die hoofdzaken. Er zijn er vijf. Ze zullen nu op de muur geprojecteerd worden. Vandaag is het derde kernbegrip aan de orde: 'God'. En van God moeten twee wezenlijke dingen gezegd worden. God is liefde. En God is rechtvaardig. Je kunt uren met elkaar praten of discussiëren over God, maar wil je het echt over de God van de bijbel hebben, dan moeten twee dingen in ieder geval gezegd worden: God is liefde en God is rechtvaardig.

Voor het goede begrip: deze preek is niet een les in het voeren van evangelisatie-gesprekken. Wij gaan geen schoolje spelen. Wij hebben God gebeden dat in deze dienst God zelf u als de Liefdevolle en Rechtvaardige aanspreekt. Dat God zo zelf de vragen beantwoordt die u over Hem hebt. Dat u zo van God zelf leert hoe u met anderen over Hem kunt spreken.

God is liefde. God is rechtvaardig. Weinig woorden roepen bij mensen zoveel reactie op als die eerste drie woordjes: 'God is liefde'. God is liefde?? Hoe kan een God die liefde is het laten gebeuren dat in Tokio onschuldige mensen het slachtoffer worden van fanaten die gifgas in de metro verspreiden?

God is liefde?

Hoe moet ik dat ruimen met wat in het voormalige Joegoslavië gebeurt? Waarom moet mijn vriend – een waardevol mens én zijn gezin en in zijn kennissenkring – op zijn vijfendertigste ongeneeslijk ziek worden?

God is liefde??

Wellicht hebt u zelf zulke vragen over God. Ik kan ze niet beantwoorden. Geen mens, kan zulke vragen bevredigend beantwoorden omdat wij tenslotte niet weten wat liefde is. Er is misschien geen levensthema waarover mensen zoveel hebben gesproken en geschreven als over liefde. Liefdesgedichten. Liefdesbrieven. Liefdesromans. Bibliotheken vol. We dromen van de liefde. We maken ruzie over de liefde. Dat gebeurt: verliefde, verloofde, getrouwde mensen die ruzie maken over de liefde! Kennelijk is het met de liefde niet allemaal zo helder! Kinderen die hun ouders bepaalde dingen kwalijk nemen. Ouders die verontwaardigd reageren: 'maar we deden het uit liefde!' En kinderen die er dan helemaal niets meer van begrijpen.... Weten we eigenlijk wel wat liefde is? We hebben voortdurend de mond vol met het woord 'liefde'. Maar weten we wel waarover we het hebben?

We weten niet wat liefde is. We lezen uit de 1^e Johannesbrief; 'God is liefde'. God is liefde. Dat gaat veel verder dan: 'God heeft lief'. Wij mensen kunnen liefhebben. Tot aan een bepaalde grens. Dat is ons probleem met de liefde. We kunnen liefhebben tot aan een bepaalde grens. Over die grens slaat onze liefde soms in het tegendeel om. Als mensen in relatie tot ons te ver gaan... dan liggen liefde en haat soms een haarbreedte van elkaar... Wij kunnen liefhebben. God is liefde. Hij is de liefde in Persoon. Wij weten tot aan een bepaalde grens wat liefhebben is. Maar wat liefhebben over die grens is... daar hebben we geen benul van. God is liefde. Als God ergens op zou houden lief te hebben, zou Hij op te houden God te zijn. Gods liefde kent geen grenzen. Hij heeft het tot aan het absolute, tot aan het bittere einde. Dat is Goede Vrijdag: God heeft ons lief tot in de dood van Zijn Zoon. God is liefde. Hij is de liefde in Persoon. Hij heeft lief tot in de prijsgeve van zijn eigen Persoon.

Als God liefde is... waarom dan.... vragen over de grens waar wij nog weten wat liefde is? Op Golgotha besterven je die vragen op de lippen. Als God liefde is... Weet ik eigenlijk wel wat liefde is? Dat ik deze vraag denk te kunnen stellen? Gods liefde is een liefde over alle grenzen. Gods liefde gaat alles wat wij van liefde weten verre te boven.

Gods liefde is een liefde over alle grenzen. Gods liefde kan alles in het leven aan. In de 1^e brief aan de gemeente te Korinthe bezingt de apostel Paulus een hoofdstuk lang de liefde van God. In 1 Korinthe 13:6 zegt hij van de liefde van God: 'Zij is blij met de waarheid'. Dat is een dikwijls verschil tussen Gods liefde en onze liefde. Wij hebben vaak lief door de ogen voor de waarheid te sluiten. 'Liefde maakt blind', zegt de volksmond. Je kunt alleen van iemand houden als je sommige dingen van hem of haar niet ziet. Dat God liefheeft komt niet omdat God blind is voor uw onaangename karaktertrekken. In Zijn liefde ziet God het heel scherp. Zijn liefde is heel nuchter. In zijn liefde voor u weet hij precies wie u bent, tot in de meest verborgen hoekjes van uw hart.

'Gods liefde is blij met de waarheid'. Dat betekent om te beginnen dat God u in zijn liefde heel nuchter, heel realistisch neemt zoals u werkelijk bent. God in zijn liefde knapt niet af op de harde, bittere werkelijkheid van uw leven. Gods liefde kan die werkelijkheid aan. 'Zij is blij met de waarheid'. Als ik u daartoe mag uitnodigen: Haalt u zich op dit moment iets uit uw leven voor de geest, wat u aan niemand zou durven vertellen. Iets uit uw herinnering, uit uw gevoelsleven, uit uw gedachten, uit de praktijk van uw leven, dat u systematisch verzwijgt. Omdat u bang bent dat mensen u zullen laten vallen als zij dit van u zouden weten. Denk aan dat ene, durf het u voor de geest te halen en hoor wat over Gods liefde gezegd wordt: 'Zij is blij met de waarheid'. God in zijn liefde kan die herinnering, dat gevoel, die gedachte, die handelwijze van u aan. Gods liefde houdt daarvoor niet halt. Gods liefde kan de nuchtere werkelijkheid van uw leven aan. 'Zij is blij met de waarheid'.

Ik kom weer terug op die verontwaardigde reactie van mensen: 'Als God liefde is... waarom dan Joegoslavië, waarom Rwanda, waarom Dachau?' Gods liefde is blij met de waarheid. Toen God de mens geschapen had, had hij hem lief zoals die werkelijk was. God sloot niet de ogen om in liefde over de mens te dromen. God idealiseerde de mens niet. Hij keek heel nuchter naar Adam en Eva en hij wist: Die kunnen 'neen' tegen mij zeggen hun eigen bestaan bederven. En zó had God hen lief. En die liefde duurt tot op de dag van vandaag. Als God liefde is, Waarom dan ...? Ik weet het niet. Ik weet wel dat Gods liefde er niet voor halt houdt maar er dwars doorheen gaat.

Dwars door twee wereldoorlogen heen. Gods liefde gaat over alle grenzen heen. Gods liefde kan het allemaal aan. 'Zij is blij met de waarheid'. Als god liefde is.. Waarom moet ik die ziekte krijgen? Gods liefde voor u kan ook die ziekte aan. Ik zeg het aarzelend, bescheiden, maar het mag gezegd worden. Gods liefde houdt niet halt voor de werkelijkheid van uw ziekte.

God is liefde.

God is rechtvaardig.

Voor ons gevoel zijn liefde en recht twee verschillende zaken.

Voor ons gevoel.... Omdat wij ten diepste niet weten wat liefde is. Niet twee maar één; Gods liefde is rechtvaardig. Gods rechtvaardigheid is liefde.

1) Gods liefde is blij met de waarheid. Waarheid heeft alles te maken met recht en rechtvaardigheid. Gods liefde mint het recht.

Liefde en recht. Tussen beide 'trouw'. Verbindt beiden.

2) We lezen uit Deuteronomium 32 de beginverzen van een lied waarin Mozes Gods karakter en Gods daden bezingt. In vers 32 zegt hij van God dat Hij 'een God van trouw is, zonder onrecht, rechtvaardig en waarachtig is Hij'.

In deze woorden wordt Gods rechtvaardigheid gelijk gesteld aan Zijn trouw.

Bij rechtvaardigheid en recht denken wij als vanzelf aan reglementen uit een wetboek van strafrecht. Recht is de geblinddoekte vrouw Justitia met de weegschaal van het recht in de hand. Dat is zonder aanzien des persoons. Onpersoonlijk.

Trouw is persoonlijk. Trouw is geen reglement. Trouw bestaat in een relatie tussen mensen. Trouw is het kenmerk van de relatie die God met mensen onderhoud. Hierin komt trouw heel dicht bij liefde. Hierin komt Gods rechtvaardigheid heel dicht bij Gods liefde.

Dit is Gods rechtvaardigheid: Dat Hij in trouw met de mens omgaat zoals Hij hen geschapen heeft. Dat Hij door dik en dun de mens blijft zien zoals deze is: 'geschapen naar Gods beeld en gelijkenis'. De mens is het meest unieke schepsel Gods: levend van Zijn woord, geroepen tot gelovig antwoord. God blijft in eindeloze trouw de mens benaderen. Dat is Gods rechtvaardigheid.

God is rechtvaardig. God is liefde. In liefde neemt Hij ons serieus zoals Hij ons gemaakt heeft. In liefde komt God klaar met onze onwilligheid.

Rechtvaardigheid en liefde.

Golgotha: recht en liefde ineen.

