

Christus brengt u tot volheid

Preek over Efeziërs 4:10

Te lezen: Handelingen 1:1-11 en Efeziërs 4:7-13

Den Haag, 27 mei 1976 Hemelvaartsdag

Een zondagsschooljuffrouw vroeg de kinderen naar hun kennis van de christelijke feestdagen.

Wat gebeurde er met Kerst? Toen kwam de Here Jezus naar de aarde!, klonk het antwoord.

En met Goede Vrijdag? Toen stierf de Here Jezus voor onze zonden!

En met Pasen? Toen stond Hij op uit de dood!

Wat gebeurde er op de Hemelvaartsdag? Eén van de kinderen aarzelde geen ogenblik:

Toen zwaaide Jezus 'dag!' naar zijn discipelen en ging weer terug naar de hemel!

Dat Jezus 'dag!' zwaaide, zal dat kind wel nooit uit de mond van vader of moeder, of van de zondagsschooljuffrouw hebben gehoord. Het had dit er zelf bij gefantaseerd. Maar dan nog: Zo was het hemelvaartsfeest bij het kind over gekomen! Hemelvaart was 'dag!' zwaaien! Hemelvaart is afscheid nemen.

In Efeziërs 4:10 lezen we dat de hemelvaart van Jezus Christus geen afscheid was. Er staat: 'Hij, die neergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen'.

Wanneer Christus opvaart van de aarde, ver boven alle hemelen, dan neemt Hij geen afscheid van ons,

maar presenteert Hij zich aan ons in een nieuwe functie. Met de hemelvaart is Christus begonnen 'alle dingen tot volheid te brengen'.

Christus is momenteel bezig om mensen tot volheid te brengen. Hier en nu is Christus bezig om u vol te maken van zijn liefde, en wijsheid en kracht. Zodat u op Hem gaat lijken. Dat is de volheid waartoe Christus u wil brengen. Een christen is tot volheid gekomen, wanneer hij op zijn Heiland en Heer lijkt.

Sommige christenen hebben een soort heimwee naar de tijd waarin Jezus op aarde leefde. Ze zouden er zo graag bij zijn geweest:

Toen Jezus de blinde van Jericho het licht in de ogen schonk,

Toen Jezus Lazarus uit het graf riep.

Ze zouden één van de vijfduizend willen zijn geweest die door Jezus gespijzigd werden door vijf broden en twee vissen.

Ze zouden Jezus de gelijkenis van de verloren zoon willen horen vertellen.

Ze zouden de zoom van zijn kleed willen aanraken zoals die zieke vrouw deed.

Dwaze sentimentele heimwee die ons afhoudt van Christus zoals Hij hier en nu onder mensen en in mensen werkt! Denk niet dat u beter zou geloven en een blijer en sterker christen zou zijn, wanneer u één van de vijfduizend mensen was die door Jezus gespijzigd werd. U hoeft niet jaloers te zijn op de discipelen die zo dicht in Jezus' nabijheid waren! Integendeel: De discipelen hadden voor de hemelvaart reden

om jaloers te zijn op u, die nà de hemelvaart leeft!

Tegen de discipelen, op wie wij soms jaloers zijn, zegt Jezus: 'Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen!' Pas nà de hemelvaart en nà de uitstorting van de Heilige Geest konden de discipelen Jezus' woorden verstaan en begrijpen. Want met de hemelvaart is Christus begonnen mensen tot volheid te brengen.

Vóór de hemelvaart begrepen de discipelen Jezus niet. Toen het ging spannen verlieten ze Hem. Eén verloochende Hem. Na Goede Vrijdag kropen ze als verwarde, bange mensen bij elkaar in een huis. Pas nà hemelvaart en nà Pinksteren werden de discipelen christenen die vol geloof en wijsheid en kracht waren. Nà de hemelvaart begon Christus zijn discipelen tot volheid te brengen.

We mogen God prijzen dat we leven in deze tijd, tussen hemelvaart en wederkomst. Dat is een geweldige tijd. Het is de tijd waarin Christus bezig is alle dingen tot volheid te brengen.

Wat leven we, na de hemelvaart, in een ongelooflijk boeiende tijd!

Wanneer u morgenvroeg wakker wordt, mag u tegen uzelf zeggen: Deze dag wil Christus mij verder tot volheid brengen. Hij wil deze dag gebruiken om mij zo met Hem te vullen dat ik op Hem ga lijken. Dat heeft geweldige praktische gevolgen! Morgenmiddag wordt u door iemand bespot omdat u als christen niet kunt lachen om een grove of onreine grap. Op dát moment staat Christus naast u om u tot volheid te brengen.

Jezus zelf werd in zijn leven bespot en belachelijk gemaakt. Op het moment dat u bespot wordt, schenkt Christus het u om daarin op Hem te gaan lijken. Hij wil u de rust en de kracht en de liefde schenken die Hijzelf bezat toen Hij belachelijk werd gemaakt. Zo brengt Christus u tot volheid! Zijn eigen leven wordt om zo te zeggen 'herhaald' in uw leven. Zo gaat u op Christus lijken. Zo wordt u in de jaren van uw leven zo vol van Hem, dat u op Hem gaat lijken.

De jaren en dagen van uw en mijn leven zijn van een ongelooflijk beslissende betekenis voor de eeuwigheid. Want het zijn jaren en dagen uit de tijd dat Christus bezig is alle dingen tot volheid te brengen.

Laat nooit iemand denken, dat hij er als christen wel is, wanneer hij bekeerd en gedoopt is. Je 'bent' er als christen nooit. Je bent nooit 'arrivé'. Iedere nieuwe dag wil Christus u verder tot volheid brengen.

Een christen die niet getuigt van zijn Heer, komt niet tot de volheid.

Overmorgen komt u wellicht in aanraking met iemand vol vragen, vol nood. Die ontmoeting kan niet alleen het leven van die ander een beslissende wending geven. Wanneer u in die ontmoeting getuigt van Christus, ontvangt u ook zelf een grote zegen. Een christen die getuigt, wordt door Christus tot volheid gebracht.

Jezus zelf was op aarde iemand die alles wat Hij van zijn vader ontving, doorgaf aan mensen. De liefde, wijsheid en kracht die Hij van zijn vader ontving, schonk Hij aan mensen in nood. Jezus hield niets voor zichzelf. De genade, liefde, vergeving en troost die God u geschonken heeft, hebt u niet voor uzelf ontvangen, maar óók voor anderen.

Wanneer u in aanraking komt met een mens in nood, staat Christus naast u om u tot volheid te brengen. Wanneer u in woord en daad doorgeeft wat uzelf ontvangen hebt, gaat u lijken op Jezus, zoals Hij leefde.

Een christen die getuigt van zijn geloof wordt daar ook zelf beter van, als ik het zo mag zeggen. In zijn getuigenis heeft hij een unieke ervaring van Christus.

Denk niet dat u Christus beter zou hebben leren kennen, wanneer u tweeduizend jaar geleden de gelegenheid zou hebben gehad de zoom van zijn kleed aan te raken.

U leert Christus kennen wanneer u zich door Hem laat gebruiken in zijn dienst, hier en nu. In zijn dienst gaat u op Hem lijken. U wordt zo vol van Hem, dat u op Hem gaat lijken. Christus brengt u tot volheid.

Christus is ten hemel gevaren om alle dingen tot volheid te brengen.

Alle dingen.... Dat zijn niet alleen mensen. Ook al gaat het in Efeziërs 4 over christenen die tot volheid gebracht worden.

Alle dingen.... Dat slaat op de gehele schepping. Niet alleen mensen worden gebracht tot de volheid van Christus. Ook de aarde, de natuur, het heelal wordt vol gemaakt van de heerlijkheid en vreugde van de opgestane Christus.

Dat is een groot mysterie. Wanneer ik om me heen kijk durf ik het nauwelijks te herhalen.

Wat een wreedheid zie je in de natuur!

Wat een vreselijke natuurrampen vinden er plaats!

En toch: Christus is na de hemelvaart bezig alle dingen tot volheid te brengen. Ook de natuur, ook de aarde brengt hij tot gelijkenis aan Hem in heerlijkheid en vreugde.

Eens zullen de stromen handenklappend bruisen.

Zullen de wolf en het lam samen vredig neerliggen.

Zal de gehele aarde vol zijn van de vrede en de heerlijkheid van Christus. Zal zijn Geest de hele schepping bezielen. Je ziet het niet. Net zo onzichtbaar als de ten hemel gevaren Christus. Maar Hij werkt!

Dwars door alle natuurrampen, alle wreedheid, alle wanorde, brengt Christus de gehele schepping tot volheid.

Amen.