

Jezus is Heer

Preek over Lucas 6:46

Te lezen: Lucas 6:46-49
21 januari 1979

Jezus is Heer. Hij voert heerschappij. Hij heeft macht. Er is geen plaats waar Jezus het niet voor het zeggen heeft. Toen Jezus zijn discipelen met een erg moeilijke opdracht de wereld instuurde zei Hij: 'Mij is gegeven alle macht, in de hemel en op aarde'. Wees niet bang dat het voor jullie te moeilijk zal zijn wat ik vraag. Ik heb alle macht. Dat zullen jullie merken wanneer jullie gaan doen wat ik opdraag. Jullie zullen merken dat jullie er niet alleen voor staan. Maar dat Ik jullie laat delen in de macht die Ik heb.

Jezus is Heer. Hij heeft alle macht. Niet alleen in de hemel. Ook op aarde. Op elk terrein van het leven. Wat er ook gebeurt in de wereldgeschiedenis: Jezus heeft het laatste woord. Hoe chaotisch de omstandigheden in uw leven ook kunnen zijn: Het loopt Jezus niet uit de hand. Jezus heeft alle macht. Hij blijft die houden. In het bijbelgedeelte dat we lezen spreekt Jezus over zijn Heer-zijn. Alleen gebruikt Hij op een bepaald ogenblik in zijn toespraak hiervoor een ander woord. Wanneer Jezus spreekt over de heerschappij die Hij heeft, vergelijkt Hij zichzelf met een rots. Jezus zegt:

'Iemand die doet wat Ik zeg is als iemand die bij het bouwen van een huis het fundament op de rots heeft gelegd. Toen er een watervloed kwam en tegen dat huis aansloeg kon hij het niet aan het wankelen brengen, omdat het goed gebouwd was'.

Jezus zelf is die rots. Wat er ook in het leven gebeurt: Die rots blijft overeind. In elke situatie. Want Jezus is Heer in elke situatie. Hij heeft altijd alle macht.

Jezus is Heer in de spanningen die u op het werk hebt. Soms denkt u: Ik kan er niet meer tegenop. Ik ga er onderdoor. Die afgunst tussen collega's. Dat gepraat achter je rug. Om je zwart te maken bij de chef. Jezus is Heer. Ook in de spanningen op uw werk. Jezus heeft zelf ondervonden wat het is als mensen jaloers zijn, achter je rug om plannen tegen je beramen. De farizeeërs en de priesters konden het niet hebben dat zoveel mensen achter Jezus aanliepen. Judas, één van zijn discipelen, spande stiekem met de priesters tegen Jezus samen. Jezus bleef als een rots overeind te midden van al dat gekonkel. Hij is Heer. Ook in zulke spanningen.

Jezus is Heer. In die problematische relatie met uw buurvrouw. Hij heeft alle macht in die relatie. Denk niet: Met haar plagerijen maakt ze mij kapot. Zij heeft niet alle macht. Jezus heeft alle macht. Hij is Heer. Ook in de moeilijke relaties met andere mensen.

Jezus is Heer. Ook als u ziek bent.

Jezus is Heer. Als u sterft. Als u gelooft in Jezus Christus bent u in de dood niet aan de dood overgeleverd. Jezus is Heer. Zelfs over het graf.

Toen Jezus Christus op paasmorgen opstond uit de dood, overwon Hij de dood. Hij versloeg de leeuw in zijn eigen hol. Jezus is Heer over de dood.

Jezus belooft u dat zelfs de dood u tenslotte niets kan maken wanneer u gelooft in Hem. In het geloof bent u één met Jezus.

Het fundament van uw levenshuis ligt dan in de rots Jezus. Zelfs de dood kan uw leven dan niet ruïneren.

Christus doet u in de dood delen in zijn macht over de dood.

Denk bij de alles verwoestende watervloed waarover Jezus sprak eens aan de dood.

Jezus zei: 'Toen de watervloed kwam en de storm tegen dat huis aansloeg, kon hij het niet aan het wankelen brengen, omdat het op de rots gebouwd was'.

Jezus is Heer. In elke situatie. In elke onzekerheid. In elk probleem, dat u niet zelf gemaakt hebt.... Hij is zelfs Heer in de problemen die u zelf gemaakt hebt! Wanneer u Hem uw fouten bekent laat Hij u niet zelf aanmodderen. Hij helpt u er door. In de macht die Hij heeft over de dingen die u verknoeid hebt.

Je kunt niet Jezus 'Heer' noemen en ondertussen je eigen gang gaan. Jezus zei: 'Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat ik zeg?' Doen wat Jezus zegt.... Het zou me niets verbazen wanneer sommigen zich nu schrap zetten voor het onvermijdelijke. Natuurlijk: Je moet doen wat Jezus zegt. Daar is geen ontkomen aan, als je in Hem wilt geloven. Maar het is wel erg moeilijk. Doen wat Jezus zegt.... Dat is voor sommigen zo iets als wat je op de koop toe meeneemt. Het is fijn te weten dat Jezus voor je zonden is gestorven. En nu moet je voortaan wel doen wat Jezus zegt! Dat hoort er bij! We leven in een tijd waarin mensen zich bedreigd voelen wanneer iemand wat over hen te zeggen wil hebben. U hoeft zich niet bedreigd te voelen wanneer Jezus het heeft over, doen wat Ik zeg! Jezus is er niet op uit om de baas te spelen in uw leven. Dat heeft Hij niet nodig. Hij is Heer. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde.

Jezus is geen dwingeland. Hij hoeft zijn zin niet te hebben in uw leven. Hij is er niet op uit om u aan banden te leggen, om u in uw vrijheden te beperken, wanneer Hij spreekt over 'doen wat Ik zeg'. De gehoorzaamheid aan Jezus is niet iets wat je op de koop van het geloof wel toe moet nemen. Wanneer Jezus u iets opdraagt, wanneer Hij iets van u vraagt, is dat een aanbod van Jezus' hart. Geen poging om u in uw doen en laten te beknotten. Maar een aanbod echt als een vrij mens te leven. Door de gehoorzaamheid aan Hem maakt Jezus u deelgenoot van zijn eigen heerschappij in alle situaties van het leven. Dat is het geheim van de gehoorzaamheid aan Jezus. De gehoorzaamheid aan Jezus' woorden slaat de brug tussen Jezus' macht en onze machteloosheid, kwetsbaarheid. Jezus zegt: 'Een ieder die mijn woorden hoort en ze doet.... is gelijk aan iemand die bij het bouwen van een huis diep gegraven heeft en het fundament op de rots heeft gelegd'.

Wanneer u doet wat Jezus van u vraagt, komen de fundamenten van uw leven in Jezus te liggen. Uw leven wordt tot in de fundamenten één met Jezus.

De kracht van de rots wordt de kracht van het huis.

De heerschappij van Jezus wordt de kracht die u in het leven staande houdt. Wat vraagt Jezus van u? In het Nieuwe Testament staan veel opdrachten en richtlijnen die Jezus geeft. Eén hoofdstuk vóór Lucas 6 waaruit we vanmorgen lezen, zegt Jezus: 'Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen'.

Vijanden.... Dat is een groot woord!

U zult zeggen: Gelukkig heb ik geen vijanden.

Maar u zult mensen kennen die u niet mogen, die over u praten, die u met een scheef oog aankijken, die altijd kritiek op u hebben.

Wat kan het moeilijk zijn om zulke mensen te ontmoeten: op straat, op een verjaardag, in de kerk. Je klap dicht. Je kunt niet meer spontaan reageren, jezelf zijn. Wat moet je, als je zulke mensen kent?

Jezus zegt: 'Bidt voor hen!'

Dat is wat. Voor zulke mensen bidden!

't Is heel mooi, natuurlijk! Maar onmogelijk!

Wanneer Jezus dat tegen u zegt:

'Bidt voor die man, waarvan u weet dat hij u niet mag', is Jezus geen zedenmeester die met opgeheven wijsvinger u de les staat te leren, is Hij niet iemand die u in uw eigen menselijke reacties aan het beknotten is. Hij beknot u niet. Hij stelt u met die opdracht in de vrijheid! Hij wil u met deze opdracht laten delen in de vrijheid die Hijzelf had in de omgang met mensen die zijn vijanden waren.

Jezus wist wat Hij zei, toen Hij zei: 'Bidt voor vijanden!'

Aan het kruis bad Jezus voor zijn moordenaars: 'Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen'.

Wat een woorden!

Wat een reactie!

Wat een innerlijke vrijheid!

Jezus wil u laten delen in deze vrijheid. In deze innerlijke kracht die Hij had in de omgang met mensen die zijn vijanden waren.

Wanneer u denkt aan die vrouw die altijd kritiek op u heeft:

Bidt voor haar!

En Jezus laat u delen in zijn heerschappij in zulke moeilijke relaties! Hij schenkt u de vrijheid die Hijzelf had in zulke relaties.

Ik ben dankbaar voor al die dingen die Jezus ons geboden heeft. Niet omdat ik zo braaf doe wat Hij zegt. Maar omdat elk gebod van de Heer een genadeaanbod is. Niet alleen het verzoenend lijden en sterven van Jezus is genade. Ook elke opdracht die Hij geeft! Elk woord waar Jezus iets van u vraagt is een aanbod om te delen in zijn kracht, in zijn vrijheid, in zijn rust.

Jezus is Heer. In moeilijke relaties tussen mensen.

Jezus is Heer. Hij is Heer over de toekomst. Heer over de voor ons zo vaak onzekere toekomst.

Jezus zegt: 'Weest niet bezorgd over uw leven, wat u zult eten of drinken'.

Weest niet bezorgd tegen de dag van morgen! U piekert misschien over de prijs van uw huis, die zakt. Je studeert dit jaar af en je denkt: Zal ik wel een passende baan vinden? Het bedrijf waar u werkt lijdt verlies, en u knijpt hem voor uw baan.

Dan komt Jezus zeggen: 'Weest niet bezorgd tegen de dag van morgen'. Jezus betuttelt u niet met die woorden. Hij probeert u niet klein te krijgen met zulke woorden. Hij probeert u geen schuldgevoel aan te praten. Omdat u toch niet kunt wat Hij vraagt.

Deze woorden zijn een genadeaanbod om te delen in de macht die Hij heeft, óók over de onzekere toekomst. Als de onzekerheid u te pakken neemt: Dank Jezus dat Hij de Eerste en de Laatste is in de geschiedenis, zo ook in uw levensgeschiedenis! Als u in de verleiding komt om met een handigheid ten koste van uw collega uw positie veilig te stellen: weiger het te doen! Als u in uw stoel zit te tobben, mevrouw, wat er van uw zoon terecht moet komen als hij klaar is op school: Sta op en bel een bejaarde op die een goed woord nodig heeft. En u zult merken dat Jezus u in de vrijheid stelt. Dat de angst niet veel machte meer heeft. Als u oprecht probeert wat Jezus zegt:

'Maakt u niet bezorgd tegen de dag van morgen',
doet Jezus u delen in zijn heerschappij voor de dag van morgen.

Amen.