

# De ideale jeugdleider

## Preek over Johannes 13:36-38

Te lezen: Johannes 13:36-38 en Johannes 18:25-27 en Johannes 21:15-29  
Lelystad, 15 januari 1995

Jezus roept mensen tot zijn dienst. Dat is ongelooflijk! Op een bepaald ogenblik was Jezus omringd door moeders met kinderen. Jezus omarmde die kinderen en zegende hen.

In deze kapel worden regelmatig kinderen opgedragen en gezegend. Waarom? Jezus zegt tegen zijn volgelingen: 'Zegen de kinderen zoals ik kinderen zegen.' Jezus roept zijn gemeente tot de dienst van de kinderzegening. Die kinderzegening houdt niet op, op het moment dat een baby in een zondagse dienst is opgedragen. Iedere keer dat een kind deze kapel binnenkomt, eerst op de armen van moeder, om naar de crèche te worden gebracht, later aan de hand van vader en moeder, om naar de zondagschool te gaan, nog later helemaal op eigen benen, al dan niet helemaal uit eigen wil, om naar de tussenjeugd of de oudere jeugdgroep te gaan, roept Jezus gemeenteleden tot de dienst van het zegenen van zijn kinderen.

Dat is toch ongelooflijk! Dat Jezus je stelt in de dienst van zijn eigen zegen voor kinderen. Dat kinderen op de crèche, in de zondagschool, op de jeugdvereniging, kunnen ervaren dat Jezus hen liefheeft. En dat je daar als leider of leidster aan mee mag werken. Dat is ongelooflijk!

Jezus roept mensen tot zijn dienst. Op Goede Vrijdag is Jezus gestorven voor de verzoening van mensen, is hij doodgegaan aan de vijandschap tussen mensen en God, aan de vijandschap tussen mensen onderling. In zijn kruisdood is die vijandschap ten einde gekomen. Stervend heeft Jezus God en mensen verzoend, heeft hij mensen met elkaar verzoend. Jezus roept zijn volgelingen tot dienst der verzoening. Dat is ongelooflijk! Dat je als mens, als mens die lang niet altijd in harmonie met God leeft, als mens met ergernissen en conflicten en antipathieën, geroepen wordt tot Jezus' dienst der verzoening. Dat vind ik een groot wonder, dat ik, Olof de Vries, met al mijn fouten en gebreken en hebbelijkheden en domheden, waardoor mensen op mij kunnen afknappen, op zondagochtend geroepen wordt tot de dienst der verzoening.

Dat vind ik een wonder, dat ik, uitgerekend ik, geroepen wordt om dat in een prediking te zeggen: 'Mensen laat je met God verzoenen. Mensen leef als met elkaar verzoende mensen; we horen bij elkaar, omdat God bij een ieder van ons heeft willen horen'. Een wonder dat ik dat zeggen mag. Hoe bestaat het dat een oudste, met problemen in eigen gezin, geroepen wordt in een ander gezin mensen te bemoedigen, te troosten, te vermanen. Kan dat wel? Dat is het ongelooflijke, dat is het wonder van de dienst waartoe Christus mensen roept, dat dát kan. Gemeenteleden dromen soms van de ideale voorganger. Vooral als de gemeente vacant is worden zulke dromen

gedroomd. De ideale voorganger... de man met een model-geloof, met een liefdevolle warmte waarbij ieders hart ontdooit, met een toewijding die elk gemeentelid inspireert zich ook te geven...

Die ideale oudste... De ideale jeugdleider... De man of vrouw die geweldig met jonge mensen kan opschieten, die hen helemaal aanvoelt, hun taal spreekt, maar tegelijk zo'n gezag heeft dat één woord voldoende is om de jongelui in het rechte spoor te houden... Ideale voorgangers, volmaakte oudsten, model-jeugdleiders... ze bestaan alleen in christelijke dromen. Met de ogen open kom je ze niet tegen, als je lang genoeg kijkt. Hoe komt dat? Zulke mensen roept Christus niet tot zijn dienst! U had een ander antwoord verwacht. U had verwacht dat ik zou zeggen: 'De ideale voorganger, de volmaakte oudste bestaat niet omdat we allen zondige, gelukkige mensen zijn'. Dat zou geen onwaarheid zijn. Maar de waarheid zit dieper. De ideale voorganger, de volmaakte oudste, diacones, zondagschoolleidster, jeugdleider, koster, organist bestaat niet, omdat God geen ideale, volmaakte mensen tot zijn dienst roept. We hebben uit de bijbel gelezen hoe Jezus Christus Petrus tot een geweldig verantwoordelijke dienst roept. Jezus draagt Petrus de zorg voor zijn gemeente op. Hij zegt tegen hem: 'Weid mijn lammeren; Hoed mijn schapen. Weid mijn schapen'. Driemaal over krijgt Petrus die opdracht.

Tot de dienst van Jezus geroepen worden, is tot navolging van Jezus geroepen worden. Jezus zei van zichzelf: 'Ik ben de Goede Herder. De Goede Herder roept Petrus tot navolging in het herderschap: 'Petrus, weid mijn schapen'. Dienst aan Jezus is navolging van Jezus. Petrus roeping tot dienst eindigt dan ook met een nadrukkelijke oproep tot navolging. In Johannes 21 : 20 zegt Jezus tegen Petrus: 'Volg mij'. En volgens vers 19 doelde Jezus daarmee op de dood die Petrus eens zou sterven. We lezen: 'en dit zeide Hij om te kennen te geven met welke dood Petrus God verheerlijken zou'. Jezus, de Goede Herder, heeft zich helemaal gegeven voor zijn kudde, de gemeente. Hij heeft zich letterlijk helemaal gegeven. Hij heeft –dat zijn Jezus eigen woorden uit Johannes 10 – als Goede herder zijn leven ingezet voor de schapen. Hij is voor hen de dood ingegaan.

Nadat Jezus Petrus geroepen had tot herderlijke zorg over de gemeente, zei hij: 'Volg Mij'. Petrus, volg mij in het inzetten van je leven voor de kudde! En u kent wellicht de legende dat Petrus tenslotte in Rome om zijn geloof en om zijn dienst in de christelijke gemeente de marteldood is gestorven. Volgens de legende werd Petrus gekruisigd, net als Jezus. 'Petrus, volg Mij'. Hij werd gekruisigd. Maar met het hoofd omlaag en de voeten omhoog. Omdat hij ooit Jezus had verloochend. Daar komen wij bij een gevoelig punt. Petrus heeft ooit Jezus verloochend. Toen de Goede Herder op weg was zijn leven in te zetten voor zijn schapen, toen Hij, in de nacht vóór Goede Vrijdag verhoord werd in het hogepriesterlijke paleis, toen had Petrus driemaal gezegd: 'Ik ken die mens niet'. En toen had een haan gekraaid. Ik denk dat een beroepingscommissie van een vacante gemeente Petrus niet snel voor een beroep zou hebben voorgedragen. Ik vermoed dat de commissie voor de opleiding van de Unie van Baptisten gemeenten Petrus niet zo gemakkelijk als student aan de voorgangersopleiding zou hebben aanvaard. Waarschijnlijk zou de raad van deze

gemeente er moeite mee hebben gehad om broeder Petrus op de lijst van kandidaat-ouderlingen te zetten.

Maar ondanks die verloochening zegt Jezus tegen Petrus: 'Weid mijn lammeren. Hoed mijn schapen. Weid mijn schapen'. Driemaal! Driemaal over roept Jezus Petrus tot zijn dienst. Daarmee werkt Jezus Petrus verloochening niet onder tafel. Hij verzwijgt die niet, doet die niet in de doofpot. Integendeel. Voor ieder van de drie keer dat Petrus had gezegd: 'Ik ken die mens niet', zegt Jezus een keer : 'Hoed mijn schapen'. Driemaal was Petrus als volgeling van Jezus onderuitgegaan, op zijn gezicht gegaan. Driemaal wordt hij daarna door Jezus tot dienst geroepen. Waarom bestaan er geen ideale voorgangers, ideale seminariumstudenten, volmaakte oudsten, model-diaconessen? Omdat Jezus zulke mensen niet roept! Met de roeping van Petrus zette Jezus de toon voor roeping.

Jezus roept mensen tot zijn dienst die in de navolging van Jezus onderuit kunnen gaan. Hij roept geen superchristenen. Hij roept gewone gelovigen, mensen met zwakke kanten. Hij roept zelfs mensen die in de navolging al eens op hun gezicht zijn gegaan. Waarom roept Jezus zulke mensen? Anderen deugen niet voor Jezus dienst! Dat is sterk uitgedrukt. Misschien iets te sterk. Maar ik vind dat het op roepingenzondag maar eens gezegd moet worden. Superchristenen, volmaakte mensen, ideale godsdienstige persoonlijkheden deugen niet voor Jezus dienst. Petrus was zijn loopbaan als discipel van Jezus begonnen als een soort superdiscipel. Hij had veel goede eigenschappen. Hij was spontaan. Hij was radicaal. Hij durfde te zeggen waar het op stond. Hij was niet bang. Hij durfde als discipel heel wat aan. Hij was als discipel niet voor een kleintje vervaard. Als het om de zaak van Jezus ging was hij er helemaal. We kunnen het lezen in Johannes 13.

Kort vóór Goede Vrijdag zegt Jezus tegen een toegewijde, enthousiaste Petrus: 'Waar ik heenga, kun je mij niet volgen'. Petrus reageert helemaal als Petrus - een heerlijke man toch, een gelovige om je aan op te trekken! - : 'Heer, waarom kan ik u nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor u inzetten!' Die Petrus was niet geschikt voor het herderschap. Heer, ik zal mijn leven voor u inzetten! Eerst moest Jezus, de Goede Herder, zijn leven voor Petrus inzetten.

Eerst moest Petrus door het faillissement van al zijn goede eigenschappen, enthousiasme voor de zaak van Jezus en vertrouwen in eigen kunnen heen. Hij moest eerst failliet gaan als geestelijk supermens. Hij moest eerst door de verloochening heen. Hij moest eerst ervaren wat het is dat Jezus zijn leven voor hem inzet. Pas daarna was hij geschikt voor Jezus dienst: 'Hoed mijn schapen. Weid mijn lammeren. Volg mij'.

Kan een oudste die in eigen gezin problemen kent en zich daarin vaak machteloos voelt, in een ander gezin mensen bemoedigen, vertroosten, raad geven? Ja. Juist hij wordt daartoe geroepen! Pas als je zelf weet wat het is om bemoedigd en vertroost te worden, als je zelf weet hoe het voelt om het niet meer te weten, pas dan kun je echt bemoedigen, vertroosten, raad geven. Een herder in de gemeente moet de ervaring kennen zelf een schaap te zijn die de Goede Herder nodig heeft.

Petrus zei toegewijd en enthousiast: 'Ik zal mijn leven voor u inzetten'. Maar vóór Goede Vrijdag kwam Petrus niet verder dan een verloochening. Eerst moest Jezus op Golgotha zijn leven voor Petrus inzetten. Ik vind het geweldig dat in deze dienst, die over roeping gaat, het avondmaal wordt gevierd. Dat geeft een heel diepe beleving van wat roeping is.

U bent gevraagd voor een taak in de gemeente. Maar u aarzelt. Wie ben ik? Je hebt soms het gevoel dat Christus je roept om voorganger of zendeling te worden. Maar je ziet er tegen op. Kan ik dat wel? En terecht. Misschien voelt u zich als oudste of diacones of jeugtleider te kort schieten. Anderen kunnen het veel beter!? Jezus praat niet over hen. Hij heeft het oog op u. Wanneer u straks het avondmaal neemt en de wijn drinkt, Ontvangt u Jezus' leven, dat Hij voor u heeft ingezet.

En als u dan goed luistert, hoort u zijn stem: 'Hoed mijn schapen'. 'Volg mij'.



amen