

Gods leiding in het leven

Preek over Psalm 27:11

Te lezen: Johannes 10:1-5 en Psalm 27

Datum: 18 februari 1979

Het is geen toeval dat u geboren bent. U bent méér dan het biologisch product van de omgang van uw vader en uw moeder. U bent er omdat God wil dat u er bent. U bent er omdat God een bedoeling met uw leven heeft. U bent geboren, om te ervaren dat God u liefheeft, dat God een rijk en royaal God is, dat God macht heeft, dat hij een wijs God is. Het leven is geen lot, laat staan een noodlot. Het leven is een uitnodiging om te ontdekken hoe geweldig God is, hoe geweldig hij is, voor u! U mag verwachten dat God geïnteresseerd is in uw leven. Dat hij zich bezig wil houden met de grote en kleine dingen van uw bestaan.

Wanneer u vanavond God bidt om uw leven te leiden, vindt u morgenvroeg bij het wakker worden geen briefje uit de hemel waarop kant en klaar staat wat u moet doen. De dichter van Psalm 27 bidt: 'Onderwijs mij, Heer, uw weg'. Onderwijzen.... Dat kost tijd. Hoeveel jaar zat u op school? Zes jaar? Tien jaar? Of nog meer? Heeft u het gevoel dat u uitgeleerd bent? U zegt: Je bent nooit te oud om te leren! Als je niets meer leert, niets meer leren wil, dan ben je echt oud geworden! 'Onderwijs mij, heer, uw weg....'. God is jaren en jaren, hij is al de jaren van uw leven bezig om u te leren wat hij wil, welke bedoelingen hij met u heeft. Hij kan jaren met u bezig zijn om u zijn liefde en kracht ten volle te leren kennen.

Wij zijn soms zo ongeduldig! Iemand had jarenlang gevoelens van haat gekoesterd tegen zijn broer. Toen hij christen werd, had hij zijn haatgevoelens aan God beleden. Het was of een last van hem afviel. Hij voelde zich een bevrijd mens. Hij kon eindelijk weer aan zijn familie denken zonder van binnen te verkrampen. Na een week belde hij in paniek zijn predikant op. In een gesprek waarin het over familieleden ging had hij in een onbewaakt ogenblik iets lelijks gedacht toen de naam van zijn broer viel. Had God hem wel echt bevrijd van zijn haatgevoelens? 'Onderwijs mij, heer, uw weg....'. God is soms jaren bezig om een mens daar te brengen waar hij hem wil hebben. Waarom doet God dat niet in één keer? Hij heeft toch alle macht daartoe?! Ja, hij heeft alle macht. Maar hij heeft ook alle tijd! Dat klinkt negatief. Maar ik bedoel het heel positief: God heeft alle tijd! Dat is een vorm van zijn macht. God leeft van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij is de eerste en de laatste van de geschiedenis. Duizend jaar zijn bij hem als één dag, en één dag als duizend jaar. Zijn goedertierenheid is elke dag nieuw over u. Hij heeft de tijd. Elke dag is zijn dag. God gebruikt elke dag dat u leeft.

Wordt niet ongeduldig dat God nu al twee jaar bezig is u te bevrijden van die angstige ervaring uit uw jeugd, u te leren hoe u die nare karaktertrek onder de discipline van de heilige Geest kunt houden, u te leren welke plannen hij met u heeft. Wordt niet ongeduldig: Dank God voor die twee jaar dat het nu al duurt. God heeft die twee jaar gebruikt. Daarom zijn het goede jaren. Dat is een van de moeilijkste dingen voor een enthousiast gelovige: om te aanvaarden dat God de tijd heeft. Al de tijd van je leven heeft. 'Onderwijs mij, heer, uw weg'. God gebruikt de jaren van uw leven. God gebruikt de gebeurtenissen uit uw leven. Als u vanavond God bidt om leiding in uw leven, verwacht dan niet dat er morgenvroeg een briefje uit de hemel op uw

nachtkastje ligt. God gebruikt geen briefjes uit de hemel. Hij gebruikt de gebeurtenissen in uw leven om u op zijn weg te leiden.

Let er eens op, in welke situatie de dichter van Psalm 27 bidt om de leiding van God in zijn leven. Er zijn mensen die hem naar het leven staan, die het op hem gemunt hebben. Hij vervolgt zijn gebed om Gods leiding in het leven met de woorden: 'Geef mij niet prijs aan de lust van mijn tegenstanders, want valse getuigen staan tegen mij op, en hij die geweld blaast'. De leiding van God in zijn leven vindt plaats, mede door middel van de omstandigheden waarin hij zich bevindt. In en door die situatie waarin mensen het op hem gemunt hebben, leidt God hem op zijn pad. Als u bidt om de leiding van God in uw leven, wees dan attent op de gewone dingen van alledag. God gebruikt ze om u te leiden! Veracht de gewone dingen niet, neem de gewone dingen serieus als geestelijke zaken, als dingen die in Gods hand zijn.

Ik heb iemand gekend die verloofd was met een meisje. Omdat ze er beiden van overtuigd waren dat God hen samen in zijn dienst wilde gebruiken. Hoewel... overtuigd... Ja, wel als ze samen een zendingsconferentie bezochten. Maar niet zo erg als ze samen op een bank in het park zaten. Dan voelden ze niet zoveel. Dan hadden ze elkaar niet zoveel te zeggen. God gebruikt de gewone, alledaagse dingen om zijn kinderen te leiden. Als je niet heel gewoon gek op elkaar bent, moet je niet denken dat God je als man en vrouw bij elkaar brengt.

Ik hoorde van een meisje dat bijzonder moeilijk contacten met andere mensen kon leggen. Ze was qua aanleg afhankelijk van de toenadering die anderen zochten. Al enkele jaren wacht ze er op dat de Heer het zo zal leiden dat ze naar een bijbelschool kan gaan om zendelinge te worden. Contacten leggen terwijl je zelf afhankelijk bent van anderen. Ze wacht op de leiding van God in haar leven, buiten de mogelijkheden van haar leven om. Zulke christenen kunnen tragische mensen worden. Er zijn mensen genoeg die snakken naar contacten. Als ze er voor open zou staan om in een bejaardentehuis mensen te bezoeken, zou ze met open armen ontvangen worden en God kunnen dienen. De leiding van God gebeurt door de gewone dingen van je karakter en omstandigheden heen.

Soms leidt God een mens heel exclusief, buiten de gewone dagelijks dingen om. Soms gaat de leiding van God zelfs dwars tegen die dingen in. Soms... zoals bij Mozes die de Farao moest gaan vertellen dat deze de Israëlieten in vrijheid uit Egypte moest laten vertrekken, terwijl hij van nature niet zo goed uit zijn woorden kon komen. Soms leidt God een leven tegen de gewone dingen in. Maakt u zich geen zorgen: Dat laat hij u dan wel merken ook! Maar Gods regel is dat zijn weg de weg is in en door de gewone dingen van uw leven; een weg bepaald door de gaven van uw karakter, verstand en lichaam en door zijn heerschappij over die gaven.

De dichter van Psalm 27 bevond zich in een situatie dat mensen het op hem gemunt hadden. In die situatie leidde God hem. In die situatie wilde God hem gebruiken om in zijn leven zijn macht te tonen. Je doet dit jaar eindexamen P.A.? Ga er vanuit dat God je met dat diploma wil gebruiken. Tenzij je weet dat die opleiding een eigenwijze keus van jezelf was: Ga er van uit dat dat diploma in Gods leiding is inbegrepen. Zo niet... en dat kan.... soms.... dan zal hij je het laten merken ook!

U bent moeder van een gezin met vier opgroeiende kinderen. U bent lid van de gemeente van christenen. Als u een boek leest over een zendelinge, die op wonderlijke wijze door God gebruikt wordt in de binnenlanden van Zuid-Amerika, denkt: Dat is nog eens leiding van God! U mag er vanuit gaan dat God u leidt in uw gezin, in uw gemeente. Mag ik vragen: Hebt u ooit wel eens met het oog op uw gezin, met het oog

op uw gemeente, gebeden: 'Onderwijs mij, Heer, uw weg'? Hebt u dat wel eens gedaan: De lijst van zieken en bejaarden van de gemeente gelezen en dan bidden: 'Onderwijs mij, Heer, uw weg'? 'Onderwijs mij, Heer, uw weg en leid mij op een effen pad'. Dat is een gebed. Dat is een vraag. U moet God geen dingen vragen die u zelf al meent te weten. Als u voor uzelf vastgesteld hebt dat u in ieder geval dat andere huis wil hebben waarop u uw zinnen gezet hebt, moet u God niet bidden: 'Onderwijs mij, Heer, uw weg'.

Als je krampachtig dat meisje overal naloopt waarvan je meent dat ze jouw vrouw moet worden, moet je niet bidden: Onderwijs mij, Heer, uw weg'. De Heer doet het misschien toch wel.

Maar je maakt het hem wel erg moeilijk. En jezelf nog moeilijker! Wat ik bedoel: Wanneer u bidt om Gods leiding moet u beginnen uw eigen toekomstplannen, en ideeën, en ambities in Gods hand te leggen. Let wel. Ik zeg niet: U moet uw eigen plannen en ambities en verlangens weggooien. Ik zeg: U moet ze in Gods hand leggen. God is niet alleen de God voor de grote beslissingen. Hij is ook de God van die kleine beslissing wat je met een vrije avond doet. God is niet alleen de God van het sollicitatiegesprek, van het huwelijksaanzoek. Hij is ook de God van de zondagochtend als je om 09.00 uur denkt: Wat is het lekker warm in bed. Wie in de kleine dingen van alledag Gods stem niet leert verstaan, verstaat hem moeilijker in de grote dingen van het leven. Als je op een dag van God vraagt: 'Onderwijs mij uw weg', en u schiet de naam van een zieke in gedachten, u bezoekt hem, en u dankt God 's avonds: 'Heer, dank u dat u mij op die zieke attendeerde', zult u gemakkelijker Gods stem verstaan wanneer u met het oog op een sollicitatiegesprek bidt: 'Heer onderwijs mij uw weg'.

Amen.