

Pinksteren in je hart

Preek over Romeinen 8:16

Te lezen: Handelingen 2:1:13 en Romeinen 8:13-17
Den Haag, 6 juni 1976 Pinksteren

Pinksteren is voor veel mensen een geweldig moeilijk feest. Want ze kunnen zich bij het pinksterfeest niets voorstellen.

Van het kerstfeest kun je je een voorstelling maken. Een stal. Een kribbe met een baby. Een gelukkige vader en moeder. Je ziet het vóór je!

Van Goede Vrijdag kun je je een voorstelling maken. Een kruis. Een lijdende man. Er zijn wat voorstellingen van Goede Vrijdag in omloop. Wanneer ik in het zuiden van ons land ben, moet ik vaak mijn ogen dichtdoen, omdat ik die crucifixen aan muren en op de hoeken van een straat niet wil zien. Dan denk ik: Goede Vrijdag is veel te vaak en veel te nadrukkelijk afgebeeld. Zó kan het nooit geweest zijn.

Het geheim van Jezus' offer is veel te groot, dat je het op een dorpsplein ten toon zou kunnen stellen. Maar hoe het ook zij: Bij Goede Vrijdag kun je je wat voorstellen.

Ook bij het paasfeest kun je je iets voorstellen. Op paasmorgen komen de kinderen uit de zondagsschool met een mooie zelfgemaakte tekening: Een graf, uitgehouwen in de rotsen. Een grote ronde steen is voor de ingang van het graf weggerold. Geen vader of moeder die een ogenblik aarzelt wanneer hun zoon hen dit werkstuk trots laat zien. 'Wat heb jij een mooie tekening van Pasen gemaakt!' Bij het paasfeest kun je je iets voorstellen!

Van het pinksterfeest kun je je geen enkele voorstelling maken. Je kunt de uitstorting van de Heilige Geest niet met een potlood tekenen. Je kunt de uitstorting van de Heilige Geest zelfs nauwelijks in woorden tekenen. Let er op, hoe Lucas in Handelingen 2 naar woorden en beelden zoekt: 'Een geluid van een windvlaag.... tongen als van vuur...'. Er zijn eigenlijk geen woorden en beelden voor! Jezus is geboren in Bethlehems stal. Met wat fantasie kun je je van die stal een voorstelling maken.

Hij is gestorven op Golgotha. Golgotha kun je in gedachten vóór je zien.

Hij is opgestaan in de Hof van Arimathea. Die Hof kun je tekenen.

Met Pinksteren is de Heilige Geest uitgestort op mensen. Maar mensenharten laten zich niet tekenen.

De uitstorting van de Heilige Geest kun je je niet voorstellen. Die kun je alleen in je eigen hart ervaren!

Er zijn mensen die een reis naar Israël maken om zich beter te kunnen voorstellen hoe Jezus leefde en leed en stierf. Ze bezoeken de Hof der Olijven waar olijfbomen staan, waarvan gezegd wordt dat ze tweeduizend jaar oud zijn. Het doet hen wat om te bedenken dat Jezus misschien onder die oude boom heeft gebeden: 'Vader niet mijn wil maar de uwe geschiede!'

Wanneer u vol vragen zit over het werk van de Heilige Geest, zal een reis naar Israël u

daarin niet helpen. Het werkterrein van de Geest is niet dit land of die cultuur, maar uw eigen leven. De Heilige Geest heeft uw hart aangewezen gekregen om u duidelijk te maken wie Hij is. Pinksteren kun je niet voorstellen. Pinksteren kan je alleen ervaren.

In Romeinen 8:16 staat: 'De Heilige geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn'.

De Heilige Geest wil getuigen, samen met uw geest. Zo'n persoonlijk contact zoekt de Heilige Geest met u! De Geest wil uw gedachten en zijn gedachten één maken. Uw gevoelens en zijn gevoelens één maken. Uw wil en zijn wil één maken.

Zodat tenslotte uw stem en de zijne één zijn.

Hij wil samen met u getuigen.

Wanneer iemand niets van Pinksteren begrijpt, ligt dat niet aan de Heilige Geest.

Dat zeg ik niet om u een schuldcomplex aan te praten. In de trant van: 'Het zal wel weer aan mij liggen'. Dat zeg ik om u te bemoedigen. Het ligt niet aan de Geest

wanneer u het pinksterfeest niet begrijpt. Wanneer u de Geest zijn gang laat gaan in uw leven, komt het best in orde!

De Geest is niet moeilijk en doet niet moeilijk. De Geest is niet geheimzinnig en doet niet geheimzinnig. De Geest komt uit zichzelf op u af. Zo is Hij.

De Geest is uitgestort op mensen. Dat is zijn aard. Hij wil niet anders dan mensen opzoeken en naast hen komen staan. In hen komen.

De Geest wil zo dicht naast u komen staan als op het zangkoor twee koorleden naast elkaar staan. Twee leden die schouder aan schouder van hetzelfde blad dezelfde woorden en dezelfde melodie zingen.

De Heilige Geest wil samen met u het lied zingen van het kinschap Gods.

U zingt het met uw menselijke stem.

Hij zingt het met zijn goddelijke stem.

Dat is niet erg. Dat is alleen maar mooi. Verschil moet er zijn!

Een bas en een alt kunnen samen heel mooi zingen. Dezelfde woorden. Dezelfde

melodie. Alleen de klank van de stem is anders. Maar dat maakt het juist extra mooi!

Zo wil de Heilige Geest samen met u het lied van het kinschap Gods zingen. De Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn.

De Heilige Geest leert u kennen wanneer Hij samen met uw geest kan getuigen dat u een kind van God bent.

De Geest komt uw leven binnen als een groot zanger, met een tas vol muziek onder

zijn arm. Hij legt een lied op de muziekstandaard. Het lied van het kinschap Gods.

Hij zegt: Zullen we dit lied samen zingen?

Wilt u dat lied zingen? Of hebt u andere noten op uw zang?

Met kerst kun je aan de stal denken. Met Goede Vrijdag kun je aan de heuvel Golgotha denken.

Met Pinksteren kun je alleen aan je eigen hart denken. Dat is de ruimte waarin de Geest zijn werk doet en zich laat kennen.

Op dit moment moet een ieder van ons zich eens realiseren wat er in zijn hart leeft. Hebt u andere noten op uw zang dan het lied van het kindschap Gods? Wilt u wel voluit en radicaal leven als een kind van God? Of hebt u nog andere idealen? Iemand zei eens: 'Ik wil best een kind van God worden, als ik die goedbetaalde baan maar mag aanhouden'.

Het is helemaal niet gezegd dat u die baan of die hobby of die vriendschap of die gewoonte er aan moet geven om een kind van God te zijn. Alleen: Dat is dan de zaak van God en niet uw zaak!

Misschien komen die hobby en die vriendschap wel voor in het lied van het kindschap Gods! Maar daarover gaat de Heilige Geest met u tevoren niet discussiëren. Hij vraagt u alleen of u dat lied met Hem wil zingen. En dan zult u als verrassing wel ontdekken wat er in voorkomt.

De Heilige Geest wil samen met uw geest getuigen dat u een kind van God bent. De Geest wil in u komen en samen met u het lied zingen van het kindschap Gods. Het lied van het kindschap Gods. Een mooi lied. Maar ook een moeilijk lied. Alléén kun je dat lied als mens nooit zingen. Dan klinkt het vreselijk vals. Wanneer u - met de beste bedoelingen misschien - in eigen kracht tegenover uw buurman een kind van God probeert te zijn, zal die buurman weldra de vingers in zijn oren stoppen en zeggen: 'Houd op, buurman'. Misschien komt hij er dan wel toe om te vloeken. Drie verzen verder dan onze tekst staat: 'Met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen Gods'. Ook uw buurman wacht daarop! Alleen: Wanneer u het lied van het kindschap Gods in eigen kracht zingt, klinkt het ongelooflijk vals. De Heilige Geest moet met uw geest getuigen. Alleen samen met de Geest kunt u het lied van het kindschap Gods zingen.

Een mooi lied. Maar ook een moeilijk lied.

Neem het eerste couplet van dat lied. Dat gaat over de gehoorzaamheid.

Of uw getuigenis dat u een kind van God bent, helder en overtuigend klinkt hangt af van uw gehoorzaamheid aan God.

Ik ben een kind van mijn vader. Waaruit blijkt dat? Dat mijn naam in zijn trouwboekje vermeld staat? Als het alleen dàt was, was het met het zoonschap verdrietig gesteld!

Of blijkt dat uit het feit dat ik net als mijn vader De Vries heet? Ach kom! Er zijn zoveel De Vriezen!

Of ik een zoon van mijn vader ben, blijkt hieruit, dat de mensen iets van mijn vader in mij kunnen terugvinden. En toen ik nog een jongen was bleek het hieruit dat ik de zoon van mijn vader was, dat ik hem gehoorzaamde.

In de liefdevolle gehoorzaamheid blijkt of u een kind van God bent. Het kindschap Gods is geen passief bezit. Het is gehoorzame activiteit. In Romeinen 8:14 lezen we: 'Allen die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods'. Een kind van God is niet iemand die met zijn doopkaart in zijn portefeuille rustig zit te wachten tot de Heer komt, of totdat hij wordt thuis geroepen. Een kind van God is iemand die geleid wordt. Hij is onderweg. Hij gaat de weg. De weg der gehoorzaamheid. Heel concreet:

Vandaag Pieterse vergeven. Morgen tegen Klaas durven zeggen dat je niet meedoet met dat plannetje om die repetitieopgaven te pakken zien te krijgen, omdat je christen bent.

‘Allen die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods’.

Alleen kunt u niet gehoorzaam zijn. De Geest wil u in de gehoorzaamheid leiden.

Samen met de Geest mag u het liedje van gehoorzaamheid zingen.

Gods Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn.

Het pinksterfeest is het feest van de Geest van het zoonschap Gods. De Heilige Geest is uitgestort om u en mij tot kinderen van God te maken. Om u en mij als kinderen van God te doen leven.

Er is maar één volkomen zoon van God geweest. Dat is Jezus Christus.

Jezus Christus is geboren als zoon van God. Hij heeft geleefd als zoon van God. Hij heeft geleden als zoon van God. Hij is gestorven als zoon van God.

Daarom is de zoon van God uit de dood opgewekt als de eerstgeborene onder vele broeders.

U mag een broer, een zuster in Jezus Christus worden. En zó een kind van God zijn. Dat doet de Heilige Geest.

De Heilige Geest maakt u tot een broer of een zuster van Jezus Christus. De Geest plant het leven dat Jezus leefde in u over. Hij maakt u deelgenoot van wat Jezus in zijn leven beleefde.

Let er op, hoeveel in Romeinen 8 sprake is van het delen met Christus.

Vers 17: ‘Indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking’.

Vers 11: ‘Indien de Geest van Hem, die Jezus uit de dood heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen levend maken’.

De Heilige Geest maakt u deelgenoot van Jezus’ leven.

De Geest past het leven van Jezus van kerst tot Pasen op u toe. Hij schenkt gehoorzaamheid. De liefde.

Met kerst kun je aan een stal denken.

Met Goede Vrijdag aan de heuvel Golgotha.

Met Pasen kun je je eigen graf voorstellen.

Met Pinksteren wordt uw eigen hart Bethlehems stal en Golgotha en Hof van Arimathea gelijk.

Door de Geest heeft Jezus Christus in u zijn leven opnieuw geleefd.

Opdat u zijn broer, zijn zus zal worden.

Opdat u volkomen kind van God zult zijn.

Amen.