

De dwaze godsdienst

Preek over 1 Korintiërs 1:21

Te lezen: 1 Korintiërs 1:18-25
Delft, 21 november 1976

‘Waarom is God zo moeilijk te begrijpen?’

God is liefde. Dat staat in de Bijbel. Dat wordt in de kerk gepreekt. Dat zeggen christenen. Maar, vragen duizenden mensen, als God liefde is, waarom maakt hij het ons dan zo moeilijk om hem als een God van liefde te kennen? Als God liefde is: Waarom lijdt twee derde van de mensheid honger? Waarom dan die aardbevingsramp in China? Waarom liggen de ziekenhuizen dan vol? Waarom werd dat kind van drie jaar dan door een auto gegrepen? Waarom dan ... noem maar op!

Hier zullen mensen zitten die het vaak zeggen: ‘Ik begrijp niets van God’. Ze praten dan niet eens over de grote voor de hand liggende problemen van hongersnood en aardbevingsrampen en onrecht in Afrika. Ze praten dan over hun eigen kleine leven. Dat mag! Dat mag, hoewel het tegenwoordig een beetje gênant is om over de vragen van je eigen leven te praten en niet over de grote wereldproblemen. Maar hoe zal je iets kunnen begrijpen van Gods doen en laten in de wereldgeschiedenis, wanneer je God niet eerst hebt leren kennen in de geschiedenis van je eigen kleine leven?

U zegt: ‘Ik begrijp niets van God!’

Waarom moest ik die kwaal krijgen? Waarom moest mijn man dat ongeluk overkomen? Ik was er zo van overtuigd dat God mij die nieuwe baan schonk. Hoe is het dan mogelijk dat ik daar zoveel problemen met collega’s krijg? Waarom is God zo moeilijk te begrijpen?

Ik wil niets aan uw vraag afdoen. Ik ga niet met u redeneren. Om al redenerende de scherpe kantjes van uw vraag bij te vijlen. Ik ga niet redeneren in de trant van: U moet bedenken dat wij mensen maar een beperkt begrip hebben. Wij kunnen God niet begrijpen omdat God veel wijzer is dan wij mensen zijn. Zoals een klein kind zijn vader vaak niet kan begrijpen zo kunnen wij kleine mensen de grote God vaak niet begrijpen.

Er zit een kern van waarheid in deze redenering.

En toch ga ik deze dingen niet zeggen tegen u die niets begrijpt van Gods doen en laten in uw leven.

Ik ga ze niet zeggen omdat ik me daarmee te gemakkelijk met een vrome opmerking van uw vraag zou afmaken. Ik ga deze dingen niet zeggen, omdat we met deze redenering niet doorstoten tot op de kern van de zaak.

De kern van de zaak....

Als je over God praat, heeft de kern van de zaak waarover je praat altijd te maken met Jezus Christus.

Je kunt niet spreken over de vraag: 'Waarom is God zo moeilijk te begrijpen?' buiten Jezus om!

Waarom moest ik die kwaal krijgen? Waarom moest mijn man dat ongeluk overkomen? Waarom die narigheid op mijn werk, terwijl ik mij daar door God geplaagd weet? Buiten Jezus Christus om komt u nooit echt klaar met deze vragen!

In Jezus Christus heeft God laten zien wie hij is. In Jezus Christus heeft God zichzelf geopenbaard. In de man van Nazareth kom je God tegen. In zijn doen en laten, tweeduizend jaar geleden, leerden de mensen God kennen.

Mag ik u vragen, u die God zo moeilijk kunt begrijpen: Was God gemakkelijk te begrijpen voor de mensen die Jezus ontmoetten?

Over enkele weken vieren we weer het kerstfeest. En we doen dat met een grote vanzelfsprekendheid: Dat kind in de stal van Bethlehem is de zoon van God, de Heiland der wereld.

Maar stel eens dat u, tweeduizend jaar geleden, die stal binnenstapte en een blik in de voederbak wierp. Zou u het dan in één oogopslag geweten hebben: 'Daar ligt de Heiland der wereld?'

Stel dat u in de Hof van Getsemane was geweest en Jezus in het stof der aarde, bloed zwetend, had zien vechten om gehoorzaamheid aan Gods wil. Zou u het bij die aanblik direct geweten hebben: 'Dat is de Zoon van God?'

Stel dat u op Golgotha onder het kruis gestaan zou hebben. Zou u dan met één blik op de machteloos stervende Jezus hebben gezegd: 'Hier wordt de satan verslagen. Hier worden wij verlost uit de macht van de zonde?'

Het was voor gewone, nuchter redenerende mensen verdraaid moeilijk om in Jezus' leven de hand van God te herkennen. Je kunt zeggen dat God zich in Jezus verborg. God was aanwezig in Jezus. Maar God was in Jezus aanwezig, verborgen onder de schijn van het tegendeel.

De goddelijke majesteit van het kerstkind werd geopenbaard in de armoede van een stal en een voederbak.

Toen een nuchtere toeschouwer op Golgotha constateerde dat Jezus had verloren had hij juist gewonnen.

De zwakheid van de gekruisigde Jezus was Gods kracht.

God is inderdaad moeilijk te begrijpen!

Gods rijkdom is aanwezig in armoede. Bij God verbergt de nederlaag de overwinning. Gods macht werkt in zwakheid.

Dat is het moeilijke van God: Hij keert onze woorden om!

Paulus schrijft dat God de wijsheid der wereld tot dwaasheid heeft gemaakt. God keert onze menselijke woorden om. De gekruisigde Christus - toonbeeld van zwakheid - is de kracht Gods. De kruisiging op Golgotha - toonbeeld van misrekening - is de wijsheid Gods.

U mag de lijnen van Jezus' leven doortrekken naar uw eigen leven. Ook in uw leven is God bezig onder de schijn van het tegendeel.

Gods kracht openbaart zich in zwakheid. Niet alleen in de zwakheid van Jezus die zich liet kruisigen. Ook in de zwakheid van een ziek of gehandicapt lichaam. U vraagt: 'als God liefde is, waarom heb ik dan die ziekte gekregen?' Ik mag u zeggen: God openbaart zich in uw leven op dezelfde wijze als in het leven van zijn Zoon!

Hij wil in u zijn kracht openbaren. Dat is zijn liefde! Maar hij openbaart zijn kracht in zwakheid. Zo is God! Moeilijk te begrijpen? Inderdaad! Moeilijk te begrijpen, maar wel waar. Dat het waar is, zult u kunnen ervaren. U zult het kunnen ervaren dat het waarheid is dat uw ziekte, dat uw handicap de plaats is waar God zijn kracht openbaart. Geen vroom zoethoudertje, maar waarheid.

Wanneer u zich in het geloof volledig overgeeft aan God, niet alleen met uw zonden, maar ook met uw ziekte, met uw handicap, met uw gebreken, zult u merken dat God die ziekte en handicap gaat gebruiken. Hij richt uw zwakheden in als de etalage van zijn kracht.

Hebt u weleens gemerkt ... God doet zijn werk niet in en met krachtpatsers. Maar in en met zwakke mensen die hun zwakheden aan God hebben uitgeleverd.

U vraagt: 'Waarom moest ik in mijn nieuwe baan met zulke moeilijke mensen van doen krijgen? Terwijl ik er van overtuigd was, dat God mij daar wilde hebben? Ik begrijp niets van God!' U zult niets van God begrijpen buiten Christus om. Christus' kruis is niet alleen Gods oplossing voor uw zonde en schuld.

Het kruis van Christus is óók Gods oplossing voor de raadsels in uw leven. Buiten het kruis van Christus om zult u nooit begrijpen waarom u in die moeilijke situatie met die moeilijke mensen terecht moest komen.

Die moeilijke mensen zijn voor u een klein kruis. Een klein kruis, onvergetelijk veel kleiner dan het kruis dat Jezus droeg. Maar het is wel een kruis. Wanneer u uw kleine kruis uit Gods hand omarmt, zoals Christus zijn kruis omarmde, zal de levensgeschiedenis van Jezus een stukje levensgeschiedenis van u worden. Deze ervaring zult u met Christus gaan delen: God voert door strijd tot overwinning. In het leven met God gaat het van kruis tot kroon.

De kroon wil ieder wel hebben. Maar God geeft geen kroon zonder eerst kruis. Zo werkt God. De gekruisigde Christus is de kracht Gods.

Amen.