

De vervolgde kerk ontdekt de kracht van het Woord

Preek over 1 Petrus 1:23-25

Te lezen: Mattheüs 13:1-8 en 1 Petrus 1:3-7, 22-25.

Ik moet u zeggen dat ik best een beetje verlegen ben met deze preek. Het is de laatste van twee themadiensten die in het teken staan van het werk van 'Open Doors', een organisatie die wereldwijd op de bres staat voor vervolgde christenen.

Het thema voor vandaag luidt: 'De vervolgde kerk ontdekt de kracht van het Woord, de kracht van het bijbelwoord'.

Wat weet ik daarover te vertellen? Ik weet niet wat het is om vervolgd te worden omdat ik christen ben. Het lezen van de bijbel heeft mij nooit in problemen gebracht. O zeker, het was heel vervelend als medegelovigen het soms niets eens waren met mijn uitleg van een bijbelgedeelte en daar fel op reageerden. Maar ik ben nog nooit door de politie opgepakt en in de gevangenis opgesloten omdat ik de bijbel las.

En u waarschijnlijk ook niet.

We weten vanmorgen niet zoveel uit eigen ervaring te zeggen. We moeten vooral luisteren. Luisteren naar vervolgde christenen. Luisteren naar wat zij ontdekt hebben van de kracht van het bijbelwoord.

In Eritrea zitten honderden christenen opgesloten in containers in het pikkedonker. Bloedheer overdag. Koud 's nachts.

Een aantal van hen had heimelijk een bijbel gekregen. Ze hadden die in stukken gedeeld en onder elkaar verdeeld. Zo had ieder een stukje bijbel.

In de container was het te donker om er in te lezen. Maar wanneer de deuren open gingen om de gevangenen te luchten, bleven ze eerst in de container zitten om in het binnenvallend licht in hun stukje bijbel te lezen. Daarna pas gingen ze naar buiten, de frisse lucht in en voedsel halen.

Een aangrijpend verhaal! Dat raakt je heel diep. Ieder van ons heeft tenminste één bijbel! Geen probleem in ons vrije Nederland!

En in Eritrea worden christenen in containers opgesloten, omdat ze de bijbel lezen. En in die containers doen ze er alles aan om in ieder geval toch een paar bijbelverzen te kunnen lezen.

Dat zet je aan het denken. Die christenen moeten het geheim van de bijbel ontdekt hebben. Er schuilt kennelijk een geweldige kracht in het bijbelwoord. En die ontdek je, als je er mee leeft op het scherp van de snee.

Als je er voor uitkomt dat je de bijbel leest, kun je voor gek verklaard worden, of nog erger: voor een vijand van familie, land en volk.

En juist dan ervaren christenen wat een geweldige kracht in het bijbelwoord schuilt. Hoe moeilijk het leven in de vervolging ook is: Het lezen in de bijbel geef je niet op. Want dan zou je alles opgeven.

Wat is die macht van het bijbelwoord?

We lezen het in 1 Petr.1:25 :

‘Het Woord van de Heer blijft eeuwig bestaan’.

Het Woord van God is niet klein te krijgen. Het blijft bestaan. Het is overal tegen bestand. En het maakt hen die het lezen overal tegen bestand. Ook bestand tegen vervolging. Bestand tegen de dreiging met en de macht van de dood.

Het geheim van het bijbelwoord wordt openbaar op het scherp van de snee: als de dingen spelen op de grens van leven en dood. Voor vervolgte christenen speelt het bestaan zich af op de grens van leven en dood.

De kracht van het bijbelwoord, de kracht van - zoals het in vers 23 heet - ‘Gods levende en altijd blijvende Woord’, is de kracht van Pasen. Het is opstandingskracht. Het is de macht van het door God geschonken leven dat de dood van Goede Vrijdag overwon.

Het Woord van God wordt in de bijbelgedeelten die wij lezen vergeleken met zaad. Uit Mattheüs 13 lezen we de gelijkenis die Jezus vertelt over de zaaier. De zaaier is de prediker van het Woord. Het zaad dat hij met een brede zwaai van zijn arm uitstrooit is het Woord van God.

In 1 Petrus 1 worden twee soorten zaad tegenover elkaar gezet: vergankelijk zaad en onvergankelijk zaad.

Vergankelijk zaad. Om te beginnen is dat het zaad van onze vaders. Hun sperma is vergankelijk. Wij worden allemaal steeds ouder en gaandeweg gebrekkiger. En tenslotte sterven we.

Vergankelijk zaad. Het leven is er vol van. Overal schiet het op. Het bloeit: prachtig vaak. Het zet vrucht en smaakt goed.

Maar het is wel vergankelijk. Op een bepaald moment heeft het z'n tijd gehad.

In vers 24 wordt het heel beeldend beschreven:

‘De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld: het gras verdort en de bloem valt af’.

De opbrengst van vergankelijk zaad:

Kennis die na verloop van tijd verouderd is.

Vriendschap tussen mensen die vervaagt. Er kwam van alles tussen dat die vriendschap niet kan dragen.

Liefde tussen man en vrouw die bekoelt. ‘Zij bleek heel anders te zijn dan ik in mijn verliefdheid dacht’.

Een politieke overtuiging. ‘Als je op je twintigste geen socialist bent, heb je geen hart. Als je op je veertigste niet liberaal bent, heb je geen verstand’.

Het heeft nu zijn tijd en straks z'n tijd gehad. Vergankelijk zaad.

Het komt ook voor in de kerk. Laten we ons met elkaar niet al te onvergankelijk wanen. Want dat wordt tenslotte een heel droevige begrafenis, zonder een sprankje troost en hoop.

Vergankelijk zaad in de kerk. De gemeente kan er van groeien als kool. En prachtige bloemen opleveren. En heerlijke vruchten.

Vergankelijk zaad in de gemeente.... Het levert vaak prachtige dingen op.

Buitenstaanders hebben daar vaak oog en oor voor.

‘Wat een muzikaal talent zit er bij jullie! Goed hoor, zo’n combo. Echt van deze tijd. Dat is lekker zingen’.

‘Het valt me steeds weer op dat jullie elkaar goed kennen. Het voelt bij jullie altijd heel warm aan in de dienst, er voor en er na’.

Heel vaak gehoord uit de mond van iemand die zijn/haar getuigenis gaf, bij de doop of het lid worden van de gemeente.

‘Ik ben een jaar lang alle kerken shoppend afgegaan. Maar dit vind ik een fijn gemeente’.

Vergankelijk zaad: muzikaal talent, eigentijdse liederen, een warme gemeenschap, een fijne gemeente.

Vergankelijk zaad: misschien is de gemeente volgend jaar niet meer zo fijn.

Vergankelijk zaad.... Foei? Onkruid dat de tuin uit moet?

Dank God voor wat in de gemeente bloeit aan vergankelijk zaad. Koester het op de vaas en geniet er van, zo lang het bloeit. Maar weet met elkaar dat het om vergankelijke dingen gaat.

Tegenover het vergankelijke staat het onvergankelijke zaad.

Dat is zaad dat de vergankelijkheid en de dood overleeft. En dáárom gaat het in ‘Gods levende en altijd blijvende Woord’, om vers 23 te citeren.

De vervolgte kerk weet hier bijna alles van. Voor haar is dit dagelijkse werkelijkheid.

Alles wat aan de mens en aan de kerk vergankelijk is, wordt in de vervolging aangepakt en afgepakt.

De vervolging zet in op al die plekken waar een mens, waar een gelovige kwetsbaar is, waar hij afhankelijk is.

- In een christelijk gezin haalt de politie de vader weg en deze verdwijnt na een oneerlijk proces voor jaren in de gevangenis.

- Christenen worden gemarteld en met de dood bedreigt. In veel gevallen worden ze vermoord.

- Christelijke samenkomsten worden verboden.

- Kerken worden in brand gestoken.

- Bezit van een bijbel wordt strafbaar gesteld.

De vervolging zet in op alle plekken, waar een mens, een gelovige, de kerk vergankelijk is. In het uiterste geval is er van een christen niet veel meer over dan een gevangene in een container met een paar bladzijden bijbel die hij leest als af en toe de deur opengaat en er wat licht binnenvalt.

Dat is christen-zijn op het scherp van de snee. Als alles wat aan je mens zijn, aan je geloof, aan het kerk-zijn vergankelijk is, als een bloem is verdord en afgevallen, juist dan bijbelwoorden lezen, of als je geen bijbel meer hebt, uit het hoofd geleerde bijbelwoorden overdenken.

Het is Gods levende en altijd blijvende woord. Het is een levend woord dat zo vitaal is dat het alles overleeft. Het heeft de vitaliteit van Christus' opstanding. Het overwint de dood. Het overwint elke vervolging en helpt gelovigen die te overwinnen. 'Het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan'. Het is onvergankelijk zaad.

Deze preek was een verre reis. Ver over de grens van ons beveiligde christelijke leventje met drie bijbels in huis en waarin we erg onze christelijke best moeten doen om elke dag in ééntje een stukje te lezen.

Ik ben zelf ook een deel van dit wereldje. Ik hoop dat u niet mij hebt horen preken, maar aangesproken bent door vervolgte christenen. Dan bent u vanmorgen dichterbij het geheim van bijbellezen gekomen.

Amen.