

# Mensen des welbehagens

## Preek over Lucas 2:14

Te lezen: Lucas 2:1-14

Den Haag, 24 december 1978

Toen Jezus werd geboren zongen de engelen:

‘Ere zij God in den hoge en vrede op aarde bij mensen des welbehagens’.

Dat was een ongelofelijk lied: God heeft een welbehagen in mensen!

Kunt u zich voorstellen dat God een behagen in mensen heeft?

Die jongeman van twintig die zich kapot spuit met heroïne.

Die vrouw met zelfmoordplannen die ’s avonds laat vaak voor het raam staat van haar flat, 8 hoog, naar beneden kijkt en denkt: ‘Is het moment gekomen?’

Die man die tegen zijn vrouw zei: ‘Ik heb vanavond een bespreking in Groningen, ik zoek daar wel een hotelkamer’, en die nacht doorbrengt op de flat van zijn vriendin.

Die politicus die steekpenningen aannam.

En die journalist die het mooiste moment in zijn leven beleefde toen hij die snedigheid ontdekte en grote koppen in de krant kreeg, wat een mooi moment!

Kunt u zich voorstellen dat God een behagen in mensen heeft?

Als ik de krant lees, als ik zie wat mensen doen, en hoor wat mensen zeggen, en - nog erger - als ik hoor van mensen wat zij andere mensen hebben horen zeggen over wéér andere mensen, als ik voor mezelf kijk, als ik durf te noemen wat ik soms in een onbewaakt ogenblik denk en voel, kan ik het mij niet voorstellen: ‘Dat God een behagen in mensen heeft’. Dat God behagen in mij heeft!

Het was een ongelofelijk lied wat de engelen zongen, ongelofelijk: Dat God welbehagen in mensen heeft. Even ongelofelijk als wat tegelijkertijd gebeurde in die stal in Bethlehem.

Daar lag een kind. Een mensenkind, zoals u een mensenkind bent. En ik.

En die jongeman die heroïne spuit. En die vrouw met zelfmoordplannen. En die man die zijn vrouw bedriegt.

En dat kind is tegelijkertijd zoon van God.

Dat is ten voeten uit het welbehagen dat God in mensen heeft: God is zelf mens geworden. Drieëndertig jaar later. Het kind is een man geworden.

Hij wordt verraden door Judas, en hij accepteert het.

Hij wordt bespot en bespuwt, en hij draagt het.

Mensen die hem haten, leggen een kruisbalk op zijn schouders, en hij torst het.

Soldaten slaan hem aan het kruis en hij sluit hen in zijn hart.

Hij bidt voor hen: ‘Vader vergeef hun.’

Daar hangt hij, de zoon van God. Kijk naar hem zoals hij hangt tussen hemel en aarde. Hij is ten voeten uit het welbehagen dat God in mensen heeft.

God is ons mensen gelijk geworden.

Radicaal!

Hij neemt alles wat er in ons huist voor zijn eigen rekening.

Het verraad van Judas, en het verraad aan God dat er diep weg in ieder van ons huist,

de verloocheining door Petrus, en de angst die u soms hebt om op het werk er voor uit te komen dat u christen bent, de haat en de afgunst van de Joodse godsdienstige leiders, en de haat tussen collega’s op kantoor, en de angst voor iemand die beter is dat jezelf bent.

De blinde waanzin van de opgehitste volksmassa die voor het paleis van Pilatus om

Jezus' dood schreeuwt: 'Kruisigt hem, kruisigt hem!'

En de blinde waanzin van de massa's die deden wat Hitler zei, en geloofden wat Mao schreef.

Het blinde atheïsme van jongelui die op school geïndoctrineerd zijn, én de boze opzet van hun leiders en leraars; God neemt het allemaal voor zijn eigen rekening. Zijn eigen zoon is mens geworden en heeft het allemaal gedragen. Dat is het welbehagen van God in mensen.

God heeft een welbehagen in mensen. U begrijpt er niets van. U kunt zich niet voorstellen dat God behagen in u heeft. Ik begin er niet aan om te proberen het u uit te leggen. Dat kan ik niet. Het behagen dat God in u heeft, is zijn eigen geheim, is het geheim van zijn eigen zoon. Er zullen hier mensen zitten die een hekel aan zichzelf hebben. die zichzelf waardeloos vinden. Mensen die zich zouden generen om na afloop van deze dienst met iemand over hun leven te spreken. Er zijn zoveel mensen die diep in hun hart een afkeer van zichzelf hebben!

U bent misschien bang om straks mij of iemand anders in de gemeente in vertrouwen te nemen. Bang dat u daarmee deze kerstnachtdienst zou bederven. Wij hebben een fijne kerstnachtdienst als de kerk vol zit met mensen die fijn zingen en blij kijken. God heeft een fijne kerstnachtdienst als er één mens is die hem vertelt waarom hij of zij niet kan zingen en niet blij kan kijken. Ik kan u niet uitleggen waarom God het een fijne kerstnachtdienst vindt wanneer u uw leven voor hem openlegt. Wanneer u hem alles vertelt wat er fout is gegaan, wat er scheef is gegroeid. Het is Gods eigen geheim. Het geheim van zijn welbehagen.

Er is slechts Eén die het u kan duidelijk maken, Jezus Christus. Hij gaat niet met u discussiëren. Hij gaat het u niet verklaren. Maar hij toont metterdaad dat het wáár is. Hij, Jezus Christus, is Gods vlees en bloed geworden welbehagen in mensen. Vertel hem waarom u in uw eigen ogen een waardeloze mislukkeling bent. Op het moment dat u verwacht dat hij u nog eens scherp zal zeggen wat hij al weet, legt hij de hand op uw schouder en zegt: 'Ik heb je mislukkingen gedragen, zit er maar niet meer over in. Je bent me veel waard. Ik heb, toen ik aan het kruis stierf, alles voor je over gehad, zelfs mijn eigen leven. U kunt het zich niet voorstellen, maar de vrede die in u komt zal u overtuigen: God heeft een welbehagen in mij.

U voelt zich in het leven vastgelopen, u hebt er wel eens over gedacht om er een einde aan te maken. Het leven is zinloos. Zeg het vannacht tegen Jezus. Hij kijkt er niet verschrikt van op. Want hij heeft uw wanhoop en uitzichtloosheid zelf gedragen. Hij zegt tegen u: De dood die u soms als enige uitweg ziet, ben ik al voor u gestorven. Ik ben de doodlopende weg in uw leven op Golgotha ten einde gegaan. Ik heb uw wanhoop en uitzichtloosheid tot de mijne gemaakt, al 2000 jaar geleden. U bent te laat met uw wanhoopsdaad. Want ik ben uw dood al gestorven. Ik heb een toekomst voor u. Ik ben niet alleen gestorven, ik ben ook uit de dood opgestaan tot een nieuw leven. Toen ik stierf deed ik dat voor u. Ik stierf uw dood. Toen ik opstond deed ik dat voor u. Ik stond op tot een nieuw leven, opdat u van mij dat nieuwe leven zou ontvangen.

Dat is Gods welbehagen in u. Gods welbehagen in u is niet: Ik vind dat je het zo goed doet, ik heb zoveel plezier in je. Gods welbehagen in u is: Ik kan niet van je loskomen, wat je ook gedaan hebt: ik kan niet van je loskomen. Ik accepteer geen scheiding tussen jou en mij, ik heel zelf de breuk.

God heeft een welbehagen in u, wat er in uw leven ook gebeurd is.

Gods oog rust op u, Gods hart klopt voor u, zijn hand ligt op uw leven.  
Hij heeft zijn goede naam als God met u verbonden, hij heeft een plan met u.  
Hij wil zijn heilige wil in uw leven volbrengen.

God heeft een welbehagen in u.  
Toen Gods zoon zijn werk als Heiland begon, toen hij gedoopt werd in de Jordaan door Johannes de Doper, klonk er een stem uit de hemel:  
'Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik een welbehagen heb'.  
Daarom heeft God een welbehagen in u, omdat hij een welbehagen heeft in zijn zoon, die zich volkomen één met u heeft gemaakt.

De engelen zongen: 'Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens'. Mensen des welbehagens... Dat klinkt als een aparte groep. Een aparte groep uitverkorenen... Stop! We gaan niet over de uitverkiezing nadenken.  
Het geheim van het welbehagen dat God in u heeft, wordt alleen onthuld in een persoonlijke ontmoeting met hem, die het vlees en bloed geworden welbehagen in God in mensen is: Jezus Christus.

Wanneer u vanavond weet dat Jezus Christus vlakbij u is, bent u iemand in wie God welbehagen heeft. Wanneer u vanavond uw leven helder voorbij zien flitsen, wanneer u, voor het eerst sinds maanden misschien weer iets van hoop hebt gevoeld, en verwachting, wanneer u vanavond, voor het eerste sinds tijden weer gezongen hebt, het verlangen voelt om te bidden, weet het dan: Jezus Christus is vlakbij u. God heeft een welbehagen in u.

Ga hier niet weg met de gedachte: Dat was toch wel fijn, zo'n kerstnachtdienst. Gek, want het doet je toch wat! God heeft u meer te geven dan de ontroering of bezinning die u nu voelt. Hij wil al zijn liefde aan u kwijt. Hij wil u nu nieuw leven schenken. Hij wil het plan dat hij met u heeft, ten uitvoer brengen.  
Laten we samen stil worden. En onze ogen sluiten.

In de stilte, in de beslotenheid van dit moment is Christus bij u.

Amen.