

# Strijd de goede strijd

Preek over 1 Timotheüs 6:12

Te lezen: 1 Timotheüs 6:3-16  
Doopdienst  
Den Haag, 26 november 1978

In deze dienst zullen drie dopelingen belijdenis van hun geloof afleggen. Wanneer zij straks, gekleed in een doopkleed, aan de trap van het doopvont staan zal het hun gevraagd worden: Karin, Joyce, Marjan, Belijd je dat je het in het leven zelf niet redt? Belijd je dat je in eigen kracht niet klaar komt met de verkeerde dingen die je soms doet, met die nare gedachte die soms in je komt, met de vraag waarom je eigenlijk leeft, met dat sombere gevoel dat de wereld een rotte wereld is, met die teleurstellende ontdekking dat een vriendin soms niet te vertrouwen is? Belijd je dat je met al deze dingen niet zelf klaar komt? Belijd je dat Jezus er voor jou mee klaar gekomen is? Dat hij het verkeerde van je doen en laten, van je denken, van je voelen, voor zijn eigen rekening genomen heeft? Dat hij er voor jou aan gestorven is? Belijd je dat Jezus het antwoord is op de vraag waarom je eigenlijk leeft? Dat hij het is die ook klaar zal komen met deze rotte wereld? Dat hij je kracht geeft als het moeilijk is, dat hij je er blijheid geeft als de omstandigheden verdrietig zijn, dat hij in alle dingen van je leven overwinnaar is, dat hij de opgestane Heer is? Belijd je dat? Wanneer Karin, Joyce en Marjan daarop 'ja!' hebben gezegd, ieder heel persoonlijk, zullen ze gedoopt worden.

Paulus schrijft aan Timotheüs en hij zegt in deze dienst tegen de dopelingen: 'Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en de goede belijdenis hebt afgelegd voor vele getuigen!' Wat is dat nu precies: de goede belijdenis afleggen? Paulus maakt dat duidelijk door naar Jezus te verwijzen. Direct nadat hij Timotheüs heeft herinnerd aan de goede belijdenis die hij heeft afgelegd, schrijft Paulus: 'Ik beveel voor God en voor Christus Jezus die de goede belijdenis voor Pontius Pilatus betuigd heeft...'. Ook Jezus heeft eens een goede belijdenis afgelegd. Wat is dat: de goede belijdenis afleggen? Luister naar Jezus. Wat hij zegt als hij voor de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus terecht staat. De Joden hebben Jezus gevangen genomen. Ze besluiten dat Jezus uit de weg geruimd moet worden. Ze brengen hem bij Pontius Pilatus, die namens de Romeinse keizer in Jeruzalem regeert, en zeggen tegen Pilatus: Deze Jezus is staatsgevaarlijk! Hij zegt dat hij onze koning is.

Dan vraagt Pilatus aan Jezus: 'Bent u de Koning der Joden?' Jezus antwoordt: 'U zegt het zelf.' Met andere woorden: Inderdaad! Ik ben Koning!

Dat is de goede belijdenis afleggen: Zeggen wie Jezus is. Jezus zelf is Karin, Joyce en Marjan voorgegaan. Toen het heel moeilijk was, toen hij voor Pontius Pilatus stond, en zijn leven op het spel stond, zei hij precies wie hij was. Hij wond er geen doekjes om. Hij camoufleerde de zaak niet, hij deed er niet geheimzinnig over. Hij beaamde het: Ik ben de Koning.

Dat is de goede belijdenis afleggen: Zeggen wie Jezus is.

Dat doen de dopelingen straks ook: zeggen wie Jezus is.

Hij is Koning!

Hij is gestorven!

Hij is opgestaan!

Hij leeft!

Hij is Heer!

Dat is belijdenis afleggen: zeggen wie Jezus is.

Maar dan wel zo, dat je er zelf helemaal bij betrokken bent! Belijdenis afleggen is niet: Dingen van Jezus zeggen die wel waar zijn. Je kunt van Jezus zeggen: Hij is gestorven! Omdat de meeste geschiedkundigen het daarover wel eens zijn: Jezus is gestorven. Je kunt van Jezus zeggen: Hij is gestorven voor onze zonden.

Want dat hebben je ouders je geleerd. En op de zondagsschool zijn u hierover prachtige verhalen verteld. U bent van mening dat Jezus voor onze zonden gestorven is. U kunt van Jezus zeggen: Hij is opgestaan uit de dood. Dat is voor u een belangrijk punt. U bent principieel orthodox. U bent faliekant tegen vrijzinnigen en modernen die leren dat Jezus niet lichamelijk is opgestaan uit het graf. U kunt heel veel dingen van Jezus zeggen die wáár zijn, die orthodox zijn. Maar leg alleen een belijdenis af, wanneer u zegt wie Jezus is, en u er zelf helemaal bij betrokken bent. Wanneer u zichzelf inzet, wanneer u zichzelf op het spel zet, wanneer u zichzelf afhankelijk maakt van uitspraken als: Jezus is gestorven voor mijn zonden. Jezus is opgestaan uit de dood. Jezus leeft! Hij heeft het voor het zeggen! Hij is Heer!

Toen Jezus de goede belijdenis aflegde, toen hij de waarheid over zijn eigen persoon beaamde, zette hij zichzelf in. Inderdaad, Pilatus, ik ben de Koning! Dat was geen vrijblijvende beaming van de waarheid. Enkele uren later zou hij aan het kruis hangen, met een opschrift boven zijn hoofd: 'De Koning der Joden'. Toen Jezus de goede belijdenis aflegde: 'Ik ben de Koning der Joden', verbond hij zijn eigen levenslot aan deze belijdenis. Hij koos er metterdaad voor om de koning te zijn van een volk dat eeuwenlang de profeten gestenigd had, dat van de tempel een koophuis had gemaakt, dat straks een moordenaar, Barabbas, zou verkiezen boven de Messias. In zijn belijdenis koos Jezus er metterdaad voor om de koning te zijn van dit verdorven, van God afgedwaalde, zondige volk. Hij wilde de koning zijn van een volk dat Judas had voortgebracht, die hem voor geld zou verraden, dat priesters had die

een leugenproces tegen Jezus organiseerden, een volk dat op bestelling valse getuigen voor dit proces kon leveren, een volk dat tenslotte zou schreeuwen: ‘Kruisig hem, kruisig hem!’

In zijn belijdenis: ‘Ik ben de Koning der Joden’ bond Jezus zijn eigen leven aan het leven van dit volk, dat het leven had weggeworpen, dat der dood schuldig was. Wat het betekent om koning te zijn van dit volk wordt duidelijk op Golgotha waar Jezus sterft, als koning van een volk dat hem verwerpt.

Marjan, Joyce, Karin,  
toen Jezus voor Pontius Pilatus de goede belijdenis aflegde, verbond hij zijn eigen leven ook aan jouw leven. Hij koos er voor ook jouw koning te zijn. Een echte koning staat in voor zijn volk. Een echte koning deelt het leven van zijn volk. Jezus heeft jouw leven willen delen. Hij heeft deel willen hebben aan de dingen die jij verkeerd hebt gedaan, aan het hart van jou waaruit soms dingen opborrelen waar je zelf van schrikt. Jezus heeft er deel aan willen hebben, hij heeft het voor zijn eigen rekening genomen. Hij is er voor gestorven.

Toen Jezus de goede belijdenis voor Pontius Pilatus aflegde, sprak hij geen vrijblijvende waarheden uit over zijn eigen persoon. Hij verbond zijn eigen belijdenis aan wat hij zei. Wanneer de dopelingen straks de goede belijdenis afleggen, spreken ze geen vrijblijvende waarheden uit over Jezus. Ze worden verbonden, met hun leven, aan hem over wie ze de waarheid uitspraken. Dat wordt duidelijk in de doop. Ze worden gedoopt op de goede belijdenis die zij afleggen. Wanneer Marjan Kijnemans het beleden heeft: ‘Jezus is gestorven voor mijn zonden’, wordt zij gedoopt, wordt zij gedoopt in Jezus’ dood, wordt zij één gemaakt met Jezus in zijn dood voor haar. Wanneer zij beleden heeft: ‘Jezus is opgewekt uit de dood’, wordt zij in de doop ook één gemaakt met Jezus in zijn opstanding uit de dood, ontvangt zij een nieuw leven, het opstandingsleven. Belijdenis en doop horen bij elkaar. De doop maakt duidelijk wat belijdenis is: Één worden met de waarheid over Jezus Christus

Misschien zitten in deze kerk mensen die over Jezus veel weten te zeggen dat waar is, dat bijbels is. U hebt het geleerd, thuis, op zondagsschool, in de kerk, dat Jezus gestorven is, dat hij opgestaan is, dat hij ten hemel is gevaren en aan de rechterhand van God troont. Wanneer u al deze waarheden zegt, is het net of u zichzelf hoort spreken, u bent toeschouwer, toehoorders van uw eigen woorden. Jezus wil u de waarheid over zijn eigen persoon doen voelen Hij wil u de waarheid dan laten voelen en ervaren, van zijn kruisdood voor uw zonden, van zijn opstanding, van zijn heerschappij in hemel en op aarde. Hij wil het ook in u waarheid maken. Dan kunt u Jezus Christus belijden. Dan nodigt Jezus u uit uw eigen leven te verbinden aan de waarheid van zijn persoon.

Joyce, na afloop van deze dienst zullen de mensen je feliciteren. Sommigen zullen zeggen: ‘Fijn dat je er nu ook bij bent!’ Maar denk alsjeblieft niet dat je er straks bent.

Na belijdenis en doop ben je er niet, je bent net begonnen. Belijdenis en doop zijn geen eindpunt, maar een begin. Paulus schrijft: 'Strijd de goede strijd des geloofs en grijp het eeuwige leven waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis hebt afgelegd.' Na het afleggen van de goede belijdenis begint de goede strijd!

Zo was het ook voor Jezus. Toen hij de goede belijdenis voor Pontius Pilatus had afgelegd, begon ook voor hem de goede strijd. Toen hij gezegd had: 'Ik ben de Koning der Joden', kreeg hij een doornenkroon op het hoofd gedrukt, werd hij door de soldaten bespot: 'Zie wat een koning!', werd hij door zijn volk verworpen: 'Kruisig Hem!' Jezus streed die goede strijd ten einde toe.

Karin, vandaag leg je de goede belijdenis af. Morgen begint op school misschien al de goede strijd voor jou. Misschien dat er klasgenoten tegen je zeggen: 'Wat heb ik over jou gehoord, zeg? Ben jij christen geworden? Laat me niet lachen!' En je voelt je klein, je bent bang misschien. Je weet niet hoe te reageren. Dan is een stukje van de goede strijd voor jou begonnen. In deze strijd geeft Jezus je van zijn eigen kracht. Vandaag zul je het belijden: 'Jezus is opgestaan! Hij is overwinnaar!' En in deze belijdenis geef je jezelf aan hem van wie jij zegt dat hij overwinnaar is. Morgen, in de goede strijd, zal hij je laten voelen dat het waar is wat je vandaag beleden hebt, dat hij overwinnaar is!

Amen.