

Uw goedertierenheid zij over ons

Preek over Psalm 33:23

Te lezen: Psalm 33
Rouwdienst br. J.A. Peijpers
Den Haag, 20 oktober 1976

Zr. Peijpers, kinderen van uw moeder en van wijlen uw vader,
De laatste woorden van psalm 33 hebben in het leven van uw echtgenoot en vader een grote rol gespeeld.

‘Uw goedertierenheid, Here, zij over ons, gelijk wij op u hopen’.

Deze bijbelwoorden, zr. Peijpers, waren 38 jaar geleden de trouwtekst van u en uw man. Deze woorden hielden u en uw man elkaar voor, toen hij enkele weken geleden in het ziekenhuis moest worden opgenomen.

Eén dag voor zijn overlijden kon uw man en vader weinig woorden meer over zijn lippen krijgen. Maar met vaste stem wist hij heel nauwkeurig psalm 33 te citeren:

‘Uw goedertierenheid, Here, zij over ons, gelijk wij op u hopen’.

Deze woorden staan geschreven op de rouwkaart; zij vormen de tekst van de prediking in deze dienst.

Het is heel opmerkelijk dat u de tekst van uw trouwdag hebt geplaatst op de rouwkaart van uw echtgenoot.

Heel opmerkelijk. In deze dienst zijn wellicht mensen die nu bij zichzelf denken: ‘... dat mevrouw Peijpers dat kan!...’

Ik mag u zeggen: Dat is nu het wonder van het geloof in God! Omdat zr. Peijpers in God gelooft, kan zij op de rouwkaart van haar man hun trouwtekst plaatsen.

Niet als een dierbare herinnering. Niets als een relikwie van 38 jaar gelukkig huwelijksleven. Dat zou trouwens niet eens kunnen. Psalm 33:22 heeft niets van een relikwie. Het is een woord vol leven, vol verwachting. Het kijkt niet achterom, zoals een herinnering achterom kijkt. Dit woord is een blik vooruit. Het is een gebed voor de toekomst: ‘Uw goedertierenheid, Here, zij over ons, gelijk wij op u hopen’.

Toen u beiden trouwde, was dit een prachtige trouwtekst. De toekomst lag voor u open. Het is die dag door ds. De Neef gezegd en u hebt het zelf gebeden:

Uw goedertierenheid, Here, zij over ons. Vandaag. En morgen, en zoveel dagen als u ons samen geeft.

Uw goedertierenheid, Here, zij over ons. Wanneer u ons kinderen geeft. Opdat wij goede ouders zullen kunnen zijn.

Uw goedertierenheid, Here, zij over ons. Wanneer er tijden van zorg en ziekte en teleurstellingen komen.

Uw goedertierenheid zij dan over ons, opdat we niet blijven steken in de zorgen en de teleurstellingen.

En wanneer het ons voor de wind gaat: Uw goedertierenheid zij over ons. Opdat wij door de wind van de voorspoed niet van u worden afgedreven.

Dat gebed voor de toekomst dat u op uw trouwdag samen bad, staat ook in deze dienst centraal. Niet als herinnering aan wat was. Niets als relikwie van een afgesloten periode. Maar als wat het is: Een gebed voor de toekomst.

Ook op deze begrafenis draait alles om een gebed dat gebeden wordt met het oog op de toekomst.

Op een begrafenis mogen Gods kinderen openhartig over de toekomst spreken. Niet alleen over de toekomst van de nabestaanden. Maar in de eerste plaats over de toekomst van de overledene.

Wij mogen in deze dienst bidden: 'Heer wij danken u, dat uw goedertierenheid over br. Peijpers is. Dat uw goedertierenheid over hem is, in de dood, in het graf.'

Uw man, uw vader, uw broer, onze br. Peijpers is in de dood niet alléén.

Eén dag voor hij geopereerd werd, vroeg ik hem: 'Br. Peijpers, voelt u zich alleen?' Het was daarna even stil, zoals het altijd even stil was vóór hij iets van zijn diepste gevoelens uitsprak. In die stilte voelde je het: Wat er nu komt, komt uit de schatkamer van zijn hart. Het duurt even voor de deur van de schatkamer open is. Maar wat er dan komt is echt en kostbaar en heilig.

'Br. Peijpers, voelt u zich, een dag voor uw operatie, alléén?'

Na die stilte antwoordde hij: 'Het is zoals ik op zondagsschool de kinderen leerde: Niet alleen, niet alleen, Hij is altijd om je heen.'

Dat geldt ook nu. Ook in de dood is br. Peijpers niet alleen. God is om hem heen. De goedertierenheid des Heren is over hem.

Oók in de dood is hij niet alleen. Niet onbeschermd, naakt, uitgeleverd aan zijn menselijke gebrekkigheid en vergankelijkheid.

Hij is in de dood niet onbeschermd, niet naakt. De goedertierenheid des Heren is over hem. In de dood spant God zijn goedertierenheid als een tent over br. Peijpers heen.

Zodat de dood hem geen kwaad kan berokkenen. Eens zal God br. Peijpers uit de dood in het leven roepen, zoals God met Pasen Jezus Christus uit de dood in het leven riep: 'Jan Adrianus Peijpers, kom uit!' En dan zal hij uit de dood treden, dan zal hij stappen uit de tent van de goedertierenheid die God in de dood over hem gespannen heeft. Even zal hij verbaasd staan te knippen tegen het uitbundige licht van de nieuwe dag die op aarde is aangebroken. Maar heel snel zal hij het weten:

Nu is de aarde zoals de aarde wezen moet. Nu is het leven zoals het leven wezen moet. Nu ben ik zelf degene zoals God mij altijd bedoeld heeft.

De goedertierenheid van God was over br. Peijpers als echtgenoot, als vader, als diaken, als zondagsschoolonderwijzer. Gods goedertierenheid hielp hem door problemen en teleurstellingen heen. Dezelfde goedertierenheid is ook nu over hem, in de dood. Dwars door de dood heen maakt God Jan Adrianus Peijpers tot de mens zoals hij hem altijd bedoeld heeft.

Voor Gods kinderen eindigt de toekomst nooit.

Zr. Peijpers, kinderen van wijlen br. Peijpers, ik mag het met u bidden: 'Uw

goedertierenheid, Here, zij over de nabestaanden’.

Als dienaar van God mag ik het u ook zeggen: ‘De goedertierenheid des Heren is over u’.

Dat is heel wat om te zeggen tegen u, die uw man en vader verloren hebt.

Wanneer ik het als Olof de Vries tegen u zei, zou het goedkoop en eigenwijs en aanmatigend en betweterig klinken. Ik mag het u zeggen als dienaar van God. Hij zegt het zelf tegen u: ‘Mijn goedertierenheid is over u’.

Ook als u geweldig diep in de put zit. Ook als het verdriet u geheel in beslag lijkt te nemen. Ook als u in een moment niets meer van God ziet.

Ook dan is Gods goedertierenheid over u.

In het donkerste verdriet spant God zijn goedertierenheid als een tent over u heen, zoals hij zijn goedertierenheid in het donker van de dood over u heen spant.

In het verdriet beschermt hij u tegen het verdriet. In het alleen zijn beschermt hij u tegen het alleen zijn. In de twijfel beschermt hij u tegen de twijfel. Zodat verdriet en twijfel en eenzaamheid u niet in de macht krijgen. Maar hij u in zijn macht bewaart.

Over enkele maanden zullen mensen, goedbedoeld, u waarschijnlijk proberen op te monteren met de opmerking: ‘Het leven gaat verder’.

Dat is niet waar! Niet het leven, als onpersoonlijke stroom gebeurtenissen en plichten, gaat verder. God gaat verder!

God gaat verder met u. Dezelfde goedertierenheid die God u schonk, toen uw man en vader nog leefde, is ook nu over u.

God gaat verder, tot zijn doel, in de dood met uw man en vader.

In dit leven met u.

Amen.