

Kom uit je stoel en trek je jas aan

Preek over Mattheüs 7:21

Te lezen: Mattheüs 7:21-27

Delft, 2 mei 1976

Geloven is geweldig concreet.

Dat zou je niet zeggen, wanneer je soms mensen over het geloof hoort moeilijk doen. Mensen kunnen over het geloof erg moeilijk doen.

In een vertrouwelijk gesprek durft iemand zijn buurman te vragen: 'Geloof jij in God?' Buurman neemt een lange teug van zijn sigaar, blaast bedachtzaam de rook uit, kijkt de blauwe kringetjes na tot aan het plafond en zegt dan: 'Of ik in God geloof? Ja, ik ben van mening dat er méér tussen hemel en aarde is dan wij vermoeden.... Maar het valt me moeilijk precies te zeggen hoe ik het aanvoel....'.

Wanneer het gesprek in een wat grotere kring gevoerd wordt is er op zo'n moment altijd wel iemand die zegt: 'Het geloof is ook een uiterst delicaat gespreksonderwerp! Laten we er voor oppassen om te zeggen: Geloven is dit, of: geloven is dat. We kwetsen zo gauw iemand in zijn persoonlijke gevoelens'.

Is geloven zo iets als een gevoel hebben? Is geloof een vage notie van een 'hogere macht?'

Jezus zegt: Geloof is een daad!

Heel concreet, heel praktisch.

Wanneer Jezus het over geloven heeft, doet Hij niet moeilijk,

houdt Hij geen vage betogen over een geval zus of een geval zo,

Hij zegt heel concreet: 'Een ieder die mijn woorden hoort en ze doet....'.

Het geloof is een daad.

Misschien leest u iedere dag uit de bijbel. Dat is een goede zaak. Wanneer iemand wil weten wie God is, kun je hem het beste een bijbel geven en zeggen: 'Neem en lees'.

En: 'Wanneer je het niet begrijpt, zullen we hem samen gaan lezen'.

Het is voortreffelijk om de bijbel te lezen. Daarin staat beschreven hoe God met mensen omgaat. Maar met lezen bent u er niet. U zult zelf moeten ervaren wie God is. En God wil niets liever dan dat Hij de kans krijgt om voor u van een bijbelverhaal te worden tot een levensecht persoon. Hoe wordt God van een bijbelverhaal tot iemand die levenswerkelijkheid is? Door de gehoorzaamheid! God leer je kennen door God te gehoorzamen.

Het geloof is als een avontuurlijke voettocht door de bergen. God wil uw gids zijn.

Onderweg geeft God zijn bevelen, zoals een berggids dat ook doet: U moet hier uw voeten zetten! Die plek is niet vertrouwd! Nu moet u zich met het touw aan mij aanlijnen!

Een reiziger in de bergen die zich aan de woorden van de gids houdt, leert het landschap op zijn mooist kennen, en leert ook de gids kennen in zijn kundigheid.

Wanneer u zich in het leven gehoorzaam houdt aan de woorden van God, leert u God

kennen. En leert u het leven op zijn mooist kennen. God leer je kennen door Hem te gehoorzamen.

Als je God niet gehoorzaamt blijft Hij een vreemde.

Je komt mensen tegen, die tjokvol vragen zitten over God. Als God liefde is, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld?

Wat gebeurt er met al de mensen die nooit in hun leven het evangelie hebben gehoord. Gaan die verloren of worden zij ook behouden?

Misschien zit u ook vol vragen over God. Mag ik u eens een vraag stellen? Herinnert u zich in uw leven een moment waarin God heel concreet en praktisch iets van u vroeg?

Waarin Hij u vroeg die ruzie bij te leggen.

Waarin Hij u vroeg om te breken met die gewoonte.

Waarin Hij u zei dat u zich moet laten dopen.

Waarin Hij u opdroeg om die taak in de gemeente op u te nemen.

Weest u eens heel eerlijk. Kent u van zulke momenten waarin God u iets opdroeg, en u niet gehoorzaamde?

Zouden heel wat van u vragen en twijfels over God niet hun oorzaak hebben in dat verzuim, in die weigering?

God leer je kennen door Hem te gehoorzamen.

Misschien schieten u elke keer de tranen in de ogen, wanneer u hoort zingen: 'Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart'. Wellicht komt u dikwijls met een brok in de keel uit een kerkdienst thuis, zo mooi hebt u het gevonden!

U mag best tranen in de ogen krijgen, en ontroerd zijn in een kerkdienst. Uw gevoel hoort ook bij uw persoon, en moet ook mee kunnen doen in een dienst. Als u maar niet denkt dat u er bent met uw tranen in de ogen en die brok in de keel.

Geloof is geen gevoel, maar een heel praktische daad.

'Een ieder die Mijn woorden hoort en ze doet....'.

Iemand zal willen zeggen: U moet niet teveel onder daden en werken spreken! U zult toch ook wel weten dat wij op grond van wat we presteren nooit behouden kunnen worden. We schieten altijd tekort! Onze enige troost mag zijn, dat God niet naar onze werken kijkt, maar alleen kijkt op het werk dat Jezus Christus heeft verricht.

U hebt gelijk. Maar ik wil u er aan herinneren, dat die wijze man uit de gelijkenis van Jezus hard heeft gewerkt. Hij bouwde een huis! Dat is niet gering!

'Een wijs man bouwde zijn huis op een rots', zingen de zondagsschoolkinderen.

Veel christenen vinden het genoeg dat ze de rots onder hun voeten hebben. Ze lijken op schipbreukelingen die aangespoeld zijn op een klein onbewoond eilandje, eigenlijk niet meer dan een rots die uit de zee omhoog steekt. Ze wachten rustig tot het noodweer komt. Wanneer de storm opsteekt en hoge golven het eilandje beuken, klemmen ze zich vast aan een rotspunt en zingen: 'Vaste rots van mijn behoud....'.

Sommige christenen lijken hun leven lang op schipbreukelingen die zich naakt aan de rots klemmen.

Christus is die rots die overeind blijft in alle noodweer. Maar Christus is niet een rots

waarop je je leven lang werkeloos veilig kunt zitten te zijn.

De wijze man uit de gelijkenis ging op de rots aan de slag. Hij bouwde een huis.

Toen de regen neerviel en de stromen kwamen en de winden op het huis vielen, bleef niet alleen die man gespaard, maar ook het huis wat hij gebouwd had.

Is dat niet geweldig? Niet alleen uw eigen persoon, niet alleen uw ziel, maar ook het werk van uw handen kan behouden blijven, wanneer het noodweer over de aarde losbreekt.

Die regen en stromen en winden waarover Jezus spreekt doen je als vanzelf denken aan de zondvloed. Aan het oordeel van God dat in Noach's dagen over de aarde ging. En terecht: Die regens en stromen en winden zijn niet de tegenslagen die ieder mens in het leven te incasseren krijgt.

Jezus zegt in die gelijkenis niet: Mensen, wanneer je je levenshuis bouwt op Mij, dan blijft de zaak overeind wanneer de tegenslagen komen.

Dat is zeker óók waar: Christus als het fundament, als de rots, houdt je ook in de tegenslagen en moeilijkheden in het leven overeind.

Maar Jezus gaat veel verder in deze gelijkenis.

Als het Koninkrijk van God in deze wereld doorbreekt, zullen deze aarde en allen die er op gewoond hebben, en alles wat er op gedaan is, door God geoordeeld worden.

De regens en stromen en winden waarover Jezus spreekt in de gelijkenis, zijn het oordeel van God dat over deze aarde gaat voor de nieuwe aarde komt.

Dit is het geweldige nieuws dat Jezus vertelt: Niet alleen je eigen hachje, je ziel, kan blijven bestaan in het oordeel van God. Maar ook het huis dat je gebouwd hebt. Ook het werk van je handen!

In een graag gezongen lied komt een regel voor die luidt: 'Alles wat gedaan is uit liefde tot Jezus, houdt zijn waarde en zal blijven bestaan'.

Jezus zegt het iets anders. Hij zegt in deze gelijkenis: 'Alles wat gedaan wordt in gehoorzaamheid aan Mij, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Zal blijven bestaan: door het oordeel heen, tot op de nieuwe aarde'.

Jezus zegt: 'Een ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet... '.

Laten we eens horen wat Jezus kort tevoren heeft gezegd.

'Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen'.

Is er iemand die over u roddelt omdat u christen bent? Die u nawijst: Zo'n fijne!

Of: zo'n achtergebleven gebiedsdeel!

Bid heel concreet voor hem of voor haar! Zo'n gebed heeft een ongelooflijke waarde.

Het is een daad met een geweldige uitwerking. Zo'n gebed vind je terug op de nieuwe aarde. Het is één van de bouwstenen waarmee God zijn Rijk bouwt.

Jezus heeft ook gezegd: 'Wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe'. Het kan gebeuren, dat Jezus van u vraagt onrecht te lijden ter wille van zijn naam.

Het kan bijv. gebeuren dat op een verjaardagspartijtje iemand u belachelijk maakt of vernedert, omdat u als christen niet lacht om een smerige grap. Jezus zegt: Verdraag dat. Beantwoord die grofheid niet met grofheid, maar verdraag het. Geef hem zelfs de

kans je nog eens te pakken te nemen als hij dat wil.

Wanneer u dat doet omdat Jezus het van u vraagt is zo'n houding niet een bewijs van slapheid. Zo'n houding is dan een ijzersterke daad. Een daad met een geweldige uitwerking. Deze daad heeft een uitwerking tot in het komend Rijk van God.

Jezus heeft ook gezegd: 'Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam waarmee gij het zult kleden'.

Dit houdt ook een heel concrete daad in. Niet bezorgd zijn. Bezorgd zijn....

Een moeder zit 's middags vaak voor zich uit te staren. Het werk in huis is gedaan.

Iedereen is weg. En dan moet ze denken aan haar zorgenkind. Wat zou er van Pietje terecht komen? Als hij dit jaar maar overgaat op school! Zo tobt die moeder de hele middag, tot man en kinderen thuis komen en het werk roept.

Jezus zegt: Wees niet bezorgd over je leven. Oók niet over het leven van Pietje. Wat hij straks zal moeten eten en drinken en of hij zich wel zal redden.

Zoek eerst het Koninkrijk van God! Jezus zegt tegen die moeder: Zou u die middag die u anders vertobt niet gebruiken een bejaarde of een zieke te bezoeken? Of om ons evangelisatieblad 'De Zaaier' te verspreiden?

Weest niet bezorgd. Dat is een daad.

Dat is: uit die stoel opstaan, je jas aantrekken en gàn.

Tobben en zorgen vergaan, die blijven niet. Bezoeken en verspreiden. Dat is wat blijft.

Amen.