

Overgave aan de God van de toekomst

Preek over Mattheüs 2:1-12

Te lezen: Mattheüs 2:1-12
Zuilen, 29 december 1974

Het verhaal van de wijzen uit het oosten is in de Bijbel een heel bijzonder verhaal. Het is de enige bijbelse geschiedenis waarin niet afkeurend wordt gesproken over sterrenwichelarij. De wijzen uit het oosten waren sterrenwichelaars. Laat u niet in de war brengen door populaire kerstverhalen, waarin de wijzen uit het oosten verschijnen als koningen. Laat u niet in de war brengen over de 6^e januari die in de rooms-katholieke traditie 'Driekoningen' heet. Vrome fantasie, zoals zoveel verhalen en tradities rond het kerstfeest. Mattheüs schrijft niet over koningen maar over wijzen, over magiërs. Uit alles blijkt dat hun wijsheid de wijsheid was van de sterrenwichelarij. De wijzen uit het oosten zouden in onze tijd de horoscooprubriek in allerlei weekbladen hebben kunnen verzorgen. Uit de stand der sterren voorspelden zij de toekomst van mens en wereld.

De kunst van het horoscooptrekken is al erg oud. In het Babylonië van koning Nebukadnezar was de sterrenwichelarij een hoog ontwikkelde wetenschap. Aan het Babylonische hof heeft de joodse balling Daniël gestaan tegenover geleerden van het type van de wijzen uit het oosten. Koning Nebukadnezar heeft gedroomd over een beeld van goud, zilver, koper, ijzer en leem, dat omver geworpen werd door een steen, die zonder toedoen van mensen kwam aanrollen. Nebukadnezar roep de geleerden van Babel bij zich om hem deze droom te verklaren. Deze geleerden waren magiërs, van hetzelfde slag als zij die in Mattheüs 2 een ster achterna reizen. Zij konden de geheimen van de toekomst ontraadselen door de stand der sterren te bestuderen, door dromen uit te leggen, door tekenen in de dierenwereld te duiden. Maar de wijzen van Babel falen: Zij zijn zelfs niet in staat Nebukadnezar te vertellen wat hij heeft gedroomd. Dan wordt Daniël gehaald. Als dienstknecht van God vertelt hij Nebukadnezar wat hij heeft gedroomd en wat deze droom over de toekomst onthult. In de geschiedenis van Daniël staan tegenover elkaar de beide houdingen die een mens kan aannemen tegenover de toekomst.

De ene houding krijgt gestalte in die Babylonische wijzen. Mensen die met behulp van kennis en magische kunsten en sterrenwichelarij de toekomst hun geheimen proberen te ontfutselen. De andere houding krijgt gestalte in Gods dienstknecht Daniël. Daniël weet dat God de toekomst in zijn hand houdt. Hij vertrouwt er op dat God zijn kinderen van de toekomst zal vertellen wat zij nodig hebben om te kunnen leven en geloven. Niet met behulp van magische kunsten en sterrenwichelarij ontfutselt Daniël de toekomst haar geheimen. In gebed en in gehoorzame overgave aan God ontvangt Daniël uit Gods hand wat hij van de toekomst moet weten. Aan het Babylonische hof waagde Daniël het met God. Hij weigerde zijn geloof te verloochenen.

Denkt u maar aan de kwestie van het eten van varkensvlees! Daniël legde ter wille van het geloof zijn leven in de waagschaal. Wat zeg ik: In de waagschaal? Hij legde zijn leven in de handen van God! Daniël wist het: De toekomst, ook de toekomst van mijn leven, ligt in Gods hand. Daarom kan ik niet zekerder zijn van mijn toekomst, dan wanneer ik mij geheel aan hem toevertrouw.

In deze gelovige overgave aan de God die de toekomst in Zijn hand heeft, ontving Daniël de kennis aangaande de toekomst die hij nodig had. Zo mag een kind van God de onbekende toekomst van 1975 binnentrekken. In overgave aan God die de Heer is van alle jaren. Van alle dagen tot aan zijn dag wanneer Hij de geschiedenis zal voltooien. De dokter kan u niet beloven dat u in 1975 gezond zult blijven. Zelfs mr G.B.J. Hilterman kan niet met zekerheid zeggen wat de oliesjeiks met de olieprijsen zullen doen.

De ministers Lubbers en Boersma kunnen u echt niet garanderen dat u uw baan zult behouden. Niemand weet wat er met uw kinderen zal gebeuren in 1975. Het nieuwe jaar zit vol onzekerheden. Sommige mensen leven onverschillig door onder het motto: 'We zien het wel!' Anderen liggen nachten wakker over de toekomst en piekeren zich suf. Veel meer mensen dan wij denken laten hun horoscooptrekken of laten zich de toekomst voorspellen. Vergis u niet in moderne, verlichte mensen. Waarzeggers beleven rond de jaarwisseling gouden dagen!

Ook de christen weet niet of hij in 1975 gezond zal blijven. Maar hij weet wel dat en de toekomst en zijn eigen leven liggen in dezelfde hand van God. Zo mag en kan hij alle onzekerheden rustig onder ogen zien. Een kind van God kan de onzekerheden van 1975 rustig onder ogen zien. Een graag gezongen lied eindigt met: 'Loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land'. Dat van 'gesloten ogen' klopt niet. Een christen heeft de ogen niet dicht. Hij leeft niet in een droomwereld van zekerheden. Een kind van God kan de toekomst onder ogen zien, zoals deze is. Óók in zijn onbekendheid en onzekerheid. En dat brengt hem niet van zijn stuk.

Wellicht is hier iemand die inzit over het huwelijk van een van zijn kinderen. God wil het u schenken dat u te midden van alle onzekerheid rond de toekomst van uw kinderen een rustig en sterk mens blijft. Het geloof spaart hart en zinnen! Misschien komt er in 1975 een dag dat u iets voor uw kinderen kunt betekenen. In het geloof wil God u in alle onzekerheid sterk en fris houden tot het moment waarop Hij u wil gebruiken.

Christenen kunnen door het geloof krachtige realisten zijn. Ze kunnen de onzekerheden van de toekomst rustig onder ogen zien. Dat is punt één. Punt twee is dat God zijn kinderen van de toekomst laat weten wat nodig is. Soms gunt God hen een haarscherpe blik in het onbekende land.

Wanneer u uw leven hebt overgegeven aan God die de toekomst in zijn hand heeft, schenkt God u uit zijn hand die kennis over de toekomst die u nodig hebt. Biddend voor het huwelijk van uw kinderen zult u wellicht plotseling scherp zien hoe de problemen liggen en hoe de situatie zich zal ontwikkelen. Dan wil God u gebruiken.

Kinderen van God weten en de toekomst en hun eigen leven in dezelfde hand van God. Daarom zijn ze niet bang voor de toekomst met al zijn onzekerheden. Bang voor de toekomst. Je vraagt je af: Is alle angst voor de toekomst niet terug te brengen tot angst voor God?

Er zijn twee oer houdingen die je als mens tegenover de geschiedenis kunt aannemen: Of je probeert met zaken als horoscooptrekken en waarzeggerij de toekomst haar geheimen te ontfutselen. En met allerlei vormen van bijgeloof je toekomst veilig te

stellen. Of je leeft in gehoorzame overgave aan de God die de toekomst in zijn hand heeft. De voetballer Willem van Hanegem sprak laatst uit dat hij niet langer bijgelovig was. Het bijgeloof kostte hem te veel tijd. 'Dan kwam ik voor een wedstrijd de kleedkamer binnen en dacht: Hoe hing ik mijn broek ook al weer op voor de laatste gewonnen wedstrijd? In welke volgorde moet ik mijn voetbalschoenen aantrekken? Eerst de rechtse? Het was niet meer te houden. Ik heb het bijgeloof afgeschaft'. Een ander zal het bijgeloof te duur vinden. Israël mocht zich van God niet inlaten met sterrenwichelarij, het oproepen van geesten en het bezweren van de toekomst. Niet omdat het te veel tijd kostte. Of te veel geld. Maar omdat al deze zaken een motie van wantrouwen tegenover God waren.

God heeft de toekomst in zijn hand en laat door zijn profeten zijn volk voor de toekomst weten wat het nodig heeft. Sterrenwichelarij, waarzeggerij en bezweringen van de toekomst zijn pogingen achter de rug van God om iets van de toekomst uit zijn hand te grissen.

Amen.