

Roeping: het er op wagen met Jezus

Wie bij Jezus in dienst treedt doorloopt een andere weg dan wie gaat werken bij Philips, de burgerlijke overheid of de ING-bank (om enkele voorbeelden te noemen). Het hoofd personeelszaken van het gemeentehuis plaatst een advertentie waarin kandidaten voor een nauwkeurig omschreven functie worden uitgenodigd te solliciteren. Daarna volgt een sollicitatiegesprek waarin de kandidaat uitvoerig wordt ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de eisen die hierin aan hem gesteld zullen worden. Wanneer hij aangenomen wordt en in dienst treedt, weet hij precies wat hij te doen krijgt. Jezus plaatst geen advertenties. Hij roept mensen in zijn dienst. Hij voert geen sollicitatiegesprekken.

Wie bij Jezus in dienst treedt heeft tevoren van Hem niet een exacte functieomschrijving ontvangen. Het vergaat hem of haar als Philippus, toen deze in Jezusdienst kwam: -En Jezus zeide tot hem: volg Mijø (Joh. 1:44). Zendingorganisaties die een zendeling willen uitzenden, gemeentes die een voorganger willen beroepen, ziekenhuisbesturen die een pastor willen aanstellen, spreken met de betreffende kandidaten over de te verrichten werkzaamheden. Het gaat in al deze gevallen om dienst aan Jezus en aan het evangelie. Maar Jezus zelf gaat anders met zijn toekomstige dienstknachten om. Toen adspirant-discipelen Jezus om nadere informatie vroegen zei Hij: øKom en gij zult het zienø (Joh. 1:40, 47). -Volg Mijø en -Kom en zieø Met andere woorden: ga maar op weg en gaandeweg zul je het merken. Waag het met Mij! Roeping is een levenslang avontuur.

Jezus weet het, Hij kent je toekomst

We willen altijd graag weten waar we aan toe zijn. Maar als het om gaat om een leven in dienst van de Heer, geldt: alleen Hij weet waar en hoe we zullen functioneren. En hoe we het zullen redden. Jezus riep Petrus met de woorden: -Gij zijt Simon, de zoon van Johannes. Gij zult heten Cephas, wat vertaald wordt met Petrusø (Joh. 1:43). Deze woorden moeten Simon wonderlijk in de oren geklonken hebben. Hij moet er weinig van begrepen hebben. Wat houden die woorden in voor zijn toekomst? Waar begint hij in vredesnaam aan? Jezus zag in Simon de toekomstige Petrus, de rots waarop Hij zijn gemeente zou bouwen (Mat. 16:18).

Vóór het zover zou zijn, zou er nog heel wat in Simons leven gebeuren. Hij zou Jezus belijden als Zoon van God (Mat. 16:13-20). Hij zou Hem driemaal verloochenen (Joh. 18:25-27). Tenslotte zou hij van Jezus de concrete opdracht krijgen om zijn schapen te weiden (Joh. 21:15-18). Een hele geschiedenis! Maar roeping is een hele geschiedenis! Roeping is niet vast te pinnen op één moment uit je leven, waarin je het allemaal duidelijk wordt. Roeping krijgt gaandeweg met Jezus inhoud. Simons roeping hield een naamsverandering in. Simon zou Petrus gaan heten. Zo diep snijdt roeping in in je persoon. Het gaat om veel méér dan werk en tijdsbesteding. Een andere naam houdt een veranderde identiteit in. Roeping maakt je tot een ander mens. Zulke gedachten kunnen je onzeker maken, als je Jezusø roepstem meent te verstaan. De enige die dit alles overziet is Hij die roept. Een geroepene moet het met Hem wagen.

Jezus weet het, Hij kent je hart

Nathanaël werd door Jezus geroepen met de woorden: -Eer Philippus u zag, zag ik u onder de vijgenboomø (Joh. 1:49). Philippus - net door Jezus als discipel geroepen - zag wel wat in Nathanaël. Dat is niet verkeerd. Wanneer je in iemand een geroepene ziet, mag je hem of haar daar op attenderen. Maar beslissend voor de roeping is of Jezus wat in iemand ziet: -Eer Philippus u zag, zag ik u onder de vijgenboomø

Onder de vijgenboom zitten... In het oude testament is dat een beeld voor het goede leven in het komend rijk van God. Nathanaël zat niet toevallig onder de vijgenboom. Hij had niet even goed in zijn achtertuin onder een appelboom kunnen zitten. Nathanaël was helemaal gericht op het rijk van God. Hij verlangde er naar. Daarom ging hij af en toe maar vast onder een vijgenboom zitten. Jezus had Nathanaël zo zien zitten. En daarom zag Hij wat in hem als discipel. Jezus overziet heel ons leven. Hij kent niet alleen onze toekomst, Hij kent ook onze diepste verlangens uit het verleden en in het heden. Jezus sprak Nathanaël aan op basis van deze kennis van zijn hart: -Ik zag u onder de vijgenboomø Als gelovige moet je je door Jezus op deze diepste motieven laten aanspreken. Een diep verlangen is nog geen roeping. Maar wellicht ziet Hij er een roeping in. Roeping is een avontuur.