

Alles nieuw

Hemelvaart is niet een afscheid. Het is eerder een begroeting. Met hemelvaart wordt Jezus in een nieuwe functie aan ons voorgesteld. We lezen in Ef. 4:10: -Hij die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. Dat is Jezus na hemelvaart: degene die bezig is -alles tot volheid te brengen. We kenden Jezus reeds als degene die van de hemel naar de aarde was nedergedaald om te sterven voor onze zonden. Met Pasen leerden we Hem kennen als de Opgestane die dood en dodenrijk overwonnen heeft.

Op de Hemelvaartsdag geeft Hij een nieuw visitekaartje af. Hij zet zich naast God op de troon. Als de rechterhand van God is Hij nu voortaan bezig om op aarde het werk van goede vrijdag en Pasen af te maken. De vergevende liefde van goede vrijdag moet alle mensen onder haar beslag krijgen. De gehele schepping moet herschapen worden naar het model van de opstandingshof. Op paasmorgen besloeg de werkelijkheid van de opstanding enkele vierkante meters: de oppervlakte van het lege graf met de weggerolde steen. Wanneer de ten hemel gevaren Heer -alles tot volheid gebracht zal hebben, zullen de grenzen van de opstandingshof zijn opgeschoven tot aan de uitersten der aarde.

Ook aan christenen valt nog veel tot volheid te brengen. Onze schuld is vergeven en we hebben nieuw leven ontvangen. Maar hoe kwetsbaar en teer is dat nieuwe leven vaak! Hoe gemakkelijk gaan er dingen mis in het leven van een wedergeboren mens en in een gemeente van zulke mensen. Dan hebben we ook nog een lichaam. Een christen is een nieuw mens. Maar zijn lichaam wordt wel steeds ouder. Dat moet niet zo uitgelegd worden dat het lichaam er dus niet toe doet. Evenals een ruzie herinnert een ziek en ouder wordend lichaam gelovigen aan de onvoltooidheid van zijn bestaan. Er moet nog veel tot volheid gebracht worden. Eens zullen we helemaal nieuw zijn. Tot in onze botten en stijve spieren toe.

Die Hemelvaart tekst Ef. 4:10 bevat een wereldwijde verrassing. Er staat niet: -Om *allen* tot volheid te brengen, maar: -Om *alles* tot volheid te brengen. Alles. Dat is verder reikend dan allen: daar hoort ook de niet-menselijke schepping bij. En daar mogen we als mensen blij mee zijn. Ook de wereld van de dieren, de planten en de dingen zal nieuw gemaakt worden. De ter rechterhand Gods zittende Heer is bezig om het op aarde daar tenslotte op te laten uitlopen.

Op Hemelvaartsdag moet je -s morgens heel vroeg opstaan. Om bij het krieken van de dag de eerste vogel te horen zingen en een bloem uit zijn knop te zien komen. Dan mag je tegen die vogel zeggen: eens zul je nog mooier zingen. En tegen die bloem: eens zul je nog schoner bloeien. Als de ten hemel gevaren Heer alles tot volheid gebracht zal hebben. Zo is dauwtrappen een gelovige tocht door de natuur.

Olof de Vries