

OHDVries_Lachen_De Christen_1985.

De Christen, 100^e jaargang, nr. 37, 20 september 1985

Lachen

Humor is een kostbaar goed, ook en vooral in de gemeente van Jezus Christus. Humor is een ventiel waardoor opgekropte spanningen ongevaarlijk kunnen wegvloeien. Hij is het zout in de flauwe pap van een vergadering. Hij doet ons lachen om de dwaze inconsequenties in ons doen en laten. Spanningen, flauwe pap, inconsequenties... Zijn dat geen ernstige dingen in een gemeente van wedergeboren kinderen Gods die een woord voor de wereld hebben? Zonder gevoel voor humor gaan we ten gronde aan de ernst van onze lachwekkendheid!

We kunnen niet leven zonder te lachen. Na afloop van een begrafenis maken familieleden en vrienden van de overledene vaak grapjes met elkaar. We kunnen niet geloven zonder te lachen. Echte geestigheid heeft wat met de Geest te maken. De Geest neemt de onvolkomenheden en verdrietigheden van ons leven vrolijk mee in de heiliging van ons leven, op weg naar de toekomstige heerlijkheid.

Het is de ironie van een ernstig christendom dat zijn God een God is die lachen kan. In de bittere ernst van de samenzwering van de machthebbers der aarde tegen God staat van Hem geschreven:

‘Die in de hemel zetelt lacht; de Here spot met hen’ (Ps. 2:4)

Als God kan lachen, mogen wij ook lachen. En spotten! Er moet zoiets kunnen bestaan als een christelijk cabaret dat zijn inspiratie put uit het heilige spotten van God zelf!

Revolutionairen en fanatici kunnen niet lachen. Daarvoor nemen ze de misstanden in de wereld, de gebrekkige menselijkheid in de gemeente, en bovenal hun eigen idealen en eigen taak te serieus. Ik bedoel: ze nemen dit alles doodserieus. Ze leven een aantal jaren krampachtig van de ernst van het leven om er tenslotte aan te sterven. Kinderen van God mogen lachen. Aan het kruis heeft Jezus het zondige en kapotte van ons leven en van deze wereld doodserieus genomen. Letterlijk dood-serieus. Daarom mogen wij lachen om de ernstige dingen. Omdat God ze al ten einde toe serieus heeft genomen.

Wie weet wat genade is, kan lachen. Het Oude Testament gebruikt voor ‘genade’ een Hebreeuws woord dat we allen kennen als het Jiddische ‘gein’. Sam en Moos hebben het begrepen. Ik hoop dat we op de komende A.V. in Winschoten ook met elkaar kunnen lachen. En om onszelf kunnen lachen. Omdat ons genade bewezen is.