

Onverklaarbaar

Ik begrijp niets van Jezus' lijden. Ook in mijn vroomste momenten, ook ik mijn theologisch helderste momenten, begrijp ik niets van Jezus' lijden. Het kruis is het familiegeheim tussen God en zijn eigen Zoon. Het gaat om mij. Maar ver boven mijn begrijpen en denken handelt God de problemen die Hij met mij heeft af in de verhouding tot zijn eigen Zoon.

Het lijden van Jezus is onverklaarbaar. Iedere verklaring berooft het van zijn heilskarakter. Verklaard heil is geen heil. Alles wat van God tot mensen komt heeft iets van *ö*boven bidden en boven denken*ö* en van *ö*Uw gedachten zijn hoger dan mijn gedachten*ö*.

Over Golgotha moet je niet te veel verstandige dingen willen zeggen. Er werd tijdens de kruisiging van Jezus heel wat gezegd! Let er eens op, van welke aard de woorden zijn die op Golgotha vallen. Het zijn voor het overgrote deel of spotwoorden of gebeden. De Joden spotten: *ö*Als Hij de Christus is, laat Hij dan van het kruis afkomen*ö*. De romeinse soldaten spotten: *ö*Als Hij de koning der Joden is, laat Hij zichzelf redden!*ö*. De ene moordenaar aan het kruis bidt: *ö*Gedenk mij als U in uw Koninkrijk gekomen bent!*ö*.

Na Jezus' sterven verheerlijkt de hoofdman over de romeinse soldaten God: *ö*Deze mens was rechtvaardig!*ö*. Spot. Gebed. Verheerlijking van God. Dat zijn op Golgotha de enige mogelijkheden om te reageren. Een zogenaamd *ö*verstandig woord*ö* valt er niet. Voor discussie en genuanceerde beschouwingen is geen plaats.

Spot of gebed of lofprijzing. Dat zijn heel primaire reacties. Reacties van mensen die in hun ziel geraakt zijn. Van mensen die weten dat het op Golgotha om henzelf gaat.

Olof de Vries