

### Lachen met hemelvaart



"WEGENS HEMELVAART GESLOTEN..."

Een wrang plaatje. Maar niet wranger dan het plaatje dat de wereldsituatie biedt. Jezus Christus is ten hemel gevaren. Om gezeten naast God op de troon alle macht te hebben in hemel en op aarde. Tegelijkertijd wijzen in oost en west honderden raketten met kernlading naar de hemel. Om het machtsevenwicht op aarde te garanderen. En daarmee de vrede, zoals ons van bevoegde zijde wordt verzekerd. Waarom we dit wrange plaatje durven afdrucken in het hemelvaartnummer van een christelijk weekblad? Omdat God zijn ogen niet voor dit plaatje sluit. Uitgerekend op het feest van hemelvaart kijkt Hij er naar. En Hij laat zijn hemelvaartsvreugde er niet door bederven. Hij lacht er om. *De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machtshebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde... Die in de hemel zetelt lacht; de Here spot met hen* (Ps. 2:2, 4).

Hemelvaart is het feest van Christus' regering over de regeringen van de volkeren. De opgestane Heer is vanuit het hemels regeringscentrum bezig de geschiedenis te leiden naar het moment waarop mens en wereld zijn opstandingsleven zullen delen. De uiterste einden van de opstandingstuin zullen dan elkaar raken aan de andere kant van de wereldbol. Hij is bezig de nieuwe aarde naderbij te brengen, waarop gerechtigheid woont. Hij is bezig alle dingen nieuw te maken. Op aarde wordt dit duizendmaal weersproken. Door evenzovele zogeheten keiharde feiten. Maar de Heer lacht er om. En zijn gemeente mag met Hem meelachen. Hemelvaart mag je vieren door te spotten met alle keiharde feiten, met alle kernkoppen, met alle ontwapeningsbesprekingen. Ja, óók met alle ontwapeningsbesprekingen! Want ze zijn slechts de andere kant van de bewapeningswedloop, geleid door dezelfde machtshebbers.

Het toegangshek tot de lanceerbasis - die een treffende vergelijking vertoont met een begraafplaats - draagt een opmerkelijk opschrift: *Wegens hemelvaart gesloten*. Deze raketten moeten opgesteld staan in een christelijke natie! Grote leugen! De grootste leugens worden verkondigd in volkeren die bij bepaalde gelegenheden christelijke volkeren willen zijn. Er had beter kunnen staan: *Wegens hemelvaart geopend*. Elke raket die ten hemel wijst is een loochening van de hemelvaart van Jezus Christus. Om het met de dichter van psalm 2 te zeggen: *De machthebbers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde die aan zijn rechter hand zit*. In de bewapeningswedloop en de ideologie van het machtsevenwicht spannen de groten der aarde samen tegen Hem die alle macht heeft in hemel en op aarde. *Wegens hemelvaart geopend*!

Tussen hemelvaart en wederkomst zullen de raketbases geopend zijn. Pas bij Christus' definitieve nederdaling zullen de lanceerinrichtingen gesloten worden. Dan zal de Heer het verzet van de grote heren gebroken hebben. Tot dan staan de raketten opgesteld. En er dreigen er steeds meer en steeds betere bij te komen. Hoe moet de gemeente van Jezus Christus hierop reageren? Als de Heer zelf: door er om te lachen en er mee te spotten. Spot is hier meer op zijn plaats dan serieuze discussie. De bewapeningswedloop is waanzinnige demonie. Waanzin is vreselijk ernstig. Maar je moet er niet serieus op ingaan. Laten we lachen en spotten. Opdat de demonie ontmaskerd worde.

Olof de Vries