

Jezus had geen succes, maar werd opgewekt uit de dood ó is Pasen een succes?

Ik herinner mij de tournee die een Amerikaanse broeder enkele jaren geleden door Nederland maakte. Hij was zakenman. Sinds zijn bekering was hij een zeer geslaagd zakenman. Hij meende in zijn carrière ontdekt te hebben dat er verband bestaat tussen geloof en zakelijk succes: hij was naar Europa gereisd om daarvan te vertellen. Sinds hij zijn leven in Gods hand had gelegd werden zijn producten beter verkocht. Naarmate hij meer gaf voor het werk des Heren maakte zijn bedrijf meer winst. In Nederland haalden de meeste christenen hun schouders op bij het aanhoren van zijn ideeën. *ō*Typisch Amerikaans*ö*, was doorgaans de reactie. Inderdaad: *ösuccesö* is in Amerika een toverwoord. Als je daar succes hebt ben je snel een groot man. Kennelijk is dit succes-denken ook de geloofs-beleving van Amerikaanse christenen binnengedrongen. Het geloof in God als succesformule!

Succesgeloof.

Toch bestaat er ook bij ons een geloof waarin de factor *ösuccesö* een belangrijke rol speelt. Bijvoorbeeld: je geeft je hart aan de Heer en vanaf dat ogenblik ben je altijd een blij mens. Je leest iedere dag in de bijbel. Je leert belangrijke teksten uit je hoofd. En na verloop van tijd weet je op alle vragen een bijbels antwoord. Je bidt ernstig of de Heer je die bepaalde baan wil geven. Of dat ene huis. Of die bepaalde man. En Hij doet het! Er staat immers geschreven: *öVerlustig u in de Heer en Hij zal uw wensen van uw hartö*. De evangelisatiecommissie van de gemeente presenteert een ijzersterk plan om bewoners van een grote nieuwbouwwijk met het evangelie te bereiken. En inderdaad: de kerk stroomt vol en mensen komen tot geloof. Christen-ouders vertellen hun verhaal: *öWij hebben al onze kinderen iedere avond hoofd voor hoofd in gebed aan de Heer opgedragen. Het was bij ons gewoon regel dat de kinderen op zondag megingen naar de kerk. En ze zijn nu alle zes gedoopt en actief in de gemeenteö*. Van succesgeloof geldt wat van alle succes geldt:

Het klopt.

Het werkt.

Je slaagt.

Je verwachtingen komen uit.

Je bereikt je doel.

Christelijke standpuntbepaling op basis van te verwachten succes.

De factor *ösuccesö* bepaalt soms op onthutsende wijze de gesprekken die christenen voeren over hun opstelling in maatschappelijke en politieke vraagstukken. We nemen als voorbeeld het actuele probleem van de kernbewapening. *öLinkseö* christenen brengen hun pleidooi voor eenzijdige ontwapening - *öDe kernwapens moeten de wereld uit, te beginnen bij Nederlandö* - aan de man met de opmerking dat een dergelijke handelwijze de spiraal van machtsdenken doorbreekt en de tegenstander de ruimte geeft tot het doen van soortgelijke stappen. Eenzijdige ontwapening, relatieve weerloosheid, als *öactieö* met een beredeneerbare kans op succes! *öRechtseö* christenen pleiten voor het plaatsen van nieuwe kernwapens omdat alleen een machtsevenwicht de vrede garandeert, en de geschiedenis leert, dat een zwakker bewapend land onder de voet wordt gelopen. Ook in deze redenering speelt het berekenbare succes de hoofdrol!

Jezus had geen succes.

De opwekking van Jezus Christus uit de dood is een goddelijke streep door alle succes-denken en door alle succesgeloof. Een vreemde vraag: had Jezus succes? Jezus predikte het Koninkrijk van God. Hij genas zieken. Hij vergaf zonden. Hij had zijn vijanden lief. Hij ontfermde zich over mensen die iedereen met de nek aankeek. Stuk voor stuk geweldige dingen! Had Jezus daarmee succes? Jezus eindigde zijn leven aan een kruis. Het kruis is wel het tegenovergestelde van een succes-symbool.

Met Pasen werd Jezus opgewekt uit de dood.

Iemand zal zeggen: maar drie dagen na de schijnbare mislukking van Goede Vrijdag was Jezus er weer! Machtiger dan ooit te voren! Kun je met Pasen niet zeggen dat Jezus achteraf gezien toch succes had? Neen! Met Pasen had Jezus geen succes, maar werd door de Vader opgewekt uit de dood. Dwars door de dood heen, dwars door de kennelijke mislukking van Golgotha heen, dwars door de raadsels en vragen en verlegenheid en duisternis van Goede Vrijdag heen wordt het Pasen. Het geloof in Jezus Christus is geen succesgeloof. Het is het geloof in de opwekking uit de dood van de Gekruisigde. Succes zit tenslotte in je eigen zak. Opwekking uit de dood is een daad van God. Een successtory klopt. Er komt tenslotte uit wat er in het begin al in zat. En iedereen kan het narekenen.

De opwekking uit de dood is een nieuwe schepping. God scheidt iets ongedacht nieuws uit de dood, uit de scherven van wat op aarde kapot is gevallen.

Pasen geeft moed tot mislukken.

Dwars door de schijnbare mislukking van Goede Vrijdag heen kwam Jezus tot de overwinning van Pasen. Dat geeft je als Christen moed om met - menselijk gesproken - mislukkingen te leven. Een christen wiens levensloop een raadsel is, terwijl hij zich toch aan God heeft overgegeven. Ouders die ondanks gebed, liefde en voorbeeld hun kinderen zich kennelijk zien afkeren van Christus en zijn gemeente. Een gemeente die niet uit een moeilijk probleem komt, ondanks alle gebeden, ondanks alle Bijbelteksten aangehaald op gemeentevergaderingen. Het Paasfeest geeft moed. God scheidt iets nieuws uit wat wij omislukkingö noemen. Een christen moet soms durven mislukken.

Olof de Vries