

Discipelschap

door drs. O.H. de Vries

Discipelschap is gehoorzaamend geloof

Toen Jezus Zijn discipelen de zendingsopdracht gaf, zei Hij niet: "Zorg dat alle mensen in de hemel komen", of: "Maak alle mensen tot gelovigen", maar: "Maak alle volken tot Mijn discipelen" (Matth. 28:19). Jezus maakte daarna duidelijk wat een discipel is. Een discipel is niet iemand wiens ziel gered is voor de eeuwigheid of iemand wiens zonden zijn vergeven. Dat is hij óók, maar volgens Jezus' eigen woorden is een discipel hiermee getypeerd, dat hij alles leert onderhouden wat Jezus bevolen heeft" (Matth. 28:19), in gehoorzaamheid aan Jezus' bevelen. Christus geeft vergeving en liefde: Hij vraagt gehoorzaamheid. De liefde gevende en de gehoorzaamheid vragende Christus zijn één en dezelfde Persoon. U kunt de gevende Christus niet hebben zonder de vragende Christus. Bonhoeffer, een Duits theoloog die onder Hitlers handen de dood vond, schreef onder de titel "Navolging" een boek over het discipelschap. Hij keert zich hierin tegen de prediking van een "goedkope genade" die van christenen gemakzuchtige ontvangers van vergeving maakt. De genade kost véél, kost gehoorzaamheid!

Vraag om over na te denken

In een evangelisatiedienst preekte een dominee over de zegen van de gehoorzaamheid aan Jezus' bevelen. Na afloop werd hij hiervoor op zijn vingers getikt. Hij zou voor een evangelisatiedienst het verkeerde onderwerp hebben gekozen. Bespreek u aan de hand van Matth. 28:19 wat een evangelisatiepreek is!

Discipelschap is navolging van Jezus

Het Grieks waarin het Nieuwe Testament oorspronkelijk geschreven is heeft voor ons woord "discipel" een woord dat ook vertaald kan worden met "leerling".

Een discipel is een leerling!

Laat deze vraag eens door u heen flitsen: "Wat heb ik van Jezus geleerd?" Toen Jezus zijn discipelen uitkoos, zei Hij tegen hen: "Volg mij" (Marc. 1:17; 2:14). Jezus bracht Zijn leerlingen geen nieuwe godsdienstige opvattingen bij, Hij stopte hun hoofden niet vol met teksten, Hij bond hen aan Zijn eigen persoon en aan Zijn eigen levensweg. De Griekse filosoof Socrates bond zijn leerlingen aan ideeën. De Joodse rabbijnen bonden hun leerlingen aan de wetten van Mozes. Jezus bond Zijn leerlingen aan zichzelf: "Volg Mij na!" U leert van Jezus wanneer u Hem navolgt, wanneer u bidt voor uw vijanden zoals Jezus bad voor Zijn vijanden, wanneer u mensen in liefde helpt met eventuele opoffering van uzelf, zoals Jezus mensen hielp met volledige opoffering van Zichzelf. Jezus vormt Zijn volgelingen niet alleen door Zijn woorden, maar vooral door Zijn levensweg. U zult Jezus' woorden niet ten volle kunnen begrijpen, wanneer u Jezus niet op Zijn levensweg wilt volgen. Thomas a Kempis, een monnik uit de 15^e eeuw, schreef een nog steeds veel gelezen boek over de navolging van Christus. Op de eerste bladzijde van dit boek schrijft hij: "Wie ten volle de woorden van Christus wil verstaan, moet zich beijveren, dat hij zijn ganse leven aan Hem gelijkvormig make". Een christenechtpaar heeft problemen met burens die vijandig staan tegenover het geloof. Eerst heeft dit echtpaar hun zoontje verboden op straat te voetballen, omdat dit de buurman ergerde. Nu willen de burens dat er na acht uur 's avonds, geen piano meer gespeeld zal worden. Naar aanleiding van dit verzoek van de burens praten die man en zijn vrouw samen over Jezus' woorden; "Zal iemand u voor één mijl pressen, ga er twee met hem" (Matth. 5:41). Ze spreken lang over deze woorden en komen tot de conclusie dat het onbegrijpelijke, onmogelijke woorden zijn. Ze besluiten niet in te gaan op de wensen van de burens. Waaraan zou het kunnen liggen dat zij Jezus' woorden niet konden begrijpen?

De gehoorzaamheid van de discipel nader bekeken

We hebben er niet zoveel moeite mee om te zeggen dat we Christus moeten gehoorzamen. Wanneer anderen zich maar niet bemoeien met onze gehoorzaamheid aan Christus! Jezus zei tegen de discipelen die Hijzelf tot discipel gemaakt had: "Maak anderen tot Mijn discipelen". Een mens wordt een discipel van Jezus door de bemoeienis van mensen die al discipel zijn. Een ander christen zal u tot discipel moeten maken en u moeten leren onderhouden wat Jezus bevolen heeft! Geen discipelschap zonder de aanvaarding van het gezag van andere christenen! De reeds genoemde Thomas a Kempis schrijft over de gehoorzaamheid aan christenen die andere christenen tot discipel maken: "Wie zich zoekt te onttrekken aan de gehoorzaamheid, onttrekt zich aan de genade". De Argentijnse

predikant Juan Carlos Ortiz beschrijft in zijn boek "De discipel", hoe zijn gemeente een gemeente van discipelen werd. De leden werden niet langer zondag na zondag in een grote, vrijblijvende groep overspoeld met preken. Ze werden ondergebracht in kleine groepen waarin men elkaar hielp elke dag gehoorzaam te zijn aan Christus. Ieder vertelde er open en eerlijk van zijn falen, van zijn onwil, van zijn vorderingen in de gehoorzaamheid. De anderen gaven raad, bemoedigden, gaven soms opdrachten. Er werd ernst gemaakt met Hebr. 13:17: "Gehoorzaamt uw voorgangers, en onderwerpt u aan hen" en met Ef. 5:21: "Weest elkander onderdanig in de vreze des Heren". Zo maakte in die gemeente de ene discipel de medechristen tot discipel.

Vraag om over na te denken

Natuurlijk voelt u er niets voor om u als christen te onderwerpen aan het gezag van andere christenen. Terecht bent u bang voor een geestelijke dictatuur van predikanten,- ouderlingen, groepsleiders. Maar ondertussen blijven we zitten met teksten als Hebr. 13:17 en Matth. 28:19! Aan welke voorwaarden zou voldaan moeten worden voor u het gezag van andere christenen in uw leven wilt aanvaarden? Lees in dit verband wat Paulus durft te schrijven in 1 Cor. 11:1!

De navolging als heilsweg

In de navolging van de discipel gaat het er om, dat de discipel van Jezus in de levenspraktijk van alle dag op Jezus gaat lijken. De leerling gaat de trekken vertonen van de Heer. Dit vormt het hart van het evangelie. Het gelijk zijn aan Jezus Christus is immers de toekomst van christenen! Lees 1 Joh. 3:2 en Rom. 8:29. Deze toekomst wordt mede bereikt langs de weg van de navolging van Jezus. Wanneer we in gehoorzame navolging Jezus gelijk worden in Zijn kruisdragen, in Zijn daden van liefde en van opoffering, zullen we Hem ook eens gelijk zijn in Zijn heerlijkheid!