

RUIMTE streeft naar:

- Open en respectvolle bezinning op vragen met betrekking tot geloof, leven en samenleving.
- Ruimte voor verscheidenheid van denken en beleven binnen de Baptistengemeenschap.
- Respect voor en samenwerking met andere christenen.
- De beweging RUIMTE staat open voor iedereen die de andere leden van harte aanvaardt.

Beweeg mee met Ruimte

- Op verschillende manieren kunt u deelnemen aan de beweging RUIMTE:
 - Bezoek de landelijke ontmoetingsdag die RUIMTE 1x per jaar organiseert. Deze dag staat in het teken van een actueel thema.
 - Heeft u behoefte aan een gesprek, dan kunt u met onderstaand persoon contact opnemen.
Henk Slaakweg
tel.: 075-219190
 - Wilt u lid worden van de beweging RUIMTE en de Nieuwsbrief ontvangen, stuur dan NU de aanmeldingsbon.
 - Wilt u alleen een abonnement op de Nieuwsbrief, geeft u zich dan op via de aanmeldingsbon.



Baptist
zoekt

ruimte

Ruimtezoekers

Baptisten zijn christenen die altijd ook op zoek zijn geweest naar ruimte. Ruimte voor persoonlijk geloof, voor hun gemeenschap en vrijheid voor hun ge loofsbeleving.

De eerste Baptisten vonden dit niet in toen bestaande kerken en werden op zichzelf en hun geloof teruggeworpen. Hun zoeken naar ruimte markeert het begin van wat nu een van de grootste christelijke gemeenschappen ter wereld is.

Ook in latere jaren waren het juist Baptisten die zochten naar ruimte. Martin Luther King deed dat om de negers in Amerika een volwaardige plaats te geven; Billy Graham om al die niet gelovigen te bereiken.

Baptisten, zij konden werken dankzij een open geloofsgemeenschap die hun geloof en de daaruit voortvloeiende activiteiten niet beknotte.

Ruimte in Nederland

Nederland is een klein en dichtbevolkt land. Maar wel een open land. Dat hebben we ook nodig om adem te halen, te overleven en ons te laten inspireren.

Hetzelfde geldt voor de Baptisten in Nederland.

Zij zijn maar een kleine gemeenschap in vergelijking met andere. Zij ontmoeten niet aan veelvuldig contact met andere vormen van geloof en opvattingen. Daarom moeten zij zich voortdurend bezinnen op de veranderingen in de samenleving. Moeten zij voortdurend mee bewegen en gesprekken met andersdenkenden aangaan. Om ruimte te zoeken.

Ruimte, niet alleen voor onszelf maar ook voor anderen.

Want loopt een Baptist die geen ruimte zoekt niet het risico te vervreemden van zijn afkomst?

Ruimte bij de Baptisten

Binnen de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland zijn allerlei processen en ontwikkelingen aan de gang.

Te vaak verdwijnt het respect voor een rechtmatig streven naar openheid. Verdwijnt de dialoog met anderen. Verdwijnt het contact met hen die anders of zelfs niet geloven.

De mensen van RUIMTE zijn bezorgd over ontwikkelingen die kunnen leiden tot eilandvorming. Zij vinden dat ze open moeten staan voor dat wat er in de samenleving gebeurt. Ze vertrouwen ook daar Gods Geest tegen te komen.

Daarom hebben ze zich verenigd in de beweging RUIMTE.

Een beweging die wil proberen in kritische trouw een bijdrage te leveren aan een open klimaat binnen de gemeenschap van de Unie.