



Ik zie een poort wijd open staan  
waardoor het licht komt stromen  
van 't kruis, waar 'k vrijelijk heen mag gaan  
om vrede te bekomen  
Genade Gods, zo rijk en vrij  
Die poort staat open, ook voor mij



Wim de Zwart

God is erbij. Weest in geen ding bezorgd.  
naar Filippienzen 4: 5 en 6

Na alle fijne jaren die wij met elkaar mochten beleven, hebben wij met intens verdriet, maar vooral met dankbaarheid voor wat hij voor ons heeft betekend, afscheid genomen van mijn lieve man, onze vader en opa

## Willem Jan de Zwart

\* Arnhem, 15 juli 1951

† Arnhem, 24 december 2022

Rini de Zwart  
Kinderen en kleinkinderen

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op maandag 2 januari om 11.00 uur in de Baptistengemeente 'Ontmoeting' aan de Wassenaarweg 5 in Arnhem.

Voorafgaand aan de dienst is er tussen 10.30 en 10.55 uur gelegenheid om afscheid van Wim te nemen.

Aansluitend aan de dienst is er een informeel samenzijn in de koffieruimte van de kerk.

Om 14.00 uur zal het lichaam van Wim aan de aarde worden toevertrouwd op de natuurbegraafplaats Heiderust, Lentsesteeg 21 in Rheden.

U kunt de dienst eventueel ook volgen via: [www.bgontmoeting.nl/uitvaart-wim-de-zwart](http://www.bgontmoeting.nl/uitvaart-wim-de-zwart)

Correspondentieadres: Stedumhof 146 | 6835 MH Arnhem