



BAPTIST WOMEN'S WORLD
DAY of PRAYER



COURAGEOUS LIFE!
HEBREWS 13:6

November 1, 2021

Inhoud

Voorwoord	3
Moedig leven.....	5
Gebed om moed	7
Verhalen over moedige vrouwen	8
Preeti's reis naar moedig leiderschap	8
Joyce's reis naar moedig leiderschap	9
Geschiedenis van de Baptisten Vrouwen Wereldgebedsdag	10
Creatief bidden	11
Financiële bijdrage	12
Info en gebedspunten van alle continentale unies.....	13
Baptisten Vrouwen Unie van Zuid-Afrika (BWUA)	13
Baptisten Vrouwen Unie van het Caribisch gebied (CBWU)	14
Baptisten Vrouwen van Oceanië (BWP).....	15
Baptisten Vrouwen Unie van Latijns-Amerika (UFBAL)	16
Baptisten Vrouwen Unie van Noord-Amerika (BWNA).....	18
Baptisten Vrouwen Unie van Azië (ABWU).....	19
Europese Baptisten Vrouwen United (EBWU)	20
Baptisten Vrouwen Unie Algemeen (BWA – women = BWA – vrouwen afdeling).....	21
International Officers: 2020-2025.....	23
Projecten voor Wereldgebedsdag 2021	24
Collecte	26

Voorwoord

Lieve zussen in Nederland,

“Moedig Leven“ is het thema van 2021

Moedig leven in deze wereld waarin het Corona-virus nog steeds rondgaat, is niet zo gemakkelijk. Eenzaamheid is een groot probleem geworden. Vooral onder ouderen én jongeren....

Soms ontbreekt hen zelfs de moed om te leven. Ouderen mochten geen bezoek hebben in de tehuizen en jongeren misten de contacten onder elkaar. Wie alleengaand is had het extra moeilijk.

De problemen die het Corona virus veroorzaakt, zijn ongekend. Vele moeilijke situaties en problemen kwamen hieruit voort. Die kende onze maatschappij niet. Bij veel mensen ontbrak de moed om eruit te komen... Maar dan is daar deze tekst uit Hebreëen 13:6 “De Here is mij een Helper, wat zou ik vrezen?”

In onze kerk staat in de hal een spreuk gebeiteld in de muur: “Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.”

Het staat maar een paar verzen verder in Hebreëen 13:8

Het gekke is dat het me nooit bewust opgevallen was, terwijl die zin voor mij heel belangrijk geworden is sinds ik in 2000 de Wereldconferentie in Australië, die hetzelfde thema had, mocht bijwonen namens de Baptisten in Nederland. Die gebeurtenis heeft mijn leven totaal veranderd.

Een poos geleden viel mijn oog erop.

Deze spreuk, zo belangrijk in mijn leven, stond notabene in mijn eigen kerk!

Allerlei moeilijkheden heb ik ervaren in de laatste 20 jaar die verstreken zijn sinds mijn bezoek aan die conferentie in Australië. Net zoals bij iedereen loopt ook mijn leven niet over rozen.

Maar wat ik ervaren heb is wel: de hulp van Jezus, mijn Heiland, is altijd hetzelfde gebleven. Hij helpt mij door alles heen. Hij bemoedigt mij ook om dingen te doen en te durven. Dat heeft Hij gedaan en dat doet Hij nog. Omdat Hij gisteren en heden tot in eeuwigheid *mijn helper is. Wat zou ik dan vrezen???*

Lieve zussen, ondanks alle tegenslagen, groot verdriet en problemen die jullie op je weg tegenkomen: Houd goede moed! De Here is een Helper!

Veel liefs van jullie zus in de Heer,

Wies Dijkstra

Voor de tweede keer verwelkomen we ook de vrouwen van de ABC Baptisten en CAMA-gemeenten in het kader van de fusie. Hartelijk welkom bij de belangrijkste gebeurtenis in het jaar voor Baptistenvrouwen van de hele wereld. We hopen van harte dat jullie mee willen bidden.

Dit programma voor de Baptisten Vrouwen Wereldgebedsdag wordt jaarlijks rondgestuurd naar alle landen om te worden vertaald. De vertalingen worden online gezet op de officiële website van de Baptisten Vrouwen: <https://www.bwawd.org/Day-of-Prayer>

Inmiddels heeft het Coronavirus voor iedereen op de wereld grote gevolgen gehad. Mede daarom is de grote Wereld Conferentie in Brazilië in juni 2020 niet doorgegaan en ook onze Nederlandse Conferentie die op 17 maart 2020 gehouden zou worden, moest op het laatste ogenblik worden geannuleerd.

Maar men heeft nieuwe wegen ontdekt: in 2021 kon je digitaal de Wereld Conferentie bijwonen, want alles werd online gedaan. Rustig vanuit je eigen stoel met een kopje koffie erbij op je tablet kijken. Wat een mogelijkheden!

Wat betreft onze Nederlandse Conferentie, die gehouden zou worden in Kollumerzwaag met een kleine honderd deelnemers, hadden we in onze onwetendheid over de duur van de pandemie in eerste instantie gedacht dat die in september 2020 zou kunnen plaatsvinden. Maar gezien het aantal deelnemers en de beschikbare ruimte en de ernst van de situatie durven wij nog steeds geen voorspelling meer te doen voor een volgende datum.

Als er nieuws is, krijgen jullie dat te horen via de UNIE in de mededelingen voor de secretaris van jullie gemeente. Zie ook geregeld voor Vrouwenwerk-nieuws op de Unie-website. Ook zijn we van plan via een Facebook-account meditaties en wetenswaardigheden te plaatsen. Als jullie iets te vertellen hebben: **jullie bijdrage is van harte welkom**. Stuur het naar Hannie Mansens.

Wil je nieuws per post ontvangen, stuur dan een briefje of e-mail naar een van onderstaande adressen.

Mocht het mogelijk zijn om de Nederlandse Conferentie op een bepaald moment door te laten gaan, dan kun je je via de website van de Baptisten Unie opgeven of bij:

Janny Relyveld
Haf 47
8212 XM Lelystad
0320-223212
g.relyveld@online.nl

Wies Dijkstra
Parcours 34
9285 SC Buitenpost
0511-542014
wiesdijkstra@gmail.com

Hannie Mansens
Steenuil 93
7827 GE Emmen
0591-352877
Hanniemansens8@gmail.com

Omdat de gevolgen en de invloed van het Corona-virus enorm zijn, wil ik jullie vragen om bij elk werelddeel afzonderlijk ook te bidden voor alle slachtoffers en de moeilijke omstandigheden die dit virus teweegbrengt in dat werelddeel. Beperk het ervoor bidden ook niet tot deze ene dag, want we hebben allemaal elkaars gebed voortdurend heel hard nodig.

Jullie allen persoonlijk Gods rijke zegen toewensend,

Hannie Mansens en Wies Dijkstra



UNIE-ABC
BAPTISTEN- & CAMA-GEMEENTEN

Moedig leven

Een bijbelstudie door Karen Wilson

Daarom zeggen wij met goede moed: “De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?” Hebrëen 13:6

Deze woorden zijn stoutmoedig en gewaagd. Ze spreken over een moed die alleen komt als we de Heer aan onze zijde hebben. Moed is niet de afwezigheid van angst, maar het vermogen om vol te houden, ondanks je angst.



De apostel Paulus had alle reden om bang te zijn toen hij deze woorden schreef. Gewone stervelingen hadden hem veel schade berokkend. In 2 Korintiërs 11:23-27 lezen we een aantal dingen waaronder hij leed:

Paulus had meerdere keren in de gevangenis gezeten, hij was gezeseld en had de dood in de ogen gekeken. Hij was vijf keer veroordeeld tot veertig zweepslagen en was drie keer met de roede geslagen. Hij was aangevallen met stenen en had drie keer schipbreuk geleden. Hij was in gevaar geweest door bandieten, door de natuurelementen, en door Joden en heidenen. Hij was blootgesteld aan gevaar in de stad, op het platteland en op zee. Hij had dagen en nachten doorgebracht zonder slaap, zonder eten, zonder water en hij was koud en naakt geweest.

Paulus wist dat het leven niet gemakkelijk was! En toch, ondanks dit alles, vond hij de moed om door te gaan. Hoe kon dat?

Ik geloof dat Paulus zo vol vertrouwen op de Heer kon vertrouwen, omdat de woorden van God steeds weer weerklonken in zijn hart: *Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.* (Hebrëen 13:5)

Toen hij, vlak na het ontstaan van de kerk in Filippi, in de gevangenis zat, schreef Paulus deze woorden:

Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Filippenzen 4:4-7.

Binnen deze verzen staan vier sleutels tot een moedig leven:

Vergeet niet u te verblijden

Prijs de Heer ondanks de omstandigheden. Een kleine kaars kan een groot licht om zich heen verspreiden en een kort lofwoord kan een verzaamd hart verlichten. Prijs Hem voor Zijn troost, Zijn aanwezigheid, Zijn leiding, Zijn kracht. Prijs Hem voor Zijn heiligheid, Zijn barmhartigheid, Zijn liefde en Zijn genade. Prijs God voortdurend voor Wie Hij is – niet voor wat Hij kan doen, maar omdat Hij kwam om een van ons te zijn.

Vergeet niet dat Hij bij u is

We zijn nooit alleen. We kunnen naar de donkerste plek op aarde gaan, God is erbij. We kunnen naar de hoogste bergen gaan, God is erbij. We kunnen door de diepste dalen lopen, God is erbij. Er is nergens waar de Geest van de levende God ons niet kan bereiken of niet met ons heen kan gaan. *En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.* Mattheüs 28:20

Ik herinner me dat ik door de ergste bordelen in India liep en me afvroeg of Zijn liefde ook op zo'n plaats aanwezig kon zijn. Toen ik sprak met vrouwen die in de rij stonden te wachten op klanten, toen ik mijn hart deelde en hun handen vasthield en samen met hen chai-thee dronk... toen realiseerde ik me dat God er inderdaad bij was.

Vergeet niet te danken

Als we bidden, moeten we beginnen met danken. Hij is de Gever van elke goede gave (Jacobus 1:17) en Hij houdt ervan Zijn kinderen te zegenen (Mattheüs 7:11). Dank Hem voor alles. Dank Hem voor uw gezondheid, voor alles waarin Hij voorziet, voor Zijn redding, voor de maaltijd op tafel ... de lijst is eindeloos. Doe mee met de psalmist wanneer deze zegt, *Ik zal de HEERE te allen tijde loven, Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de HEERE; de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn* (Psalm 34:2-3). Als lofprijs op onze lippen ligt, groeit de moed in ons hart.

Onthoud dat het vrede is die uw hart bewaakt

Als we op deze manier leven, regeert Zijn vrede. Ook al zal de wereld omvallen en zullen er problemen ontstaan (Johannes 16:33), onze vrede wordt niet bepaald door onze omstandigheden. Soms kalmeert God de storm, maar soms laat God de storm woeden en kalmeert Hij Zijn kind. In Spreuken worden we aangespoord om *boven alles ons hart te beschermen, want daaruit zijn de uitingen van het leven* (Spreuken 4:23). Laat Zijn vrede op u zijn, laat Zijn vrede plaatsnemen in uw hart, adem Zijn vrede diep in en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat (Filippenzen 4:7), en ga uitdagingen aan met een houding van moed.

Conclusie

Als we moedig willen leven, moeten we sterk zijn in de Heer en in de sterkte van Zijn macht (Efeziërs 6:10); moeten we standhouden (Efeziërs 6:11); ons kleden voor de strijd waarmee we te maken krijgen (Efeziërs 6:13-17); bidden en vol van geloof zijn (Efeziërs 6:18) en moeten we het geheimenis van het Evangelie bekend maken aan een wereld die in grote nood verkeert. (Efeziërs 6:19)

Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezē. (Hebreeën 13:6)

Ga naar bwawd.org/LIFE-Bible-studies voor meer bijbelstudies over dit thema van andere continenten

Gebed om moed

Lieve Here God, geef mij moed.

Geef mij de moed om te zeggen wat ik wil zeggen,

Om op te komen voor gerechtigheid

Om naast degenen te staan die kwetsbaar zijn

Om op te staan voor degenen die mijn bemoediging nodig hebben

Net zoals ik die van hun nodig heb.

Maak mij tot een moedige vrouw die kracht krijgt door Uw Geest

Om te doen wat U wilt dat ik doe

Om te worden zoals U wilt dat ik word.

Geef me de moed om mijn fouten toe te geven wanneer ik zwak ben

En de moed om vergeving te vragen wanneer ik iets verkeerd heb gedaan.

Geef me moed om U te volgen, zelfs als stemmen

om mij heen

binnenin mij

zeggen dat ik niet goed genoeg ben

of dat ik het niet kan doen.

Ik heb Uw moed nodig om te veranderen en te groeien.

Ik heb Uw moed nodig om tot bloei te komen

Want pas als ik tot bloei ben gekomen, zal de wereld U zien.

Uw liefde, Uw genade, Uw kracht, Uw macht, Uw glorie.

En dat is wat ik wil, Here Jezus.

Doe dat in mij.

Doe dat door mij.

Want de wereld heeft U nodig.

Dat bid ik U, in Jezus' naam



Verhalen over moedige vrouwen

Preeti's reis naar moedig leiderschap



Preeti komt uit India en is socialemedia-editor voor BWA Women.

Als kind was ik introvert en verlegen, maar ook leergierig. Ik had weinig contact met anderen, maar ik maakte deel uit van een hechte vriendenkring. Nadat ik van school was gekomen, begonnen de dingen langzaam te veranderen. Rond die tijd bezocht ik een kerkelijke inwijdingsceremonie in Hyderabad. Mijn nicht, die net zo oud is als ik ben, stond vol vertrouwen voor een volle kerk en sprak moedig. Dat zette mij aan het denken, waarom zou ik minder waard zijn dan zij? Waarom zou ik daar niet kunnen staan en de massa toespreken? Dit was het moment dat dingen langzaam begonnen te veranderen!

Mijn eerste stap op de weg naar leiderschap was toen ik in mijn eerste jaar van mijn studie Techniek werd gekozen tot klassenvertegenwoordiger. Ik wist zeker dat God door mij heen had gewerkt en wat hij in mij wilde veranderen. Ik begon problemen op de universiteit aan te pakken, gaf presentaties en nam besluiten. Ik begon ook te spreken tijdens familiefeestjes of bijeenkomsten die vaak in mijn kerk werden georganiseerd.

Er vond een ommekeer plaats in mijn leven toen God mij de mogelijkheid bood om een studie Master of Science te volgen bij California State University in Sacramento. Toen ik 21 jaar was, vloog ik helemaal alleen naar Californië om daar te gaan studeren. Ik leerde toen om onafhankelijk te zijn, ontdekte wat mijn sterke punten waren, zette mijn eerste schreden op het pad van relaties en, en dat vind ik het belangrijkste, maakte kennis met de Kracht die zorgt dat we door kunnen gaan.

De eerste keer dat ik op een podium stond, was tijdens een vakantiebijbelschool. Zoals ik al vertelde: het moment dat mijn gedachtenproces veranderde, was tijdens een inwijdingsceremonie bij een kerk. Ik begon te spreken tijdens familiebijeenkomsten die meestal in de kerk plaatsvonden. Nu ben ik zelfs in de gelegenheid geweest te preken in de kerk. Ja! Het begon allemaal in de kerk, alles heeft de Heer zo goed gepland!

Mijn reis van een verlegen, introvert meisje naar een sterke vrouw vol zelfvertrouwen was misschien alleen maar mogelijk omdat dat Gods wil en plan was voor mijn leven. Hij heeft mij het zelfvertrouwen en de ijver gegeven om mijn grenzen te verleggen. Ik weet dat dit niet allemaal toevallig is geweest, maar dat God mij gekozen heeft om Zijn instrument te zijn bij het bouwen van Zijn Koninkrijk.

Joyce's reis naar moedig leiderschap



Joyce Porto komt uit Brazilië, maar op het moment dat ze dit schrijft, werkt ze als student voor Wilberforce 21 in Virginia in de Verenigde Staten. Wilberforce 21 is een mensenrechtenorganisatie die zich bezighoudt met het verdedigen van religieuze vrijheid wereldwijd.

Mijn moeder is mijn hele leven al mijn voorbeeld geweest. Zij liet mij zien hoe ik een moedige vrouw van geloof moest zijn. Ze nam me altijd mee naar onze lokale baptistenkerk, waar ik omringd was door vrouwen die hun leven volledig hadden toegewijd aan de Heer. Tijdens mijn jeugd ging ik naar de meidenclub, waar ik leerde hoe ik moest leven als de vrouw uit Spreuken 31: kostbaar, getalenteerd, mooi, toegewijd aan en gepassioneerd over alles wat God in haar handen legt.

Door de vrouwen die ik ontmoette in mijn lokale baptistenkerk en bij regionale en nationale baptistenbijeenkomsten ging ik me realiseren hoe belangrijk het was om een moedig leven te leiden. Toen ik een uitnodiging ontving om coördinator Kinderwerk te worden in de stad waar ik woonde, was ik in eerste instantie bezorgd dat ik dat niet aan zou kunnen. De Baptisten Vrouwen Associatie in de stad waar ik woonde verzekerde me dat ik het zou kunnen en spoorde me aan om de verantwoordelijkheid op me te nemen. Ze zeiden dat Hij die mij riep, me zou toerusten en mij elke stap op mijn weg zou begeleiden. Ik bekleedde deze positie twee jaar, toen riep de Heer me om nog veel meer voor Hem te doen op andere gebieden. Het leiden van het kinderwerk in mijn stad was de perfecte training en bemoediging die ik nodig had om kinderprojecten in zendingengebieden overal ter wereld te leiden.

Ik ben dankbaar dat de Heer overal ter wereld vrouwen op doet staan die sterke leiders en toegewijde dienaars zijn. De wijsheid en het leiderschap van deze vrouwen veranderen vele levens. Mijn gebed is dat de Heer steeds meer vrouwen als uit Spreuken 31 op laat staan, die alles doen met kracht en waardigheid en een inspirerend en moedig leven leiden.

Ga naar www.bwawd.org/courageous-life-stories om meer te lezen over Preeti en Joyce.



Zie de website voor meer verhalen over moedige vrouwen: Kele – Fiji, Betsy – Peru, Fernanda – Brazilië, Irene – Togo, Sonia – Pakistan

Geschiedenis van de Baptisten Vrouwen Wereldgebedsdag

De Baptisten Vrouwen Wereldgebedsdag neemt een centrale plaats in, in het leven van de Baptist World Alliance Women. Deze jaarlijkse gebedsdag is de manier waarop Baptistenvrouwen uit elk continent naast elkaar staan, groeien in effectiviteit en onze wereld vertellen over Christus. Giften die op deze dag worden opgehaald vormen de belangrijkste inkomstenbron voor de instandhouding en de bedieningen van de BWA Vrouwen.

Het is de belangrijkste dag van het jaar geworden voor Baptisten-vrouwen over de hele wereld. Op deze dag bidden alle Baptistenvrouwen speciaal voor elkaar. Staan ze biddend naast elkaar en zijn ze een getuigenis voor de mensen om hen heen. Stel je voor: een keten van gebed, die 's morgens op de eerste maandag in november in het Oosten begint en eindigt in het Westen van de wereld.... Wat een zegen moet daarvan uitgaan. Miljoenen vrouwen die voor elkaar bidden! Daar wil je toch aan meedoen!!

En kan het niet op die officiële dag: velen organiseren het gedurende die eerste week van november en ook dan zijn miljoenen vrouwen tegelijk aan het bidden.

Hoe de Wereldgebedsdag ontstaan is:

De Baptisten Vrouwen Wereldgebedsdag begon in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog als een wonder van Gods vredeachtende genade. In 1948 kwamen negentien Baptistenvrouwen uit Denemarken, Frankrijk, Italië, Duitsland, Nederland, Zwitserland, Groot-Brittannië, Finland en Tsjecho-Slowakije samen in Londen onder voorzitterschap van mevrouw Olive Martin. Zij vormden de Vrouwencommissie van de Baptist World Alliance. De oorlog had hun levens en hun zusterschap in Christus verscheurd. Ze kwamen samen met hun wonden van verlies en angst, achterdocht en schaamte – wonden die begonnen te genezen toen ze samen de woorden van Johannes 3: 16 ieder in hun eigen taal uitspraken. Binnen drie dagen was de European Baptist Women's Union (EBWU) gevormd en hadden ze hun eerste presidente gekozen: Maria Nørgaard uit Denemarken. Zij kwam met het idee de eerste week van november te betitelen als 'een week waarin we samen bidden voor elkaar en de wereld'.

Twee jaar later, in 1950, leidde hun voorbeeld ertoe dat de Baptisten Vrouwen Wereldgebedsdag in het leven werd geroepen.¹

Sinds die bewogen periode is de Gebedsdag-beweging van de Baptistenvrouwen gegroeid. Tegenwoordig worden vrouwen in bijna elk land waar Baptistengroepen zijn, bereikt. Momenteel zijn er zeven continentale Unies die vrouwen uit 156 landen verbinden met vertalingen van dit programma in meer dan 80 talen.

We zijn voortgekomen uit de oorlog en het verlangen om spirituele gemeenschap en eenheid te ervaren, maar we moeten wel opmerken dat veel Baptistenvrouwen nog steeds te lijden hebben van geweld en isolatie door oorlog. In veel landen komen vrouwen samen om te bidden midden in de onrust die wordt veroorzaakt door geweld, terwijl anderen dagelijks vrezen voor hun veiligheid en welzijn.

De Wereldgebedsdag brengt vrouwen uit de hele wereld samen en biedt hun spirituele reddingslijnen die hen versterken en hoop geven. Wie kan de moed meten die deze vrouwen krijgen, doordat ze weten dat hun zusters in andere landen voor hen bidden? Veel Baptistenzusters in Oost-Europa zeggen dat gebed heeft gezorgd voor vrijheid en vrede in 1990 in veel van hun landen. En deze behoefte blijft bestaan gezien recente gebeurtenissen!

In sommige plaatsen op de wereld moeten vrouwen meerdere kilometers lopen, soms over bergen en door dalen, om gebedsplaatsen te bereiken. In gedeeltes van Azië en Afrika moeten vrouwen rivieren en stromen overzwemmen om deel te kunnen nemen aan de Wereldgebedsdag. Is het geen wonder dat de beweging is gegroeid? Met deze moed en toewijding zullen Baptistenvrouwen ook in de toekomst de krachtbron van hun kerken zijn.



1 Esther Barnes, *Coming together, A History of the Baptist World Alliance Women's Department*

Creatief bidden

In 2020 zijn jullie allemaal zo creatief geweest om wegen te vinden om toch de Wereldgebedsdag te kunnen vieren. We hopen dat het dit jaar fysiek weer mogelijk is om dat te doen, maar mocht het niet zo zijn, dan volgen hieronder een aantal tips en ideeën om het op een alternatieve manier te doen.

Bovendien verandert onze cultuur voortdurend en er zijn tal van manieren waarop we ons daaraan kunnen aanpassen om ons bereik als gebedsvrouwen uit te breiden. Laten we creatief nadenken over manieren waarop we meer vrouwen bij onze wereldwijde gebedscirkel kunnen betrekken. Laten we proberen onze Wereld Gebedsdag op een andere manier te ervaren en het mogelijk maken dat meer vrouwen dan ooit kunnen deelnemen!

Hieronder volgen een aantal ideeën, die vooral nu tijdens de Corona-pandemie belangrijk zijn:

Traditionele gebedsbijeenkomsten

Traditionele samenkomsten die plaatsvinden in de kerk en diverse openbare ruimtes. Zie bwawd.org/planning-tips voor het plannen van een gewone bijeenkomst in de kerk.

Kleine gebedsbijeenkomsten

Intieme gebeurtenissen die plaatsvinden op kleine locaties, bijvoorbeeld bij iemand thuis, in een bibliotheek of in een café.

Gebed in openbare ruimtes'

Tafels of kraampjes voor gebed op openbare locaties, bijvoorbeeld de campus van een universiteit, een metrostation of een straathoek, of een markt, waar iedereen die dat wil, gedurende de dag kan komen om te bidden. Of in de hal van je eigen kerk en maak dat bekend op een of andere manier.

Gebed het hele jaar door

Moedig elkaar aan om de gebedspunten mee naar huis te nemen en daar het komende jaar voor te blijven bidden. Maak koelkastmagneten of een creatief voorwerp voor op het toilet 😊 als herinnering om te bidden.

Gebedswandelingen

Maak gebedsruimtes in uw kerk en maak daar diverse gebedsstations die de continentale unies vertegenwoordigen. Leg gebedspunten neer bij elk werelddeel-station en laat de mensen van het ene station naar het andere gaan terwijl ze voor de genoemde punten van de Unies bidden.

Momenten voor gebed op afstand met behulp van digitale middelen

Het is niet altijd mogelijk om elkaar persoonlijk te ontmoeten. Er zijn manieren om daarmee om te gaan.

Gebedsgroepen per sms of app

Verzamel een groep mensen en spreek een vast moment af om te bidden. Stuur elkaar de gebedspunten per sms of app.

Of spreek af dat een van de groepsleden de andere leden een sms of app stuurt met een gebed uit de gids of een Bijbeltekst ter overdenking. .

Gebedsgroepen per e-mail

Maak een e-mailgroep en verstuur elkaar gebedspunten of schrijf gebeden uit en verspreid deze per e-mail of per post.

WhatsApp of Skype of Zoom

Gebruik videobellen om op die manier elkaar min of meer persoonlijk te ontmoeten. .

Telefoonketting

Spreek een tijdstip af met degenen die geen digitale mogelijkheden hebben om in tweetallen te bellen en via de telefoon met elkaar te bidden. .

Je kunt ook nog wisselen per continent.

Van tevoren heeft de leiding dan een schema gemaakt, zodat je per continent telkens met iemand anders telefonisch bidt. Spreek een tijd af hoe lang je bidt. Er zijn 7 continenten. Als je 5 minuten per continent neemt en het afscheid nemen en opbellen erbij rekent ben je ongeveer 45 minuten bezig.

Als u creatieve manieren ontdekt om op afstand samen te bidden, deel deze ideeën dan met ons, zodat wij ze door kunnen geven. Neem contact met ons op via bwawomen@bwawd.org (in het Engels) of in Nederland via gerdien.karssen@baptisten.nl

Ga naar bwawd.org/Creative-Day-of-Prayer of bwawd.org/DOP-Extras voor nog veel meer manieren om uw gebedstijd in te richten. O.a. een poster, foto's voor een Powerpoint presentatie, **thematic LIFE**, video's , etc.

Financiële bijdrage



Geef tijdens de gebedstijd ook uw ONMISBARE financiële bijdrage, zodat levensverrijkende projecten die door de Wereldgebedsdag op uw continent of wereldwijd worden georganiseerd, mogelijk gemaakt kunnen worden. Zie elders in dit programma hoe u uw gift kunt overmaken.

Zie www.bwawd.org/offerings voor meer informatie over hoe deze giften worden gebruikt, zie ook elders in dit programma.

Kijk ook op www.facebook.com/BWAWomensDepartment/ voor meer informatie over het wereldwijde bereik van deze beweging en over de Gebedsdag. U vindt daar foto's van een aantal van onze duizenden zusters die wereldwijd samen met u meedoen aan deze ervaring.

We benadrukken het nog maar eens weer: Al onze projecten zijn voor het grootste gedeelte afhankelijk van deze **ENE** collecte per jaar.....

Dit jaar is de nood nog hoger door de Corona-crisis.

Geef daarom alstublieft gul. Geef met je hart. Het gaat om het werk van onze Heer.

Tip: Begin NU alvast te sparen voor volgend jaar.

De organisatie is iedereen heel dankbaar voor jullie bijdrage en weet dat alles goed gebruikt wordt.

Rekeningnummer bank

NL 14 TRIO 0391015613 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten

Bestemd voor: EBWU Gebedsdag 2020

Baptist House, Postjesweg 150, 1061 AX Amsterdam

Vermeld beslist het doel van de gift: (EBWU Gebedsdag 2021) én van welke PLAATS het geld afkomstig is.

Online Giving:

U kunt ook online een gift overmaken op www.bwawd.org/giving.

Heel hartelijk dank voor jullie deelname

en jullie financiële bijdrage !

Info en gebedspunten van alle continentale unies

Baptisten Vrouwen Unie van Zuid-Afrika (BWUA)

De Baptisten Vrouwen Unie van Zuid-Afrika (BWUA) heeft zich erop geconcentreerd vrouwen te helpen de armoede te verminderen door training en door opkomende leiders te helpen zich te ontwikkelen. Op de foto een groep jonge vrouwen die "Good Seed" heet. Ze worden begeleid zodat zij in de toekomst het stokje over kunnen nemen als leiders van Central Africa Baptist Women.



De Baptisten Vrouwen Unie van Zuid-Afrika (BWUA) heeft een programma voor training in vaardigheden en sociale ondersteuning opgezet om lokale kerken te helpen de vrouwen in hun gemeenschappen die te weinig vaardigheden hebben, te helpen bij het vinden van werk. De dames van het Project "Dorcas Christian Women's Job Corps" in King Williams Town kunnen kleine ondernemingen ondernemingsgeest bijbrengen, men leert de vrouwen hoe ze moeten bakken en met een computer werken. Alle deelnemers krijgen ook les in levensvaardigheden en werken het Bible Way-studieprogramma door.

De Baptisten Vrouwen Unie van Zuid-Afrika ontving een subsidie die men heeft gebruikt om een programma op te starten voor kerken die trainingen gaven om gender gebaseerd geweld op te lossen.



Gebedspunten van Afrika:

1. Onvoldoende middelen maken het moeilijk geplande activiteiten uit te voeren. Tijdens de COVID-19-periode neemt de armoede toe doordat de economische activiteiten teruglopen. Bid voor vrouwen in Afrika die hun baan zijn verloren en hun gezinnen niet konden overtuigen zich over te geven aan God, zodat Hij deuren kon openen en de voorraden in hun huizen, hun kerken en hun gemeenschappen kon vermenigvuldigen. Bid dat het hen goed mag gaan.
2. Zuster Barbara Singermann heeft als Baptisten-zendinge vele jaren in Afrika gediend. Dank God dat Hij haar en haar echtgenoot heeft bewaard. Prijs Hem voor de manier

- waarop Hij haar heeft gebruikt tijdens de lockdown door maandelijks gebedsbijeenkomsten te organiseren en boekjes over aanbidding voor thuis uit te geven.
3. In Zuid-Afrika steunt de BWUA een project dat onderdak biedt aan misbruikte vrouwen en kinderen. Bid dat echtgenoten zullen houden van hun echtgenotes en bid voor vaders die hun kinderen opvoeden naar het Woord van God. Bid dat kerkleiders opkomen tegen misbruik.
 4. Bid voor vrede en stabiliteit op het hele continent en bid voor eenheid in onze gezinnen en onze gemeenschappen. Bid dat we elkaar zullen vergeven, aan sterkere relaties zullen bouwen en samen de Here zullen zoeken.
 5. Prijs God voor het BWA Hulp Project, dat kwetsbare mensen kan ondersteunen en het lijden in Zuid-Afrika kan verlichten; dit is een antwoord op onze gebeden van vorig jaar.

BWUA verbindt vrouwen uit 37 landen

Baptisten Vrouwen Unie van het Caribisch gebied (CBWU)



Training in leiderschapontwikkeling in het Caribisch gebied waar nieuwe leiders werden getraind in “transformerend leiderschap” door gespreksleider Karlene Edwards-Warrick.

Gebedspunten Caribisch gebied

1. Bid dat alle vrouwengroepen op de eilanden zich aansluiten bij de overkoepelende organisatie op hun eiland.
2. Dank God dat hij vrouwen stuurt die zich beschikbaar stellen voor de bediening en hun best doen hiervoor.
3. Bid dat het Project Tuinbouw en Training van de Baptisten Unie van Trinidad en Tobago Vrouwen-afdeling zal blijven voorzien in werk, voedsel en training voor mensen in nood. Bid dat de Grenada Baptisten Vrouwen Associatie succes zal blijven hebben in haar ondernemingsproject dat voorziet in werk en training voor vrouwen.
4. Bid voor de training en ontwikkeling van nieuwe leiders, waaraan veel behoefte is in de landen die vertegenwoordigd worden door CBWU.
5. Bid voor de training en ontwikkeling van vrouwelijke leiders op de eilanden. Bid dat de communicatie tussen de eilanden sterker zal worden.
6. Prijs God dat hij jongere vrouwen stuurt die zich in willen zetten voor het werk van de CBWU.

CBWU verbindt vrouwen van 17 lid organisaties op de eilanden in het Caribisch gebied.

Baptisten Vrouwen van Oceanië (BWP)



dignity packs for women

FOR VICTIMS OF CYCLONE HAROLD



BWP-evenement: Fondsenwerving voor de Baptistenvrouwen van Vanuatu na de vernietigingen die zijn aangericht door cycloon Harold. In april 2020 trok de tropische cycloon Harold door de zuidwestelijke Stille Oceaan. Hij veroorzaakte schade in Fiji, Toga en vooral Vanuatu. De huizen van sommigen van onze Vanuatuaanse zusters werden verwoest en de bewoners werden afgesneden van de eerste levensbehoeften, zoals water. Het lukte om online contact te leggen tussen de Unie van Oceanië en de presidente van de Baptistenvrouwen van Vanuatu, Mary Kaltabang, die verslag deed van de schade en noden. Het BWP-team organiseerde al snel dat online fondsen werden geworven voor “hygiënepakketten” zodat kon worden voorzien in hygiënische voorzieningen voor de vrouwen.

Binnen 2 weken waren er 1.500 Australische dollars opgehaald en overgeschreven naar de Baptisten Kerk van Vanuatu. Zuster Kaltabang organiseerde de inkoop en distributie van de pakketten, die onder andere water en tandpasta bevatten.

Gebedspunten Oceanië :

1. Bid voor onze grootste uitdagingen, de taalgrenzen en de beperkte beschikbaarheid van internet in sommige landen.
2. Prijs God dat de zusters in ons werelddeel zo betrokken zijn bij de bediening van onze organisatie en hun passie hiervoor tonen. Ze zijn bereid lange reizen te maken over moeilijk terrein om elkaar te ontmoeten.
3. Bid voor de ontwikkeling van het huiselijkgeweldproject, dat ernaar streeft de Australische Baptisten-dominees beter toe te rusten om degenen te ondersteunen die zich in deze tragische en gevaarlijke situatie bevinden. Bid dat we vrouwen die te lijden hebben onder huiselijk geweld, kunnen dienen en helpen.
4. Bid voor de vele vrouwen die hun baan zijn kwijtgeraakt tijdens de Covid-19-crisis door de enorme daling van het aantal reizen in de toeristensector. Toerisme is een van de belangrijkste bronnen van inkomsten in het Oceanisch gebied.
5. Bid dat onze presidentes samen kunnen komen voor een workshop over gezonde, veilige gezinnen. Bid voor een heropleving van het geboortehut-project in Papoea-Nieuw Guinea.

BWP maakt verbinding tussen 7 lid organisaties in 7 landen

Baptisten Vrouwen Unie van Latijns-Amerika (UFBAL)



Dankzij uw giften heeft UFBAL een subsidie ontvangen van de Wereldgebedsdag van de Baptistenvrouwen en heeft de organisatie honderden mensen kunnen zegenen. Het doel was om deze subsidie te besteden voor de etnische groeperingen in Latijns-Amerika. Er zijn 500 Bijbels in hun moedertalen geleverd, er zijn vier bronnen gebouwd in vier gemeenschappen en etnische groeperingen in Ecuador werden geholpen tijdens de pandemie. Uw giften hebben door dit project op vele

manier een impact gehad op meer dan 2000 levens.

De poster “¡No estás sola!” (U staat er niet alleen voor) vestigt de aandacht op de gratis telefoonlijn die UFBAL heeft opgezet voor niet-geplande zwangerschappen.



Gebedspunten Latijns Amerika:

1. We bidden voor onze droom om een Latijns-Amerikaanse vrouwelijke zendeling te steunen in haar werk met vrouwen in India terwijl we de eerste stappen op weg naar dit doel zetten. Het project heet “Treasures in Heaven” (Schatten in de hemel).
2. We bidden voor ons vijfjarendoel, de impact die we willen hebben op toekomstige generaties.
3. We bidden voor etnische groeperingen en de invloed die het evangelie zal hebben in hun culturen.
4. We bidden voor PEPES, de christelijke kinderopvang voor kinderen uit arme gebieden.
5. Bid voor deze grote noden:
 - a. stoppen huiselijk geweld
 - b. banen voor jonge mensen
 - c. verdieping in de omgang met God
6. We bidden dat er voor ELK Latijns-Amerikaans land een gratis telefoonlijn wordt ingesteld om hulp te bieden aan vrouwen die te maken hebben met ongeplande zwangerschappen. Op dit moment hebben we een communicatiecentrum in Argentinië dat verzoeken doorspeelt naar specifieke vice-presidentes.

Liliana Fernandez de Farina, presidente van UFBAL, is dankbaar voor uw gebeden. Ze is dankbaar voor Gods antwoord op deze gebeden in het goede team waarmee ze samenwerkt. Ze ziet ze als een echt geschenk van God aan haar. Elke vice-presidente uit elk land is betrokken bij het UFBAL-programma en de wekelijkse virtuele gebedstijd op dinsdag en een videoconferentie van 30 minuten op vrijdag.



25 lid organisaties in 21 landen werken samen voor toekomstige generaties!

Baptisten Vrouwen Unie van Noord-Amerika (BWNA)

De Leadership Development-sessies (workshops voor Leiderschapsontwikkeling) werden goed ontvangen met 173 geregistreerde deelnemers uit de hele wereld.

Gebedspunten Noord-Amerika:

1. Bid voor organisaties die moeite hebben de kloof tussen de behoeften van oudere en jongere vrouwen te overbruggen. Ze willen rekening houden met degenen die altijd trouw zijn, terwijl ze ook proberen nieuwe wegen in te slaan.
2. Prijs God voor het virtuele stageprogramma dat mogelijkheden biedt voor jonge vrouwelijke Baptisten-leiders om leden van het administratieve team van BWNA te volgen en waardevolle werk- en leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen.
3. Bid voor het Inside-Outside-programma van TREY (Trauma Recovery for Exploited Youth – Traumaherstel voor misbruikte jongeren), een organisatie die een veilige, op herstel gerichte gezinsomgeving biedt voor jongeren van 16 jaar en ouder, die herstellende zijn van de sekshandel. Bid voor vrijwilligers die te kampen hebben met vermoeidheid en burn-outs, bid ook voor de nieuw ingekomen leiders voor dit programma.
4. Bid voor genezing en verzoening voor inheemse vrouwen die zich graag zouden willen inzetten voor de organisatie, maar coaching en leiderschapstraining nodig hebben om hen te ondersteunen in het werk dat ze doen in hun gemeenschappen.
5. Bid voor de wekelijkse online gebedsbijeenkomsten. Bid dat meer mensen deelnemen aan deze online bidstond en dat de Baptisten Vrouwen van Noord-Amerika groeien in hun toewijding aan gebed.
6. Prijs God voor de nieuwe, maandelijkse online ondersteunings- en netwerkworkshops waar een groot deel van de Baptistenvrouwen bij betrokken is, en waar zij worden geholpen hun leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen en zich voor te bereiden op dienstverlening in hun bediening.



BWNA maakt verbinding tussen 16 lid organisaties in 2 landen

Baptisten Vrouwen Unie van Azië (ABWU)



WOMEN HELPING WOMEN (Covid crisis relief)

ABWU helping 10 countries and 15 organisations through this programme.



To under privileged Women and Children and Women and Children fleeing conflict zone in temporary shelters.



Gebedspunten Azië :

1. Bid voor een verstandig beleid om de economische en politieke uitdagingen van de pandemie aan te pakken en voor meer werkgelegenheid en wereldwijde samenwerking. Bid voor de hoop die alleen in Jezus Christus te vinden is.
2. Prijs God voor stabiliteit op financieel gebied en de mogelijkheid om door te gaan met ons goede werk en onze bedieningen. Bid voor vernieuwing in het leiderschap en dat meer jongere vrouwen hierbij betrokken raken. Prijs God dat de band tussen onze lidorganisaties sterker is geworden; dat de voorzitters en de vier leiders elkaar vaker ontmoeten en volop gebruik maken van sociale media voor Zijn bediening.
3. Bid voor het Grace Baptisten Vrouwen & Kinderen-project in Pakistan, omdat zij moeite hebben hun opvanghuis te onderhouden. Bid ook voor ongehuwde moeders en weduwen die het moeilijk hebben in Hongkong en voor het project "Sta op en Schitter" in Nepal.
4. Bid voor herstel van vrede en rust op het gebied van politieke en economische stabiliteit en etnische conflicten in Thailand, Indonesië, Hongkong, Myanmar en Pakistan en Afghanistan. Bid dat God bloedvergieten voorkomt en Zijn genade toont wanneer mensen bij elkaar willen komen om Gods medeleven te tonen, ondanks conflicten en dreigementen.
5. Bid voor bescherming tegen de toename van huiselijk geweld. Bid voor sociale gerechtigheid voor vrouwen en kinderen in sommige Aziatische landen. Bid tegen discriminatie, uitbuiting en misbruik en voor autoriteiten dat zij gehoor geven aan stemmen en petitie's.

6. Prijs God dat hij het mogelijk maakt dat het Bestuur geld ophaalt voor het Vrouwen-Helpen-Vrouwen project. Moge God de personen die deelnemen in en royaal geven aan de ABWU zegenen!

ABWU heeft 33 lid organisaties in 18 landen

Europese Baptisten Vrouwen United (EBWU)

Lieve zusters,

Wat ons onderscheidt, verrijkt ons ook als we onze ervaringen met Christus delen en zien hoe Hij ons voortdurend vormt, ons soms beperkt, zodat we elke dag meer op Hem gaan lijken. Sommige moeilijkheden, zoals talen, verdwijnen wanneer we bidden. In Christus is hoop.

Ook nu weer heb ik gezien hoe onze missie wereldwijd is. Jezus kwam om ons leven in overvloed te geven, maar wij hebben dat leven in overvloed alleen wanneer wij worden als de schapen onder de hoede van de Herder. We moeten altijd een prijs betalen, onszelf niet belangrijk vinden maar Hem volgen, want Hij is het ware leven, vol van vreugde en vrede.

Raquel Abellán, Spanje, UMMBE President

In de afgelopen 20 jaar heb ik door het werk van de EBWU een persoonlijke band ontwikkeld met veel vrouwen. Wat een vreugde om zo veel bekende gezichten te zien bij het EBWU Zoom-seminar tijdens de EBF-bijeenkomst en bij de Zoom-ontmoeting van de Gebedsdag 2020. Het is een zegen in een tijd te leven waar we met behulp van technologie samen kunnen zijn, zelfs als we duizenden kilometers van elkaar verwijderd wonen. Het LIFE-thema had niet beter gekozen kunnen zijn voor dit jaar, omdat het kostbare leven voor velen in gevaar kwam tijdens deze COVID-19-tijd. Kunnen bidden voor deze en voor andere belangrijke onderwerpen, verenigd te midden van al onze prachtige diversiteit, is een geschenk van God.

Wies Dijkstra, Nederland, voormalig vice-presidente EBWU 2013-2018

Alle dank aan de organisatoren van de conferentie. Ik geloof dat we niet voor niets zijn samengekomen en hebben gebeden. Door de conferentie konden vele zusters elkaar ontmoeten, konden ze even vrij zijn van alle zorgen en ziektes en konden ze de adem van de Heilige Geest voelen in het hart van elke vrouw.

Zuster Janny uit Wit-Rusland, in reactie op de conferentie waar de 25e verjaardag van de vrouwenbediening in Wit-Rusland werd gevierd.

Gebedspunten Europa:

1. We bidden dat omstandigheden zoals de Brexit niet tot isolatie zullen leiden. Moge God de eenheid, de verbondenheid en de vriendschap tussen Baptistenvrouwen in de EBWU-regio beschermen.
2. We bidden dat Christenen in onze EBWU-regio stevig mogen staan in hun geloof en hun ogen op Jezus gericht mogen houden in deze moeilijke tijden waar onze regio mee te maken heeft. Bid dat harten vol zullen zijn van de Heilige Geest en diepe liefde voor Jezus Christus en dat zij Zijn overwinning en bemoediging overal mogen brengen waar ze komen.
3. Open de ogen van mensen zodat zij zich mogen afkeren van de duisternis en naar het licht mogen keren en weg van de aantrekkingskracht van materialisme, zelfzuchtigheid, racisme enz. Dat zij zich op God mogen richten, en dat zij vergeving van zonden mogen ontvangen en een plaats tussen degenen die geheiligd zijn door hun geloof in Jezus.
4. We bidden voor onze leiders (regeringsleiders, kerkleiders, leidinggevendenden enz.). Laten hun beslissingen christelijk en wijs zijn, zodat zij Gods goedheid niet kwijtraken en zegeningen zullen ontvangen.

5. Hemelse Vader, zeg degenen die geleden hebben onder de gevolgen van de Corona-pandemie door rouw, huiselijk geweld, eenzaamheid, werkeloosheid, dakloosheid, thuisonderwijs, thuiswerken, uitgestelde operaties enz.
6. We bidden ook voor degenen die wonen in landen met sociale instabiliteit, instortende economieën, vervolging, oorlog en natuurrampen.

EBWU verbindt vrouwen in 50 landen in Europa en het Midden-Oosten

Baptisten Vrouwen Unie Algemeen (BWA – women = BWA – vrouwen afdeling)



Elk jaar komen de Baptistenvrouwen samen in New York, waar ze worden getraind bij de Commissie voor de juridische en sociale toestand van vrouwen bij de Verenigde Naties. Dit is niet een christelijke conferentie, maar we kunnen veel leren van elkaar als we overal ter wereld naar oplossingen zoeken voor vrouwenproblemen. Bid dat de Baptistenvrouwen die elk jaar deelnemen, de training kunnen gebruiken om deze met de liefde van God toe te passen in hun eigen omgeving. (Zie <https://www.bwawd.org/resources> voor meer informatie hierover)

Gebedspunten

Baptist World Alliance Women (Baptisten Vrouwen Wereld Alliantie= BWA -women) en Baptist World Alliance (Baptisten Wereld Alliantie = onze officiële wereldorganisatie van Baptisten) :

1. Ons verlangen als BWA Women is dat Baptistenvrouwen overal ter wereld tot bloei komen. Er is zo veel in onze wereld dat probeert te verhinderen dat vrouwen het leven leiden waartoe God ze heeft geroepen.
Bid dat aan onze kernwaarden wordt voldaan en dat deze het komende jaar worden overschreden in de levens van vrouwen.
 - a. Laat elke vrouw haar echte waarde en kracht in Christus vinden.
 - b. Laat elke vrouw zo leven als God heeft gewild dat ze leeft.
 - c. Hierdoor zal ze tot bloei komen en als iedere vrouw tot bloei komt, kan iedereen daarvan profiteren.
2. Tegen de tijd dat de Wereldgebedsday 2021 plaatsvindt, hebben we de online Global Conference = Wereld Conferentie van de Baptistenvrouwen en het BWA-congres

achter ons liggen. Bid dat vrouwen bemoediging en inspiratie zullen blijven vinden als gevolg van hun deelname aan deze prachtige ervaring.

3. Bid voor de nieuwe Uitvoerend Directeur van de BWA Vrouwen terwijl zij went aan haar rol.
4. Bid voor de echte wijsheid van God voor elk lid van de besturen van de Continentale Unies van de BWA en voor de presidente Karen Wilson en secretaris/penningmeester Sherrie Cherdak van het Wereld Bestuur van de Baptistenvrouwen.
5. Bid dat de Algemeen Secretaris van de BWA Elijah Brown de voortdurende leiding van God ervaart en bid voor de grote verantwoordelijkheid die hij draagt.
6. De focus van onze Baptisten Wereldorganisatie, de BWA, heeft gelegen bij de ontwikkeling van leiderschap. Bid dat degenen die dit jaar getraind zijn nieuw vertrouwen zullen krijgen als ze zich realiseren dat God door hen als leiders heen werkt en dat hun levens een impact zullen hebben op velen voor Gods Koninkrijk.

De BWA Women verbinden vrouwen uit 156 landen overal ter wereld om vrouwen te helpen tot bloei te komen



International Officers: 2020-2025

President: Karen Wilson
Email: president@bwawd.org
Secretary/Treasurer:
Sherrie Cherdak
Email: treasurer@bwawd.org
Interim Executive Director:
Moreen Sharp
Email: bwawomen@baptistworld.org

Vice Presidents: Terms vary by CU
Africa: Marthe Nguime Ekollo
E-mail: mnguimeekollo@gmail.com
Asia: Vernetta Myint Myint San
Email: vernette@asiabwu.org
Caribbean: Karlene Edwards-Warrick
Email: presidentcbwu20@gmail.com
Europa: Fabienne Seguin
Email: president.ebwu@gmail.com
Latin America: Liliana Fernandez de Farina
Email: lilifarinagroup@yahoo.com
North America: TaNikka Sheppard
Email: president@bwna.today
Pacific: Elissa Macpherson
E-mail: president@bwpacific.org

Idee 1: stuur een kaartje naar ons Europese EBWU-bestuur als bemoediging. Ook zij hebben dat nodig.

Postadres:
EBWU committee, President Fabienne Seguin,
19 rue de Sergent-Major Thiremberg,
76300 SOTTEVILLE-les-ROUEN, FRANCE.

Je kunt erin schrijven:

To encourage the whole team. We are praying for you. From the women of (en dan de naam van de afdeling invullen en The Netherlands.)

Idee 2: Digitaal kaartje kan ook: president.ebwu@gmail.com

Idee 3: Digitaal kaartje naar alle hierboven genoemde personen.

Ze zullen het heel erg waarderen. Alvast bedankt.

Projecten voor Wereldgebedsdag 2021



Naam van het project: Blessings from Frog Farming (Zegeningen van de kikkerkwekerij)

Land: Thailand

Aanvragende organisatie: De Baptisten-vrouwen van het 12^e district van Church of Christ in Thailand (CCT)

Beschrijving van het project:

In 2018 zette pastor Nittaya de Frog Farm (Kikkerkwekerij) op met haar eigen spaargeld en ze begon kikkers te kweken voor de verkoop om zo Siam Nation Church Nakom Phanom te steunen. Kikkervlees smaakt heerlijk (voor die regio een normaal product) en kan op allerlei manieren worden bereid. Door te investeren in

het Frog Farm-project is verdere steun voor wezen, kansarme kinderen en weduwen mogelijk door hen de vaardigheden bij te brengen die nodig zijn voor het kweken van kikkers, onderwijs te stimuleren en een solide geloofsbasis in Jezus Christus te leggen.



Naam van het project: Sewing Club (Naaiclub)

Land: Vanuatu

Aanvragende organisatie: Vanuatu Baptisten Vrouwen

Beschrijving van het project:

Naast de economische gevolgen van de pandemie werd Vanuatu zwaar beschadigd door cycloon Harold in 2020. Als reactie hierop begonnen de Vanuatu Baptisten Vrouwen een naaiclub om jonge moeders te helpen die het financieel moeilijk hebben. De club wil deze vrouwen in de gelegenheid stellen kleren voor hun gezinnen te maken en producten voor de verkoop, wat hun het inkomen zal geven dat ze zo hard nodig hebben. Ook worden er ter plekke

vienschappen gesloten tijdens pauzes en discussies over het evangelie en lessen over budgetteren.



WANTED: LIGHTERS OF HOPE!

Naam van het project: Lighters of Hope in Darkness (Vlammen van hoop in duistere tijden)

Land: Filippijnen

Aanvragende organisatie: Philippine Women Missionary Unions van de Baptist Convention

Beschrijving van het project:

Vrouwen, als huismanagers, vinden het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen omdat er maar heel weinig werk is. Kinderen ervaren stress als gevolg van online scholing en gebrek aan activiteiten buitenshuis. Het Lighters of Hope-project biedt middelen om het psychologische welzijn te verbeteren door middel van online materiaalsets, die helpen bij het identificeren en voorkomen van problemen met de mentale gezondheid en deze problemen aanpakken. Het project pakt economische problemen aan door geld te geven om kleine

bedrijven en omgevingsprojecten op te starten om het gezinsinkomen te verhogen.



Naam van het project: Bibliotheek voor Baptist Multifunctional Center

Land: Kameroen

Aanvragende organisatie: JBB/Baptist Women's Group

Beschrijving van het project:

Het multifunctionele centrum van de Baptisten Vrouwen Unie in Douale, Kameroen, werd opgericht met het doel de levensstandaard van Baptistenvrouwen te verbeteren door praktische training. Door een bibliotheek in te richten in het Centrum kunnen vrouwen en meisjes gaan lezen

en geïnformeerd worden over veranderingen overal ter wereld. Omdat er in de regio geen openbare bibliotheken meer bestaan, wordt ook gehoopt dat levens zullen veranderen door onderwijs en evangelisatie als niet-baptistenleden gebruik maken van deze mogelijkheid.

Kijk op de website onder Wereldgebedsdag Projecten voor meer details over deze projecten.

Collecte

Hoe de Gebedsdag-collecte wordt gebruikt

Van de collecte wordt 50% gebruikt voor de wereldwijde bediening en projecten en 50% voor de continentale bediening en projecten.

Wereldwijd: BWA Women

- ✓ Deze 50% wordt besteed aan het virtueel en door gebed verbinden van Baptistenvrouwen en voor fysieke evenementen.
- ✓ Virtueel: e-magazine, maandelijks e-nieuwsbrief, website, verhalen delen, Facebook, blogs.
- ✓ Fysieke evenementen zoals een vijfjaarlijkse leiderschapsconferentie, beurzen, theologische conferenties, advies aan jonge vrouwen, de Commissie voor de Status van de Vrouw van de Verenigde Naties en reiskosten voor medewerkers om Continentale Unies te bemoedigen en te ondersteunen.
- ✓ Door gebed: Gebedsdag (promotie, ontwerpen, drukken en mailen van het programma).
- ✓ Ondersteunt Wereldgebedsdag-projecten om te voorzien in de behoeften van vrouwen overal ter wereld.
- ✓ Bijdrage aan het wereldkantoor (administratiekosten).

Continentaal

- ✓ De functionarissen van de Continentale Unies helpen nieuwe groepen van Baptistenvrouwen te vormen.
- ✓ Ondersteunen van speciale programma's waaronder evangelisatie en vrouwenconferenties.
- ✓ Ondersteunen van de Gebedsdagprojecten van de eigen Continentale Unie.
- ✓ Financiële ondersteuning bieden voor speciale ontmoetingen om tegemoet te komen aan de behoeften van vrouwen.
- ✓ Financiële ondersteuning aanbieden voor continentale ontmoetingen die elke 5 jaar worden gehouden.
- ✓ Reiskosten voor functionarissen van de Continentale Unie subsidiëren om nationale Baptistenvrouwengroepen te bemoedigen.
- ✓ Bijdrage aan de Continentale Unie (administratiekosten).

We benadrukken het nog maar eens weer: Al deze projecten zijn voor het grootste gedeelte afhankelijk van deze **ENE** collecte per jaar.....

Dit jaar is de nood nog hoger door de Corona-crisis.

Geef daarom alstublieft gul. Geef met je hart. Het gaat om het werk van onze Heer.

Tip: Begin NU alvast te sparen voor volgend jaar.

De organisatie is iedereen heel dankbaar voor jullie bijdrage en weet dat alles goed gebruikt wordt.

Rekeningnummer bank

NL 14 TRIO 0391015613 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten

Bestemd voor: EBWU Gebedsdag 2020

Baptist House, Postjesweg 150, 1061 AX Amsterdam

Vermeld beslist het doel van de gift (EBWU Gebedsdag 2021) én van welke PLAATS het geld afkomstig is.

Online Giving:

U kunt ook online een gift overmaken op www.bwawd.org/giving.

Heel hartelijk dank voor jullie deelname

en jullie financiële bijdrage !



**Bedankt dat je in actie komt om samen wereldwijd solidair te zijn met
je Baptistenzusters!**