



Profiel schets Baptistengemeente Dordrecht

Wie zijn wij?

Als Baptistengemeente Dordrecht weten we ons geroepen door de Heer Jezus Christus. Op de weg achter Hem aan houden wij ons oog op Jezus en willen instrument in Zijn hand zijn; het is een weg van navolging en voortdurend (willen) leren. Wij streven naar groei in ons geloof, waarbij de heiligheid van God centraal mag staan. We zoeken voortdurend naar de verbinding tussen bijbel, samenleving en de wereld. Wij dragen zorg voor onze broeders en zusters en willen ook anderen bereiken met het Evangelie. In dit alles weten we ons afhankelijk van Gods Geest die ons wil inspireren. Wij geloven in de gemeente als geloofsgemeenschap, in de kracht van het gebed, in liefdevolle onderlinge relaties en in mensen die zich thuis gaan voelen en hun gaven inzetten.

Hoe zijn wij verbonden met de kerken en geloofsgemeenschappen op het eiland van Dordrecht en (ver) daarbuiten?

Die verbondenheid uit zich in meerdere contacten: - de Alphakringen (digitaal en life) van de afgelopen jaren - Missie Dordt en deelname aan de jaarlijkse gebedsweek - kanselruil met voorgangers van het Evangelisch Contact - ons lidmaatschap van de Raad van Kerken Dordrecht - gezamenlijke Kerstactiviteiten in de binnenstad - onze deelname aan het godsdienstonderwijs op openbare scholen en speciaal onderwijs, - mee te werken aan de IKA (laagdrempelige diensten voor o.a. mensen met een verstandelijke beperking - het zendingswerk in Roemenië, Luxemburg, Sierra Leone, en nog meer.

Hoe geven we ons geloof actief vorm?

De Baptistengemeente Dordrecht is in 1959 ontstaan en sinds 1977 komen we bij elkaar in ons eigen gebouw, de Kruiskerk. Wij zijn aangesloten bij de landelijke Unie-ABC. We kennen een huishoudelijk reglement en statuten; er is ruimte voor verschillende opvattingen en we hebben weinig in regels vastgelegd. We hechten aan goede communicatie: de diensten zijn te volgen via livestream, velen werken mee aan beamer en geluidskwaliteit en er wordt veel geïnvesteerd in onze website, de nieuwsbrief en in het blad Omgang.

Wij hechten aan een mooie liturgie: gebeden, liederen, Schriftlezing en verkondiging worden door voorgangers, liturgen en muzikanten zorgvuldig op elkaar afgestemd, de liederenkeuze is zeer gevarieerd en sluit aan bij jong en oud. We investeren in geloofsgesprekken, kinderkerk op zondagen en door de week, in jeugdwerk vanaf 12 jaar, pastoraat, diaconaal werk, in voorbede, onder meer op de zondagochtend en binnen de wekelijkse gebedsgroep, in een maandelijkse kring voor en met de ouderen van de gemeente, in studiekringen, bijbelkringen en een meditatieve kring; deze zijn het hart van de gemeente.

Hoe besturen wij?

De Raad is een faciliterend orgaan. Raadsleden worden in twee rondes gekozen. De voorganger is het enige altijd zittende raadslid. Andere raadsliden worden voor 3 jaar gekozen en kunnen daarna voor nog 3 jaar worden gekozen. Echter: de Gemeentevergadering is de plek waar in alle openheid overlegd wordt over de koers die we varen.